



ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ
“Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ”



Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώσ' αν θέλωμεν να φτιάσωμεν χωρίον, να ζήσωμεν όλοι μαζί

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 117 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 • Τηλ. & Fax: 210 7654 555 • ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΕΑ 106, Τ.Κ.: 162 33
www.krokilio-makrygiannis.gr • e-mail: katafygio@krokilio-makrygiannis.gr, syllogos@krokilio-makrygiannis.gr

Πιάνω μια πέρδικα μικρή, την βάζω μέσα στο κλουβί. Ήταν λιγάκι ζωηρή, άνοιξ' η πόρτα απ' το κλουβί. Αυγέρος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

1. Ο Σύλλογος εξέδωσε ημερολόγιο για το 2010. Είναι σχήματος Α3 (ύψος 42 πόντους και πλάτος 30). Αποτελείται από δεκατρία φύλλα. Ένα εξώφυλλο και δώδεκα φύλλα, ένα για κάθε μήνα. Κοστίζει δέκα Ευρώ. Όποιος θέλει να το προμηθευτεί πρέπει να έλθει σε επαφή με όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου επιθυμεί και να το παραγγείλει. Ο λόγος είναι ότι δεν το εκδώσαμε σε τυπογραφείο γιατί θα έπρεπε να τυπώσουμε, υποχρεωτικά, πολλά αντίτυπα που ο Σύλλογος, με τον σχετικά μικρό αριθμό των μελών του, δεν μπορεί να διαθέσει. Το εκτυπώνουμε σε οικιακό εκτυπωτή. Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο και γι' αυτό πρέπει να παραγγείλετε εκ των προτέρων. Αν το παραγγείλετε έγκαιρα μπορείτε να το παραλάβετε στη Γενική Συνέλευση. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτριο Α. Αρμάο που μας δώρησε τα χαρτιά για να εκτυπώσουμε τη πρώτη παρτίδα των ημερολογίων και την Αναστασία Παρασκευοπούλου που μας βοήθησε με την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία.



Εικ. 1.
Το εξώφυλλο του ημερολογίου.

Εικ. 2.
Δείγμα από το εσωτερικό του ημερολογίου.

2. Στις 22 Νοεμβρίου έγινε στη στέγη του Συλλόγου το προγραμματισμένο τσάι στη στέγη του Συλλόγου στον Καρέα. Παραβρέθηκαν περίπου τριάντα μέλη και πέρασαν καλά τρώγοντας τα καλούδια που είχαν φέρει οι ίδιοι. Έκαναν καλή παρέα και πέρασαν τρεις ευχάριστες ώρες. Εδώ πρωτοπαρουσιάστηκε και το ημερολόγιο. Το βάρος της διοργάνωσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το σήκωσαν η Ελένη Μπακαρέζου και ο Μανώλης Κορρές. Βοήθησαν πολύ και η Βάσω Παγώνη με την Ιωάννα Σωτηριάδου. Ο

Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, και ο ταμίας ήταν στο χωριό για να καθαρίσουν το καταφύγιο και να φροντίσουν για ξύλα. Ο Αθανάσιος Βλασίου που ανάλαβε μπορούσε να είναι στο Κροκύλειο μόνο εκείνο το Σαββατοκύριακο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όσους παραβρέθηκαν και βοήθησαν. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είμαστε περισσότεροι.



Εικ. 3. Το τσάι στη στέγη του Συλλόγου.



Εικ. 4. Το Τραπέζι

3. Στις 13 Δεκεμβρίου οργανώθηκε και παρατέθηκε στο Κροκύλειο από το Σύλλογο «τραπέζι γερόντων». Παραβρέθηκαν λίγο πάνω από τριάντα φίλοι του Συλλόγου από το Κροκύλειο, Κουπάκι, Ζωριάνου, Περιβόλι και Τρίστενο. Το τραπέζι παρατέθηκε στο συγκρότημα «Παράδεισος». Το μενού ήταν: Σαλατικά, τυρί, ψαρόσουπα, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κεφτέδες, πίτες, κοντοσούβλι, κρασί, μπίρες, και στο τέλος γλυκά. Μετά το γεύμα ο Σύλλογος παρουσίασε Ελληνικό κινηματογραφικό έργο χρησιμοποιώντας τον βιντεοπρόβολα του Συλλόγου. Προς το τέλος του έργου σερβιρίστηκε και καφές. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με τους συνδαιτημένους, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και ως προς την οργάνωση αλλά, το κυριότερο, ως προς την ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο το χειμώνα. Τη προσεχή έκανε ο παπα-Αντρέας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όσους παραβρέθηκαν. Ευχαριστεί επίσης για τη προσφορά τροφίμων τη Μαρία Καλοδίκη, φίλη του Κροκυλείου, την Παναγιώτα Κυριαζή, το Γιώργο Καλμαντή, τη Φρόσω Μπαρμπούτη, τη Βάσω Ράπτη. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου παραβρέθηκαν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας. Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο παραβρέθηκαν ο ιερέας παπα-Αντρέας και ο Γεώργιος Μπρούμας. Από το Δημοτικό Συμβούλιο παραβρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ταξίαρχης Καλμαντής και Γεώργιος Ράπτης. Από το Κουπάκι παραβρέθηκαν ο πρόεδρος και το μέλος του Τοπικού του Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Κουφασίμης και Βασίλειος Μαχάς.

4. Από τις εκδηλώσεις που είχαμε προγραμματίσει ακυρώσαμε την παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή, προγραμματισμένη για τις 13 Δεκεμβρίου 2009. Ο λόγος ήταν οι προβλέψεις για ένταση της επιδημίας της γρίπης νέου τύπου (των χοίρων).

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ετήσια συνέλευση θα γίνει την 7 Φεβρουαρίου στις 10:30 στη στέγη του Συλλόγου στη Λεωφόρο Καρέα 106. Το πρώτο θέμα είναι ο οικονομικός απολογισμός. Το δεύτερο αφορά τη μορφή και τη συχνότητα διεξαγωγής των Μακρυγιαννείων. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα Μακρυγιαννεία έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας και δεν χρειάζεται να αναφερθούν πάλι. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά πρέπει να έχουν ενημερωθεί από πριν και να έχουν έτοιμες προτάσεις. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τον ορισμό στόχων για το μέλλον. Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη Γενική Συνέλευση και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους για την παράκληση αυτή.

**ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
13 - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010.
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 14 ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ.**

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Τα αρχαία αντικείμενα που παρουσιάζονται στις σελίδες 39 - 50 του βιβλίου «Εν Κροκυλείω Δωρίδος» του Παρ. Μπακαρέζου παρουσιάστηκαν μετά από την απαραίτητη άδεια κατοχής από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά όμως θεωρήθηκαν σημαντικά από αρχαιολογική άποψη. Αποτέλεσμα: Σύμφωνα με το Υπουργείο «Αίρεται η κατοχή των... αρχαίων


αντικειμένων από τον κο Μπακαρέζο Παρασκευά και γίνεται αποδεκτή η μεταβίβαση κατόπιν δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στην Ι ΕΠΚΑ για τον εμπλουτισμό της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Λιδωρικίου». Όλα αυτά σημαίνουν ότι στο Μουσείο Λιδωρικίου (που είναι το πλησιέστερο στο Κροκύλειο Αρχαιολογικό Μουσείο) θα υπάρχει προθήκη με αντικείμενα από το αρχαίο Κροκύλειο.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ!



**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΕΣ**

**ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
HAPPY NEW YEAR
PROSPERO AÑO NUEVO**



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο **Βασίλης Μπακαρέζος** και η **Σοφία Κονανδρέα** έφεραν στον κόσμο το δεύτερο κοριτσάκι τους στις 18/11/2009.

Το Δ. Σ. εκφράζει τις θερμότερες ευχές του στους ευτυχείς γονείς.

ΓΑΜΟΙ

Ο **Χάρης Κουτσούκος** και η **Μαρία Ελέζογλου** παντρεύτηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2009 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπος Ιλισίων.

Το Δ. Σ. τους εύχεται να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια με υγεία και ευτυχία και καλούς απογόνους.

ΠΕΝΘΗ

Ο **Δημήτριος Μπαρμπούτης του Ιωάννου** απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, σε ηλικία 82 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στο Κροκύλειο.



Ο **Νίκος Αρμάος** απεβίωσε στις 15 Οκτωβρίου 2009 σε ηλικία 79 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στο Γαλαξείδι.



Ο **Σταύρος Κουτσούκος** απεβίωσε στις 24 Οκτωβρίου 2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στο Κροκύλειο

Το Δ. Σ. του συλλόγου εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια, στις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Στις 24-10-2009 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας εξάδελφος Σταύρος Κουτσούκος, σε ηλικία 90 ετών.

Έσβησε ήσυχχα και ειρηνικά, με τη συνεχή φροντίδα και στοργή της πολυαγαπημένης αδελφής του Ευαγγελίας.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Ναύπακτο.

Αγαπούσε το χωριό του το Κροκύλειο και το υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως Πρόεδρος του.

Η κηδεία και η ταφή έγιναν στο Κροκύλειο.

Ας είναι αναπαυμένος και ας είναι ελαφρύ το χύμα που τον σκεπάζει. Θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους συγγενείς που ζουν μακριά.

Σπύρος Κουτσούκος

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Στη μνήμη Σταύρου Κουτσούκου, για τους σκοπούς του συλλόγου προσφέρουν

Η οικογένεια Σπύρου Κουτσούκου 100,00 €
Η οικογένεια Χάρη Κουτσούκου 100,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για τις ανάγκες και τις εργασίες που έγιναν στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου προσέφεραν:

1) Η οικογένεια Βασιλείου Κρίτσα 500,00 €
Ο κος Παναγιώτης και η αδελφή του κα Ασημίνα Γεωργίου Βάρσου από τον Canada 360,00 €
Ο κος Σπύρος Κ. Σαΐτης 100,00 €
Ο κος Γκέλμπεσης Διονύσιος (κουμπάρος Ι. Μπαρμπούτη) 100,00 €
Ο κος Μπρούμας Χαράλαμπος του Μιλτιάδη 100,00 €
Η κα Γιώτα Παπανδρέου 100,00 €
Ο κος Μαργαρίτης Φάνης 50,00 €

2) Στη μνήμη του Αλέκου Υφαντή:
Η οικογένεια Αντώνη Υφαντή 250,00 €
Η οικογένεια Κων/νου Πέππα 250,00 €
Η οικογένεια Παπαπαναγιώτου Αθανασίου και Αλεξάνδρας 100,00 €
Η οικογένεια Παπαπαναγιώτου Αθανασίου και Μαίρης 100,00 €



Η κα Οικονόμου Μαίρη 100,00 €
Η οικογένεια Λάμπρου και Αναστασίας Δημάκη 50,00 €
Η οικογένεια Κων/νου και Εφης Αργυροπούλου 50,00 €
Η οικογένεια Κουτσούκου Ιωάννη 40,00 €
Η οικογένεια Μιχαλόπουλου 30,00 €
Η οικογένεια Γεωργίου Βάρσου 100,00 €
Η κα Γιώτα Γκέκα 50,00 €
Η οικογένεια Κων/νου Ασίκη 15,00 €

Οι αδελφές Ευσταθίου χρηματικό ποσό

3) Στη μνήμη Δημητρίου Μπαρμπούτη:
Ο κος Ιωάννης Δ. Μπαρμπούτης 200,00 €
Ο κος Ευθύμιος Δ. Μπαρμπούτης 50,00 €
Ο κος Δημήτριος Ε. Μπαρμπούτης 100,00 €
Οι οικογένειες Ιωάννου και Χρήστου Ντζουμάνη 50,00 €
Η οικογένεια Σπύρου Μαυρέλη 20,00 €

4) Στη μνήμη Σταύρου Κουτσούκου:
Η αδελφή του κα Ευαγγελία Κουτσούκου 300,00 €
Η οικογένεια Τάκη Κουτσούκου 50,00 €
Η κα Φλέγκα-Καντά Σταματούλα 15,00 €

5) Στη μνήμη του Αθανασίου Κολοβού η σύζυγός του Ασπασία Κολοβού 100,00 €

6) Η κα Ντίνα Σουλτάτη στη μνήμη του συζύγου της Χρήστου Σουλτάτη 100,00 €

7) Ο κος Παρασκευάς Μπακαρέζος προσέφερε τις εργασίες του για την επισκευή των στασιδίων.

8) Ο κος Βλασίου Αθανάσιος προσέφερε την δωρεάν μεταφορά των πλακιδίων και των κόντρα πλακέ από την Αθήνα.

9) Τέλος ο κος Γεώργιος Ράπτης (που με την δική του παρότρυνση τελείωσαν οι σοφάδες του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου) πρόσφερε τα υλικά για το σοβάτισμα κάτω και πάνω από τον γυναικωνίτη.

10) Για την Αγία Παρασκευή προσέφερε η οικογένεια Χαράλαμπος Μπακαρέζου 100,00 €

11) Η κα Κούλα Σαΐτη προσέφερε 50,00 €

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά.

Τέλος ευχαριστούμε τον Δήμο που μας διέθεσε τους εργάτες του για εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας.

ΤΟ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου
Κροκυλιωτών
"Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Λεωφόρος Καρέα 106, 162 33 Καρέας
Τηλ. & Fax: 210 7654 555 - 693 9455 617

Σύνταξη:

Δ.Σ. Συλλόγου

Υπεύθυνος προς το Νόμο:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ

Εμβάσματα Εσωτερικού - Εξωτερικού

ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

00088949756-7

BIC: GPSBGRAA

IBAN: GR700961133000000889497567

Συνδρομές:

Εσωτερικού: 20 Ευρώ

Εξωτερικού: 30 Δολάρια ΗΠΑ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

G. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

B. Ηπείρου 24, 121 33 Περιστερί, Αθήνα

Τηλ.: 210 5710 199, 210 8222 400

Fax: 210 8250 636

info@nikolaouarts.gr • www.nikolaouarts.gr

Ο Πρόεδρος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σας εύχονται ένα **ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2010.**
The head and the members of the church council wish you and your families a happy and prosperous 2010.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

"Ξενώνας Κροκύλειο" Είναι δημοτική επιχείρηση. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. Τηλ.: 22660 41500

"Παράδεισος" Επιπλωμένα διαμερίσματα. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. Υπεύθυνος: Γιώργος Ράπτης, 22660 41451, 6944 596 261

"Βιολέττα" Μίνι μάρκετ και πρόχειρο φαγητό, όλο τον χρόνο, 22660 41205

"Καταφύγιο Κροκυλείου" Βρίσκεται στα Βαρδούσια, θέση Παναγία, σε υψόμετρο 1250 μ. και είναι ιδιοκτησία του Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ".

Για πληροφορίες και κρατήσεις: katafygio@krokilio-makrygiannis.gr, τηλ. 6977 599627.

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ

"Κοινοτικός Ξενώνας" τηλ. 22660 41244

"Το Αρχοντικό του Ξενοφώντα" Ανακαινισμένο πρόσφατα, λειτουργεί σαν ξενοδοχείο. Υπεύθυνος: Ξενοφώντας Τσώρης, 6974 868 030, 22660 52219, 210 6140 861

Ταβέρνες: Ασημάκης 22660 52340, Καρράς 22660 52221

ΚΟΥΠΑΚΙ

"Κοινοτικός Ξενώνας" Λειτουργεί σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. Υπεύθυνος: Γιώργος Γερασιμόπουλος, 6977 272 117

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

"Κοινοτικός Ξενώνας" Ανήκει στον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο.

Υπεύθυνος: Τάκης Μπρούμας, 22660 41315

ΔΑΦΝΟΣ

"Ξενώνας του Δάφνου" Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο.

Τηλ: 22660 51745, 22660 51746

ΑΡΤΟΤΙΝΑ

"Βίλλα Κοτρώνη" Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, 22660 51812

Ενοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχουν επίσης στην Κερασιά και το Διχώρι. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον Δήμο στο τηλ: 22660 41244

Το λεωφορείο έτρεχε σε μια απέραντη ευθεία προς τα σύνορα της Βόρειας Χιλής. Ο δρόμος σε περίπου 5000 μ. υψόμετρο δι-άσχιζε ένα ατελείωτο οροπέδιο με διάμετρο 800 χλμ. Είχε ξεκινήσει στις επτά το πρωί από τη πόλη Σάλτα της Βορειοδυτικής Αργεντινής. Προορισμός η Αντοφαγάστα της Χιλής στην άλλη μεριά των Άνδεων, στα παράλια του Νότιου Ειρηνικού. Οι επιβάτες όλοι ντόπιοι στη πλειοψηφία τους Ινδιάνοι των Άνδεων. Ανάμεσά τους και τρεις Κροκυλιώτες που επισκέπτονταν συγγενείς στη Σάλτα και την Αντοφαγάστα. Ήθελαν όμως και να γνωρίσουν το Νοτιοαμερικανικό αυτό κέντρο της Κροκυλιώτικης διασποράς.

Το λεωφορείο πέρασε τα σύνορα της Χιλής, χωρίς κανένα έλεγχο, και για δύο περίπου ώρες κατέβαινε σταθερά προς το τελωνείο στη πόλη Άγιος Πέτρος της Ατακάμα. Ο κύριος ήχος ήταν δυο-τρία μωρά που στρίγγλιζαν γιατί πόναναν τ' αυτιά τους από τη γρήγορη μείωση του υψομέτρου. Μετά το τελωνείο, το ταξίδι συνεχίστηκε. Τα μεσάνυχτα, μετά από δεκαεπτά ώρες, το ταξίδι τελείωσε.

Την άλλη μέρα ο ένας Κροκυλιώτης παραπονέθηκε στον ξάδελφό του, γεννημένο εκεί, για τη μια ώρα καθυστέρηση στο τελωνείο του Σαν Πέδρο. Η απάντηση ήταν απροσδόκητη. «Γιατί δεν φώναζες τον διευθυντή του τελωνείου;». «Τι να τον κάνω;». Αντί άλλης απάντησης ο ξάδελφος ανέφερε, με την ξενική του προφορά, μονολεκτικά «Τριανταφύλλου». Ο Κροκυλιώτης ήξερε ότι, μαζί με άλλους Κροκυλιώτες, είχαν μεταναστεύσει στην Αντοφαγάστα και Τριανταφυλλιάοι και έτσι άρχισε η σχετική συζήτηση. Ο ξάδελφος ανέφερε το όνομα του Χαράλαμπος Τριανταφύλλου. Τότε η γυναίκα του, Ισπανικής καταγωγής χωρίς να μιλάει Ελληνικά, είπε κάτι και ανέφερε τον Χαράλαμπο στα Ισπανικά ως «Don Herald», δηλαδή ως Δον Χαράλαμπος. Έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν τον αποκάλεσε κύριο (senor) αλλά χρησιμοποίησε τον «βαρύτερο» τίτλο του Δον. Αυτή ήταν η αφορμή να μάθουμε την ιστορία του.

Η Αντοφαγάστα είναι σήμερα μια πόλη περίπου τριακοσίων χιλιάδων κατοίκων στη Βόρεια Χιλή. Όλο το βόρειο μέρος της Χιλής καλύπτεται από την έρημο Ατακάμα, από τις ξηρότερες ερήμους του κόσμου. Δεν έχει πουθενά πράσινο και δεν αποτελείται από άμμο αλλά από εδάφη πλούσια σε νιτρικά άλατα όπου όμως δεν φυτρώνει τίποτα. Η ερώτηση που ανακύπτει είναι τι κάνει μια τέτοια πόλη στη έρημο Ατακάμα. Η απάντηση είναι ότι αποτελεί το μοναδικό λιμάνι της ατέλειωτης αυτής έκτασης που έχει όμως ορυκτό πλούτο. Έχει τεράστια κοιτάσματα νιτρικού άλατος (νίτρου Χιλής). Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η σημασία του μειώθηκε γιατί οι Γερμανοί κατάφεραν να το παρασκευάσουν τεχνητά για να αντιμετωπίσουν τον αποκλεισμό που τους είχαν επιβάλλει οι Σύμμαχοι. Το νίτρο χρησιμοποιείται στη παρασκευή πυρίτιδας αλλά και λιπασμάτων. Το γεγονός όμως αυτό ξεπεράστηκε γιατί η περιοχή είναι πλούσια και σε άλλα ορυκτά όπως βόρακας και θειάφι. Σήμερα το κύριο ορυκτό είναι ο χαλκός. Η Χιλή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στο κόσμο και το 50% των κοιτασμάτων της βρίσκονται στην Αντοφαγάστα. Η πόλη επομένως με το λιμάνι της είναι το κέντρο εξαγωγών των ορυκτών αυτών και των εισαγωγών που χρειάζεται όλη αυτή η δραστηριότητα. Ακόμα είναι και το λιμάνι που εξυπηρετεί το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Βολιβίας που είναι αποκομμένη από τη θάλασσα. Η Αντοφαγάστα (πόλη και περιοχή) ανήκε μέχρι το 1870 περίπου στη Βολιβία και η Χιλή πήρε την περιοχή με πόλεμο.

Ο Χαράλαμπος Τριανταφύλλου γεννήθηκε το 1886 στο Κροκύλειο και ήταν γιός του Γεωργίου Τριανταφύλλου. Σύμφωνα με το μητρώο της Κοινότητας Κροκυλείου είχε τέσσερα ακόμα αδέρφια και μία αδελφή. Από τα πέντε αδέρφια τα τέσσερα μετανάστευσαν στην Αντοφαγάστα. Ο Κωνσταντίνος είχε γαλακτοπωλείο στην Αντοφαγάστα όπου και πέθανε το 1960. Ο Δημήτριος έφυγε το 1934 από την Αντοφαγάστα και εγκαταστάθηκε στην Κοτσιαβάμπα (Cochabamba) της Βολιβίας όπου και πέθανε γύρω στο 1962. Ο Αθανάσιος έφυγε για λόγους υγείας, γύρισε στο Κροκύλειο και πέθανε το 1929.



ΔΟΝ ΧΕΡΑΛΔΟ

Γράφει ο Παρασκευάς Μπακαρέζος



Εικ.1. Η περιοχή της Αντοφαγάστα.



Εικ.2. Αποψη της ακτής του Ειρηνικού.

Η εποχή είναι γύρω στα 1910. Το μεταναστευτικό ρεύμα είναι στο απόγειό του. Ο Χαράλαμπος Τριανταφύλλου είναι γύρω στα εικοσιπέντε. Έχει σπουδάσει δάσκαλος. Ήταν όμως και λάτρης της περιπέτειας. Η πρώτη σκέψη πάει στη Βόρεια Αμερική. Η μετανάστευση εκεί είναι οργανωμένη. Οι πληροφορίες όμως δεν είναι τόσο καλές. Ο Χαράλαμπος είχε, ως μορφωμένος, την ευχέρεια να αντιληφθεί την προοπτική της μετανάστευσης στις ΗΠΑ στη πραγματική της βάση. Παίρνει πληροφορίες ότι η «επανάσταση του νίτρου» προσφέρει ευκαιρίες στην Αντοφαγάστα. Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα της μικρής βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες χρειάζονται εφόδια, οι εργάτες τροφή.

Όπως φαίνεται, ο Χαράλαμπος ήταν από τους πρώτους Κροκυλιώτες στην Αντοφαγάστα. Ταξιδεύει εκεί, το πιθανότερο με τον αδελφό του Αθανάσιο και γρήγορα βρίσκουν το δρόμο τους. Στήνουν το αρτοποιείο τους. Δεν πουλάνε μόνο ψωμί στο μαγαζί αλλά στέλνουν και αποστολές σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Όπως είδαμε ο Αθανάσιος αρρώστησε και γύρισε στο Κροκύλειο. Το φούρνο τον αναλαμβάνει ο Χαράλαμπος. Την εποχή αυτή ο Χαράλαμπος δραστηριοποιείται στη διοργάνωση συλλόγου.

Ο Χαράλαμπος είναι στη μεσαία σειρά, τέταρτος από αριστερά. Ο Σύλλογος αυτός μάλλον περιλάμβανε και πολιτιστικές δραστηριότητες. Αν πάτε σήμερα στο Ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στην Αντοφαγάστα θα δείτε στον τοίχο τις φωτογραφίες των προέδρων. Πρώτος πρόεδρος ο Χαράλαμπος Τριανταφύλλου.



Εικ.3. «Το πρώτον Δ/κον Συμβούλιον του εν Αντοφαγάστα Ελλ. Συνδέσμου Αλληλοβοηθείας - 1916».

Ο Χαράλαμπος είναι τώρα γύρω στα τριάντα. Αποφασίζει να παντρευτεί. Γυρίζει στην Ελλάδα όπου παντρεύεται τη γυναίκα του Σοφία. Στο μεταξύ η Ελλάδα προσχωρεί στην Αντάντ και βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο Χαράλαμπος αποκλείεται στην Ελλάδα. Παραμένει στο Κροκύλειο όπου γεννήθηκε και ο γιός του Νικόλαος, συνταξιούχος γιατρός σήμερα στο Σαντιάγο της Χιλής.

Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο 1922. Η μετανάστευση στις ΗΠΑ έχει σταματήσει. Οι ΗΠΑ δεν δέχονται άλλους μετανάστες. Μια ομάδα Κροκυλιωτών αποφασίζει, παρά όλα αυτά, να φύγει. Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ήταν και οι Σακαρέλος, Σαΐτης, Παγώνης. Η ομάδα καταφέρνει να κρύψει στο καράβι τον Νικόλαο Κούτουλα που ήταν 18 χρονών και δεν ήθελε να καταταγεί στο στρατό. Η ομάδα καταλήγει στη Μασσαλία και αποκλείεται εκεί. Δεν μπορεί να πάει μπρός ή πίσω. Για να επιβιώσουν δούλευαν σαν αχθοφόροι στο λιμάνι περιμένοντας ν' ανοίξουν τα σύνορα των ΗΠΑ.

Είμαστε τώρα στα 1924. Η ομάδα εξακολουθεί να περιμένει στη Μασσαλία. Η κατάσταση ομαλοποιείται και Χαράλαμπος γυρίζει στη Χιλή. Περνά από τη Μασσαλία. Έχει μάθει για την κατάσταση και προσκαλεί τους συγχωριανούς του στην Αντοφαγάστα. Οι Κροκυλιώτες είχαν βαρεθεί να περιμένουν και μπαρκαρώνουν πρόθυμα για το ταξίδι των τριάντα ημερών. Ατλαντικός-κανάλι Παναμά-Νότιος Ειρηνικός. Στην Αντοφαγάστα ο Χαράλαμπος βοήθησε τους συγχωριανούς του. Εκεί όμως τελικά έμειναν όσοι μπορούσαν να κάνουν δική τους δουλειά. Με το μεροκάματο δεν είχε προκοπή και αρκετοί γύρισαν στο χωριό μετά από λίγα χρόνια. Ο Χαράλαμπος ασχολείται πάλι με το αρτοποιείο και τα πολιτιστικά.



Εικ. 4. Εκδήλωση του Συλλόγου το 1928. Μάλλον Εθνική Εορτή. Πρώτος από δεξιά ο Νικόλαος Κούτουλας, δεύτερος ο Ιωάννης Κούτουλας. Τρίτος ο Χαράλαμπος Τριανταφύλλου (κρατάει στην αγκαλιά του μάλλον το γιό του Νικόλαο).



Εικ. 5. Η επιγραφή στο αυτοκίνητο διανομής του φούρνου το 1976. Γράφει «Ελληνικών Αρτοποιείων».

Το 1948 ο Χαράλαμπος πεθαίνει στην Αντοφαγάστα. Το φούρνο του τον αγοράζουν τα παιδιά του Νικόλαου Κούτουλα. Ο φούρνος αυτός έκλεισε οριστικά στη δεκαετία του 1980.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Google Earth.
Antofagasta - Wikipedia the free encyclopedia.
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάνικα.
Προσωπικό αρχείο συγγραφέα.
Προφορική διήγηση Ιωάννου Κούτουλα, Αντοφαγάστα.

