



ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ
“ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ”



Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώσ' αν θέλωμεν να φτιάσωμεν χωρίον, να ζήσωμεν όλοι μαζί

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 115 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 • Τηλ. & Fax: 210 7654 555 - 6939 4556 17 • www.krokili.gr • ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΕΑ 106, Τ.Κ.: 162 33

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ



Την Παρασκευή 26 Ιουνίου περί ώραν 8:30 βραδυνήν είχαμε στο χωριό μας γεγονός χαρμόσυνο. Άνοιξε ο

Ξενώνας και έγιναν τα εγκαίνια. Τη λειτουργία του την έχει αναλάβει η οικογένεια του Ευθύμιου Δ. Μπαρμπούτη.

Το θρησκευτικό μέρος της τελετής των εγκαίνιων το είχαν αναλάβει από κοινού ο εφημέριος του χωριού μας παπα Αντρέας και ο εφημέριος του Αλποχωριού παπα Αποστόλης ψάλλοντος του Γεωργίου Μ. Μπρούμα.

Το επόμενο μέρος ήταν το εδεσματοφαγικόν με κοψίδια πίτες και γλυκά που συνοδεύονταν από ποτά και μουσική.



Πα ρα β ρ έ θ η κ α ν κροκυλιώτες και κοντοχωριανοί οι οποίοι μετά τα κοψίδια το γλέντησαν ελληνικώς.

Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τρία μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους καταστηματαρχες να εκπληρωθούν όλα όσα έχουν ονειρευτεί σ' αυτή την προσπάθειά τους.



Μάνα με κακοπάντρες

και με δωσες στους κάμπους!

Στους κάμπους κούκος δεν λαλεί,

πέρδικες δεν το λένε!

Κι αυτός ο πετροκότσιφας

ποτέ δεν κελαηδάει

Αυγέρος



Μακρυγιάννεια 2009

Οι εκδηλώσεις «Μακρυγιάννεια 2009», που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 9-11 Αυγούστου στο Κροκύλειο, και όχι μόνον, μέσα από το γενικό τίτλο «Κροκυλιώτες Δημιουργοί», επιδιώκουν να αποτυπώσουν, περιγράψουν και προβάλλουν τις δυνατότητες των ανθρώπων που διαμένουν, κατάνονται ή παραθερίζουν στην περιοχή μας την καλοκαιρινή περίοδο, να παράγουν πολιτισμό και συλλογικότητα. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργηθεί μια πρώτη δεξαμενή στην οποία θα στηρίζεται και ο μελλοντικός σχεδιασμός των εκδηλώσεων, παράλληλα με τις εξειδικευμένες εκδηλώσεις ή τις εκδηλώσεις κύρους.

Για τον λόγο αυτό προγραμματίζουμε μέσα από τις εκδηλώσεις, να καταγράψουμε σε πρώτη φάση, όλες τις δημιουργικές προσπάθειες των συμπατριωτών μας, από τα πρώτα Μακρυγιάννεια μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε, με τις μικρές μας οικονομικές δυνατότητες να καλύψουμε μέρος των εκδηλώσεων με την φιλική συμμετοχή Κροκυλιωτών Δημιουργών. Εμείς από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποκτήσουμε σιγά - σιγά το δικό μας, ολοκληρωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Αν καταφέρουμε τελικά να έχουμε πάλι και φέτος την οικονομική υποστήριξη του Δήμου και της Νομαρχίας, θα εμπλουτίσουμε τα Μακρυγιάννεια 2009 και με εκδηλώσεις κύρους.

Ετσι ανακοινώνουμε σήμερα το γενικό περιεχόμενο των εκδηλώσεων, το οποίο και θα αναμορφώνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, σε όφελος του θεσμού, και των επισκεπτών που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

Κυριακή 9 Αυγούστου

10.30 π.μ. Δοξολογία στην μνήμη του Στρατηγού Μακρυγιάννη στο μνημείο

11.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Λειτουργία Πνευματικού Κέντρου

11.30 π.μ. Διάλεξη: Οι ήρωες και ο πολιτισμός του παρελθόντος, υποθήκη του μέλλοντος μας

Εγκαίνια - παρουσίαση εικαστικής έκθεσης

21.00 μ.μ. Θεατρική παράσταση στο Λιβάδι

Δευτέρα 10 Αυγούστου

11.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Λειτουργία Πνευματικού Κέντρου

Εισήγηση - Παρουσίαση του καταγεγραμμένου υλικού του Πνευματικού Κέντρου και του σχεδιασμού της περαιτέρω ανάπτυξης του.

Ανοικτή συζήτηση για τις προϋποθέσεις και την προοπτική της καλοκαιρινής λειτουργίας του

18.00 μ.μ. Γκράφιτι στο Λιβάδι

21.00 μ.μ.: Μουσική Συναυλία στο Λιβάδι

Τρίτη 11 Αυγούστου

11.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Λειτουργία Πνευματικού Κέντρου

Διάλεξη: Κροκυλιώτες δημιουργοί. Αναδρομική παρουσίαση των πολιτιστικών δράσεων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας των συμπατριωτών μας.

Παρουσίαση μουσικού έργου: Οπτικοακουστική Αναπαραγωγή και ανάλυση επιλεγμένου μουσικού έργου.

18.00 μ.μ. Γκράφιτι στο Λιβάδι

21.30 μ.μ. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία

Παράλληλα θα λειτουργήσει ο θερινός κινηματογράφος, το εντευκτήριο και το παζάρι, ενώ μέσα στους στόχους μας είναι η υποστήριξη κάποιων εκδηλώσεων και σε γειτονικά χωριά.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Απευθύνουν χαιρετισμό στους Κροκυλιώτες και τους φίλους του τόπου. Με την ευκαιρία τούτη ευχαριστούν τα μέλη του προκάτοχου Συμβουλίου για την προσφορά τους. Ακόμα, δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό του Τοπικού Συμβουλίου και του Δήμου αν μας χρειαστούν.

Νομίζουμε όμως ότι τούτη την ώρα πρέπει να θέσουμε και κάποια θέματα που έχουν σχέση με την άσχημη σημερινή κατάσταση του Συλλόγου. Αυτό για μας αποτελεί πρωτίστως ηθική και δευτερευόντως καταστατική υποχρέωση.

Το Δ.Σ. υπόσχεται να πράξει υπέρ του Συλλόγου πέρα από τα όρια του στενού καθήκοντός του. Αυτό είναι κάτι που, φανταζόμαστε, προσδοκούν τα μέλη του Συλλόγου από το Δ.Σ. Χρειάζεται ολοκληρωμένη δράση και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε, μόνο που ζητούμε χαμηλότοκο δάνειο χρόνου από τα μέλη. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Στις δεδομένες δράσεις του Δ.Σ., σύμφωνα με τους νόμους του Σύμπαντος, αντιιστοχούν αντιδράσεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να προέρχονται από τα μέλη.

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε χαμηλό, επικίνδυνα κοντά στο νεκρό, σημείο. Σύμφωνα

με τον κατάλογο αποστολής της εφημερίδας του Συλλόγου τα εν δυνάμει μέλη είναι πάνω από 600. Από το δυναμικό αυτό στην τελευταία Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες όχι πάνω από 30. Συνδρομή στην εφημερίδα έχουν πληρώσει 80 περίπου μέλη. Με τα μαθηματικά αυτά η εφημερίδα πρέπει να παύσει να εκδίδεται γιατί το κόστος είναι τριπλάσιο από τις συνδρομές και τα χρήματα στο ταμείο είναι ελάχιστα. Επομένως, η πρώτη, ελάχιστη, αντίδραση από τα μέλη είναι η καταβολή των εισφορών. Τονίζουμε εδώ ότι το Δ.Σ. δεν μπορεί ούτε και θέλει να επιβάλλει στα μέλη το ενδιαφέρον για το Σύλλογο. Απλά προσπαθούμε να διακρίνουμε αν τα μέλη επιθυμούν την ύπαρξή του ή όχι. Αυτό δεν είναι δουλειά του Δ.Σ. το οποίο κατά τεκμήριο την επιθυμεί. Είναι δουλειά των μελών που είναι πλήρως συνυπεύθυνα για την ύπαρξη ή όχι του Συλλόγου ακόμα και στους σημερινούς δύσκολους οικονομικούς καιρούς. Επομένως, η εκπλήρωση των οικονομικών καθηκόντων των μελών είναι, τονίζουμε πάλι, η ελάχιστη αντίδραση στις δράσεις του Συμβουλίου.

Πρέπει εδώ να θυμίσουμε κάτι από το παρελθόν που έχει ξεχασθεί σχεδόν τελείως. Δεν γίνονται τα πάντα *μι του λιφτό*. Η νοοτροπία αυτή είναι από τα άσχημα των τελευταίων χρόνων. Για οτιδήποτε πρέπει να γίνει *δη δει χρημάτων* και συγκεκριμένα όχι τα δικά μας αλλά *πληρών' η ΙΟΚ*. Η εθελοντική συμ-

μετοχή και η προσωπική εργασία αποτελούν υποκατάστατα ισχυρότερα του χρήματος. Παλιότερα, πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή, σε συνδιασμό με προσωπικές χρηματικές εισφορές, ήταν η μέθοδος λειτουργίας του Συλλόγου. Η μέθοδος αυτή έχει αποτελέσματα όπως ο πρώην Κοινοτικός Ξενώνας και παλιότερα, πριν το Σύλλογο, ο δρόμος. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να επαναδραστηριοποιήσουμε το Σύλλογο αυτή πρέπει να είναι μια σοβαρή προοπτική.

Σήμερα όμως υπάρχει πρόβλημα χειρότερο από το οικονομικό. Τούτο είναι η σχεδόν παντελής απουσία μιας ολόκληρης και πολύ σημαντικής, της νεότερης, γενιάς από τα δρώμενα του Συλλόγου. Εδώ νομίζουμε ότι η αντίδραση πρέπει να προέλθει από τους παλιότερους που μάλλον θα πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους και να τα πείσουν να επανασυνδεθούν με το Σύλλογο, αν οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι νομίζουν ότι πρέπει να γίνει έτσι. Επομένως και εδώ το μεγάλο μέρος της ευθύνης είναι των μελών. Το Δ.Σ. υπόσχεται να διευκολύνει κάθε τέτοια προσπάθεια και προσαπείθει και αυτό την επαναπροσέγγιση.

Αυτή είναι μια συνοπτική απεικόνιση της πορείας του Συλλόγου από δω και πέρα από τη σκοπιά των μελών του Δ.Σ. Σταματάμε εδώ το μήνυμά μας και συνεχίζουμε με την προτροπή του Σεπτίμου Σεβήρου *Laboremus* (δ'λειά).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΗΣΕΙΣ

Ο Χρήστος Παππάς και η Ασημίνα Ράμμου απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια στις 6 Ιανουαρίου 2009.

Ο Θανάσης και η Αγγελική Ράμμου απέκτησαν αγοράκι στις 13 Απριλίου 2009.

Ο Φώτης και η Κατερίνα Μπακαρέζου απέκτησαν κοριτσάκι στις 21 Ιουνίου 2009.

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας εύχεται τα παιδάκια τους νάναι υγιή κι ευτυχισμένα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Αλεξάνδρα Μαγούλα και ο Γιάννης Παπαδάκης βάπτισαν τον γιό τους στις 31 Μαΐου 2009, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Περιστερίου και, του έδωσαν το όνομα Μιχάλης.

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας εύχεται να ζήσει το νεοφώτιστο

ΠΕΝΘΗ

Ο Πτολεμαίος Δ. Αρμάος απεβίωσε στις 27 Απριλίου 2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στο Κροκύλειο.

Η Αθανασία Βασιλάκη απεβίωσε στις 7 Μαΐου 2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στις 8 Μαΐου στο Κροκύλειο.

Ο Παναγιώτης Δ. Δάφνης απεβίωσε στις 14 Μαΐου 2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στις 16 Μαΐου στο Κροκύλειο.

Η Ευτυχία Ζωγράφου, που γεννήθηκε στο Κροκύλειο το 1923, απεβίωσε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2009, σε ηλικία 86 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στις 27 Μαΐου στο Κροκύλειο.

Η Πηνελόπη Κριατσιώτη απεβίωσε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στις 21 Ιουνίου στο Ευάλιο.



Ευτυχία Ζωγράφου



Αθανασία Βασιλάκη



Το Δ. Σ. του συλλόγου μας συλλυπείται θερμά τις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Οι οικογένειες Βασιλείου και Παναγιώτη Ζωγράφου ευχαριστούν όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος για το χαμό της Ευτυχίας Ζωγράφου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στη μνήμη της Ευτυχίας Ζωγράφου οι υπάλληλοι του Επιχειρηματικού Κέντρου Αττικής 1 της ALPHA BANK προσέφεραν 550,00 € για τα παιδιά του παιδικού χωριού SOS Ελλάδος

Στη μνήμη των γονέων τους Ευτυχίας και Δημητρίου Ζωγράφου οι οικογένειες Βασιλείου και Παναγιώτη Ζωγράφου, προσέφεραν για τις ανάγκες του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου, το ποσό των 500,00 €

Στη μνήμη Ευτυχίας Ζωγράφου αντί στεφάνου, προσέφεραν για τις ανάγκες του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου, τα κάτωθι ποσά:

Κων/νος Ασίκης

20,00 €

Ανώνυμος

30,00 €

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου ευχαριστεί θερμά τους προσφέροντες.

Επίσης στη μνήμη:

1) των γονέων τους Ευτυχίας και Δημητρίου Ζωγράφου οι οικογένειες Βασιλείου και Παναγιώτη Ζωγράφου, προσέφεραν στο σύλλογο Κροκυλειωτών 300,00 €.

2) του Πτολεμαίου Αρμάου η οικογένειά του προσέφερε στο σύλλογο Κροκυλειωτών 500,00 €.

3) της Πηνελόπης Κριατσιώτη προσέφεραν στο Σύλλογο Κροκυλειωτών:

Ελένη & Βασίλης Κρίτσας

50,00 €

Γεώργιος & Ντίνα Παπαδοπούλου

50,00 €

Δημήτριος & Πελαγία Κουζαρίδου

50,00 €

Κυφριώτη Θούλα

50,00 €

Γρηγόρης & Σάνα Παπαδοπούλου

20,00 €

Το Δ. Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους προσφέροντες.

Πτολεμαίος Δ. Αρμάος (1914 - 2009)

Στις 27 Απριλίου και πλήρης ημερών, στα ενενήντα πέντε του χρόνια, έφυγε από κοντά μας ο Πτολεμαίος Αρμάος, τρίτο από τα πέντε άρρενα τέκνα του Δημητρίου Αρμάου και της Ελένης, το γένος Αθανασόπουλου. Κηδεύτηκε, σύμφωνα με τη βαθιά του επιθυμία, στη γη της αγαπημένης του γενέτειρας, του Κροκυλείου, την επαύριο, συνοδευόμενος από πλήθος προσφίλων του, που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να τον αποχαιρετίσουν.

Ο Πτολεμαίος Αρμάος, μετά από διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα όπου καταγίνεκε στην προκατοχική περίοδο, κι ύστερα από τις περιπέτειες του Πολέμου και της Αντίστασης (όπου έλαβε ενεργά μέρος), εργάστηκε για λίγο στην Αγροφυλακή και στη συνέχεια ως ταμειακός υπάλληλος, τα περισσότερα χρόνια στην Αμφίσσα, για μια διετία στη Νεάπολη Κρήτης και κατόπιν στην Αθήνα· για δεκαετίες μετά τη συνταξιοδότηση του δεν σταμάτησε, ωστόσο, να προσφέρει τις φοροτεχνικές του υπηρεσίες σε όποιον του τις ζητούσε. Νυμφεύτηκε τη Χρυσάφουλα το γένος Ξηρού και απόχτησε μαζί της δυο τέκνα, την Ελένη και τον Δημήτρη, από τα οποία πρόλαβε να χαρεί τρία εγγόνια, τον Κωνσταντίνο, την Ιωάννα και τον Πτολεμαίο.

Λάτρης του μορφωτικού ιδεώδους και της ψυχικής ανωτερότητας ο Πτολεμαίος Αρμάος ενσάρκωνε ως άνθρωπος για τους γύρω του ένα ακλόνητο ηθικό πρότυπο σε όλη του τη ζωή, προσηλωμένος με τρόπο αξιομνημόνευτο στην πιο αδέκαστη μορφή της και δικαίου, που τη συνέδεσε από τα νεανικά του χρόνια με τη δράση του ΚΚΕ στον τόπο μας (όπου εντάχθηκε από την περίοδο της Κατοχής και όπου παρέμεινε πιστός μέχρι τέλους), αλλά και την επέδειξε με κάθε ευκαιρία ο ίδιος σε επίπεδο καθημερινής ζωής, επαγγελματικών συναλλαγών και κοινωνικών συναναστροφών, καταφέροντας πάντοτε αυτή η γενικευμένη και απόλυτη αντίληψη δικαίου και τιμής να συνδυάζεται αβίαστα και χωρίς συγκρούσεις με αφοσίωση στην οικογένεια, τους οικείους, στενότερους και ευρύτερους συγγενείς, τους συμπατριώτες, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες.

Διατηρώντας αυτή την ανάμνηση η οικογένειά του, και ευχαριστώντας θερμά όλους τους συγγενείς και φίλους που έδωσαν το

παρών στο ξεπροβόδιμα του από το θαλερό τοπίο της αδιάκοπης νοσταλγίας του, προσέφερε από τα χρήματα που αντί στεφάνων κατατέθηκαν στη μνήμη του το ένα μέρος στον Σύλλογο Κροκυλειωτών «Ο Μακρυγιάννης» και το άλλο στο Γηροκομείο Αμφίσσας.

Πηνελόπη Κριατσιώτη (1942 - 2009)

18 Ιουνίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 περίπου, χτύπησε το τηλέφωνο και ακούσαμε το αναπάντεχο όσο και οδυνηρό νέο που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας. Μας είπαν ότι πέθανε η αδερφή μας Πηνελόπη εντελώς ξαφνικά χωρίς να προηγηθεί ασθένεια.

Είχε γεννηθεί το 1942, ήταν το 5ο παιδί του αείμνηστου Παπαρηγόρη Κρίτσα. Παντρεύτηκε το Νίκο Κριατσιώτη από το Ευάλιο. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα και την Αλεξάνδρα. Ο σύζυγός της, νέος ακόμα πέθανε το 1993 και έμεινε χήρα. Πήρε στα χέρια της το τιμόνι της οικογένειας και μεγάλωσε και πάντρεψε τα δύο παιδιά της και είδε και τρία εγγόνια.

Η κηδεία της έγινε στο Ευάλιο στις 20 Ιουνίου και η ταφή στον ίδιο τάφο με τον άνδρα της Νίκο και από εκεί αγναντεύουν και οι δύο τον Κορινθιακό. Αντί για στεφάνια έδωσαν στη μνήμη της διάφορα χρηματικά ποσά για την ενίσχυση του Συλλόγου Κροκυλείου "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ". Το συνολικό ποσό είναι 220€ Ο Θεός να την αναπαύσει και πάντα να τη θυμόμαστε.

Παναγιώτης Δ. Δάφνης

Βαρύ στ' αυτιά όλων μας το άκουσμα της είδησης: Ο Τάκης ο Δάφνης έφυγε. Έτσι ξαφνικά έφυγε και πριν από πολλά χρόνια αμούστακο παιδάκι να πάει στον Καναδά να βρει την τύχη του δουλεύοντας πολύ σκληρά. Άφησε με πολύ πίκρα τους γονείς του, την αδερφή του, μα και το χωριό του που τόσο πολύ αγαπούσε, για να ξενιτευτεί. Εκεί έκανε οικογένεια, απέκτησε

δύο παιδιά, τον Δημήτρη και τη Μαρία. Αφού μεγάλωσαν αποφάσισε να γυρίσει πίσω να ζήσει και να δημιουργήσει κάτι και στην Ελλάδα που πάντα νοσταλγούσε. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της οικογένειας της αδερφής του ξεκίνησε σιγά - σιγά να επιτηδεύεται στο εμπόριο. Που να ήξερε; Στο πρώτο σκαλοπάτι της δημιουργίας του ήρθε το απρόσμενο τέλος. Λέτε να γνώριζε το τέλος; Όταν το Πάσχα επισκέφθη το χωριό, γιόρτασε κι έφαγε με τους συγγενείς και φίλους του, πήγε σε όλα τα ξωκλήσια του χωριού κι άναψε τα καντηλάκια λες κι ήξερε πως δεν θα ξαναπήγαινε. Έφυγε όμως με ένα πολύ πικρό παράπονο που δεν τον άφησαν κάποιοι να στήσει το ξωκλήσι στον Κάμπο που χρόνια το είχε ταμένο.

Η κηδεία του έγινε στις 16 Μαΐου στο χωριό. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα που τον σκεπάζει.

ΕΥΧΕΣ

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» εύχομαι θερμά συγχαρητήρια και καλές δουλειές.

Με πολλή αγάπη

Παντελής Σταυρόπουλος

Το νέο συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Παντελή Σταυρόπουλο για τα όσα έχει προσφέρει στο χωριό και το σύλλογο.



ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Το Δ. Σ. συζήτησε το θέμα των συνδρομών που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό που δεν έχουν σχέση με το Σύλλογο αλλά με εξωγενείς παράγοντες. Υπάρχει όμως και ένας παράγοντας που έχει να κάνει με το υπάρχον σύστημα πληρωμών. Η κατάθεση της συνδρομής σε τραπεζικό λογαριασμό είναι χρονοβόρα διαδικασία και για το μέλος αλλά και για την είσπραξη της από τον ταμία του Συλλόγου και την αποστολή της απόδειξης. Αν όμως τελικά καταθέσετε στο ταυδρομικό ταμειυτήριο, παρακαλούμε να γράφετε όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο, αλλιώς δεν μπορούμε να σας στείλουμε την απόδειξη.

Από τη συζήτηση αλλά και την εμπειρία περασμένων ετών βγαίνει ότι ο ευκολότερος τρόπος, και για τον ταμία αλλά και για τα μέλη, είναι οι συνδρομές να πληρώνονται τον Αύγουστο στο χωριό. Τότε σχεδόν όλοι περνάμε από το χωριό. Ακόμα και εάν δεν επισκεφθούμε το χωριό μπορούμε να πούμε σε κάποιο συ-

γενή ή γνωστό μας να πληρώσει. Για το σκοπό αυτό ο ταμίας μας Γεώργιος Καλμαντής θα σας περιμένει *κάτ' απ' του πλάτανου τς πλατείας* τη βδομάδα 8 - 14 Αυγούστου από τις 10 ως τη μία το μεσημέρι.

Αργότερα ίσως βρούμε και κάποια σημεία στην Αθήνα όπου θα μπορούν να πληρώνονται οι συνδρομές τον υπόλοιπο χρόνο. Άλλος εύκολος τρόπος πληρωμής είναι η συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Προς το παρόν δεν έχουμε βρει εύκολο τρόπο πληρωμής των συνδρομών εξωτερικού αλλά ευελπιστούμε ότι κάτι θα σκεφθούμε. Αυτό όμως που είναι σημαντικό για τις επιταγές εξωτερικού είναι να είναι πληρωτέες (PAY TO) εις διαταγήν του ταμία του Συλλόγου Γεωργίου Καλμαντή, αν δεν γράφει έτσι, η επιταγή δεν μπορεί να εισπραχθεί.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Όσοι θέλετε να δημοσιεύσετε κοινωνικά ή άλλα δημοσιεύσιμα νέα παρακαλείσθε να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου. Είναι σχεδόν αδύνατον η εφημερίδα να παρακολουθεί τα γεγονότα αν δεν έχει ενημέρωση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επίσης τονίζουμε εδώ ότι υπάρχουν προθεσμίες από το Υπουργείο Τύπου για την έκδοση της εφημερίδας και η ανταπόκριση των συνεργασιών στο φύλλο αυτό,

στο θέμα των προθεσμιών, ήταν απογοητευτική. Παρακαλούμε, οι συνεργασίες πρέπει να είναι στα χέρια μας στις 20 του μηνός πριν την έκδοση της εφημερίδας και συγκεκριμένα των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου. Στις ημερομηνίες αυτές η ύλη της εφημερίδας στέλνεται στο τυπογραφείο και δεν είναι δυνατόν να γίνουν προσθήκες. Η ύλη μετά τις ημερομηνίες αυτές θα δημοσιεύεται στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας.

ΤΟ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου
Κροκυλειωτών
"Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Λεωφόρος Καρέα 106, 162 33 Καρέας
Τηλ. & Fax: 210 7654 555 - 693 9455 617

Σύνταξη:

Δ.Σ. Συλλόγου

Υπεύθυνος προς το Νόμο:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ

Εμβάσματα Εσωτερικού - Εξωτερικού
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
00088949756-7
BIC: GPSBGRAA
IBAN: GR700961133000000889497567

Συνδρομές:
Εσωτερικού: 20 Ευρώ
Εξωτερικού: 30 Δολάρια ΗΠΑ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

G. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

B. Ηπείρου 24, 121 33 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 5710 199, 210 8222 400
Fax: 210 8250 636

info@nikolaouarts.gr • www.nikolaouarts.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ
"Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΕΑ 106, 162 33 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. & Fax: 210 7654555



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέο Δ. Σ. Συλλόγου

Στις εκλογές που έγιναν στις 17 Μαΐου 2009, στα γραφεία του συλλόγου μας, εξελέγη το νέο Δ. Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρασκευάς Μπακαρέζος, τηλ.: 6977 599 627
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Καπέλλας, τηλ.: 6979 251 871
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωτούλα Γκουτούνα - Γεωργακοπούλου, τηλ.: 6974 471 976
ΤΑΜΙΑΣ: Γιώργος Καλμαντής, τηλ.: 6973 982 565
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εμμανουήλ Κορρές, τηλ.: 6972 621 548
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τηλ.: 6970 405 003
ΜΕΛΟΣ: Ελένη Μπακαρέζου, τηλ.: 6947 565 377

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β. Δ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΛΚΕΤΟΥ 56, Τ.Κ.: 116 32 - ΒΥΡΩΝΑΣ, Τηλ. & Fax: 210 9763 602, e-mail: zinovis@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας, συνεχίζοντας την προσπάθεια της για αναβίωση τοπικών παραδοσιακών εθίμων και εκδηλώσεων, θα πραγματοποιήσει το καλοκαίρι του 2009 τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Συναυλία στα αρχαία Κάστρα του Καλλίου στις 3 Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:30.

Το ετήσιο Αντάμωμα των Ρουμελιωτών στη θέση Πραττά - Λάκκος (οδικός άξονας Πενταγών - Αρτοτίνας) στις 16 Αυγούστου 2009 ημέρα Κυριακή από τις 10:00 με παραδοσιακή ζωντανή μουσική.

Η ομοσπονδία στηρίζει επίσης όλες τις εκδηλώσεις που θα λάβουν μέρος στα χωριά μας, οι οποίες ξεκινάνε στις αρχές του καλοκαιριού και τελειώνουν τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου.

Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος
Κοντοθανάσης Στυλιανός

Ο Γ. Γραμματέας
Ζηνόβης Βασιλείος

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
"Ξενώνας Κροκύλειο" Είναι δημοτική επιχείρηση. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. Τηλ.: 22660 41500
"Παράδεισος" Επιπλωμένα διαμερίσματα. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. **Υπεύθυνος:** Γιώργος Ράπτης, 22660 41451, 6944 596 261
"Βιολέττα" Μίνι μάρκετ και πρόχειρο φαγητό, όλο το χρόνο, 22660 41205
"Καταφύγιο Κροκυλείου" Βρίσκεται στα Βαρδούσια, θέση Παναγία, σε υψόμετρο 1250 μ. και είναι ιδιοκτησία του Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ". Για πληροφορίες και κρατήσεις: Παναγιωτόπουλος Θόδωρος, 6973 648 095 ή με το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΚΟΥΠΑΚΙ
"Κοινοτικός Ξενώνας" Λειτουργεί σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. **Υπεύθυνος:** Γιώργος Γερασιμόπουλος, 6977 272 117

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
"Κοινοτικός Ξενώνας" Ανήκει στον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. **Υπεύθυνος:** Τάκης Μπρούμας, 22660 41315

ΔΑΦΝΟΣ
"Ξενώνας του Δάφνου" Λειτουργεί όλο τον χρόνο, σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. Τηλ.: 22660 51745, 22660 51746

ΑΡΤΟΤΙΝΑ
"Βίλλα Κοτρώνη" Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, 22660 51812

Ενοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχουν επίσης στην Κερασιά και το Διχώρι. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον Δήμο στο τηλ: 22660 41244

ΠΕΝΤΑΓΙΟ
"Κοινοτικός Ξενώνας" τηλ. 22660 41244
"Το Αρχοντικό του Ξενοφώντα" Ανακαινισμένο πρόσφατα, λειτουργεί σαν ξενοδοχείο. **Υπεύθυνος:** Ξενοφώντας Τσώρης, 6974 868 030, 22660 52219, 210 6140 861

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β. Δ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΛΚΕΤΟΥ 56, Τ.Κ.: 116 32 - ΒΥΡΩΝΑΣ, Τηλ. & Fax: 210 9763 602, e-mail: zinovis@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας, πραγματοποιεί το 13ο Αναπτυξιακό - Πολιτιστικό Συνέδριο στις 8 Αυγούστου 2009 στο Δ. Δ Αρτοτίνας του Δήμου Βαρδουσίων και ώρα 09:00, στην Ιστορική Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος
Κοντοθανάσης Στυλιανός

Ο Γ. Γραμματέας
Ζηνόβης Βασιλείος

ΤΑΞΙΔΙ

Γράφει ο Παρασκευάς Μπακαρέζος

Δέκα Αυγούστου 1907 απογευματάκι, τοπική ώρα, περίπου στη μέση του βόρειου Ατλαντικού. Το επιβατικό ατμόπλοιο τράβαγε τη ρότα του από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη. Μετέφερε 619 επιβάτες, όλοι τους Ιταλοί, Σλάβοι, Έλληνες.

Η θάλασσα είχε ελαφρύ κυματισμό και τα απαλά κύματα με τη μεγάλη απόσταση μεταξύ τους κούναγαν ελαφρά το καράβι. Στο παραπέτο σ' ένα απ' τα κάτω καταστρώματα ακούμπαγε και τήραγε αφηρημένα τη θάλασσα ο Γληγόρης. Είχε να παλέψει με πολλές αντιξοότητες σωματικές και ψυχικές. Ταξίδευε Τρίτη θέση, σ' αμπάρια του πλοίου, στοιβαγμένος μαζί με τους άλλους τριθεσίτες. Ήταν παιδί των βουνών και το κούνημα της θάλασσας τον είχε τσακίσει στην αρχή. Στη μέση του Ατλαντικού είχε σχεδόν συνηθίσει όντας νέος και βουνίσιας κράσης. Αυτό του επέτρεψε να βγει στο κατάστρωμα να πάρει αέρα. Τη ψυχή του απασχολούσαν σκέψεις λύπης γ' αυτούς που άφησε πίσω και ελπίδας για καλλίτερη τύχη στο νέο κόσμο. Ακόμα είχε ανησυχία για την εξέταση στη Νέα Υόρκη. Φοβόταν, όπως όλοι στο πλοίο, μήπως οι γιατροί τον έβγαναν σκάρτο και τον γύριζαν πίσω. Θα ήταν ολική ψυχική και σωματική καταστροφή. Απορροφημένος όπως ήταν στον ονειρικό κόσμο των αναμνήσεων και ελπίδων ένοιωσε ένα χέρι ν' ακουμπάει στον ώμο του και τη φωνή του συχωριανού του Κώστα να τον ρωτάει πως πάει. «καλλίτερα, σταμάτησε κείνο το ξεροβολητό και βγήκα να πάρω λίγο αέρα». Ήθελε να προσθέσει τη λέξη θαλασσινό αλλά θυμήθηκε τα βουνά της πατρίδας του και σιώπησε. «Κι εγώ τα ίδια» απάντησε λιτά ο Κώστας. Για λίγο



Εικ. 1.: Το μενού της τρίτης θέσης του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ το 1912. Το πρωινό ήταν κατσιαμάκ' με τυρί, καπνιστή ρέγγα, πατάτες, χοιρομέρι με αυγά, φρέσκο ψωμί, τσάι, καφέ. Το μεσημεριανό, φρέσκο ψωμί, γαλέτα, βοδινό, σάλτσα, καλαμπόκι, βραστάς πατάτες, πουτίγκα, γλυκιά σάλτσα, φρούτο. Το απογευματινό, κρύο κρέας, τυρί, τουρσί, φρέσκο ψωμί, βούτυρο, βρασμένα σύκα, ρύζι, τσάι. Βραδυνό, Κουρκούτ' από αλεσμένη βρώμη, γαλέτα, τυρί. Από κάτω υπάρχει σημείωση ότι τα παράπονα σχετικά με τη τροφή, έλλειψη προσοχής ή κακής συμπεριφοράς πρέπει να αναφέρονται αμέσως στους αρμόδιους αξιωματικούς. Για το σκοπό αυτό κάθε καμαρώτος φέρει αριθμημένο περιβραχιόνιο. Η παράγραφος αυτή δείχνει ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά όσο τα παρουσιάζει το μενού. Επίσης δεν γνωρίζουμε πόσο συχνά είχε, π.χ. φρέσκο ψωμί αντί γαλέτας, ούτε αναφέρεται ποιος συνδιασμός από τα φαγητά που αναφέρεται το μενού ίσχυε κάθε συγκεκριμένη μέρα. Κάθισαν δίπλα-δίπλα σιωπηλοί κι' αγνώστους τον ωκεανό. Μετά η συζήτηση γύρισε σε πιο πεζά θέματα. «Πάλι το βράδυ θα φάμε κείνου του κουρκούτ'. Κάθε

βράδυ το ίδιο». «Ε τι να κάνουμε, κάνει κι αλλιώς άμα μπορείς».

Το ατμόπλοιο μετέφερε μετανάστες στο νέο κόσμο. Το όνομά του ήταν HUDSON και έπλεε από τη Χάβρη στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα από τα πολλά πλοία που μετέφεραν μετανάστες από την Ευρώπη στην Αμερική. Οι συνθήκες του ταξιδιού, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν διέφεραν και πολύ από την κατάσταση στα δουλεμπορικά παλιότερα. Η Τρίτη θέση ήταν συνήθως στ' αμπάρια. Οι χώροι ήταν κλειστοί, ανθυγιεινοί και περιορισμένοι. Η διατροφή κακή. Παράδειγμα το μενού της τρίτης θέσης του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ το 1912 (Εικ.1.) που τα πράγματα είχαν ασφαλώς βελτιωθεί σε σχέση με το 1907.

Στο ταξίδι αυτό ήταν και πολλοί Κροκυλιώτες. Τα ονόματα είναι από τον κατάλο-

30, Anargyros Kantas 19, Haralambos Katsimbias 23, Anastasios Kopellos 26, George Koutoulas 20, George Kritsas 32, Ioannis Loukopoulos 20, Athanassios Mavraganis 23, George Polyzois 25, Lambros Psitas 19, Nikolaos Sacarellos 38, Charalambos Saitis 27, Paraskevas Sideris 40, Ioannis Sideris 17, Panayiotis Skouras 40, Dimitris Skouras 17, Costas Varsos 20, Vassilios Zografos 23.

Τώρα να πάμε λίγο πίσω. Στο μυαλό μας σχηματίζεται το ερώτημα πως άρχιζε ένα τέτοιο ταξίδι από ανθρώπους απομονωμένους στα βουνά, χωρίς πληροφόρηση. Κατ' αρχήν η τοπική παράδοση λέει ότι πρώτοι πήγαν στην Αμερική οι Αλποχωρίτες οι οποίοι με γράμματά τους αποθάρρυναν τους συμπατριώτες τους ν' ακολουθήσουν. Μετά από δύο τρία



Εικ. 2: Το υπερωκεάνιο «Μωραϊτής»

γο επιβατών του HUDSON. Εδώ δίνονται τα ονόματα και οι ηλικίες. Για κάποιους υπάρχει περίπτωση να είναι από διπλανά χωριά όπως τα ονόματα Ζωγράφος και Καλμαντής. Τα ονόματα γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες και κατ' αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο. Δίπλα από το όνομα γράφεται η ηλικία.

George Armagos 35, Grigorios Bakarezos 25, George Betchavas 30, Antonio Ifantis 29, Constantin Ifantis 19, Dimitrios Ifantis 19, George Kalmantis

χρόνια ακολούθησαν οι Κουπακιώτες οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Αλποχωρίτες, ενθάρρυναν τους συντοπίτες τους περιγράφοντας την κατάσταση εκεί καλλίτερη απ' του χωριού. Με βάση αυτές τις πληροφορίες όταν κάποιος αποφάσιζε να ξενιτευτεί είχε να κάνει τουλάχιστον δύο πράγματα: Πρώτα έπρεπε να μαζέψει τα λεφτά για τα ναύλα και τα είκοσι δολάρια που έπρεπε να έχει μαζί του στην είσοδό του στη Νέα Υόρκη. Το δεύτερο πράγμα

Συνέχεια από σελ. 3

ήταν να φτιάξει ένα κουστούμι για το ταξίδι. Το σακάκι συνήθως το δίπλωναν και το φύλαγαν στο σακούλι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για να μη χαλάσει.

Τις ασαφείς αυτές πληροφορίες τις συμπλήρωναν πράκτορες των ατιμολοικών εταιρειών και μεσίτες εργασίας με διασυνδέσεις στην Αμερική που γύρναγαν στα χωριά και διαφήμιζαν τη μετανάστευση. Ο μεσίτης εργασίας ήταν, σύμφωνα με την τότε νομοθεσία των ΗΠΑ, παράνομος γιατί απαγορευόταν η μετανάστευση σε άτομα που είχαν προσυμφωνήσει να δουλέψουν σε συγκεκριμένο εργοδότη στην Αμερική. Ο σκοπός αυτής της απαγόρευσης ήταν η αποτροπή της εκμετάλλευσης του μετανάστη από τον εργοδότη με αντάλλαγμα το εισιτήριο και το κόστος της πρώτης εγκατάστασης. Παρόλα αυτά και επειδή το Ελληνικό κράτος δεν έκανε κανένα έλεγχο στο θέμα αυτό (όπως φαίνεται η κακοδιοίκηση στη χώρα μας έχει ρίξει βαθιές) οι μεσίτες λειτουργούσαν ανεπίσημα και εξασφάλιζαν εργασία, πλήρωναν τα ναύλα και προετοίμαζαν τους μετανάστες για το τι θα συναντήσουν κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ. Τους έκαναν φροντιστήριο με έτοιμες απαντήσεις και πληροφορίες για την εξέταση στο σημείο εισόδου στο τέλος του ταξιδιού. Φυσικά με το αζημίωτο.

Μετά απ' αυτά άρχιζε το ταξίδι, συνήθως με τα πόδια, προς τη παραλία και το πέρασμα του Κορινθιακού με προορισμό την Πάτρα πάλι με τα πόδια. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η τιμή διάπλου του Κορινθιακού με βάρκα ήταν 10 λεπτά.

Στο λιμάνι υπήρχαν αργυραμοιβοί με «τραπεζάκια έξω» που άλλαζαν ελληνικά λεφτά με δολάρια. Μετά έπρεπε να περά-

σουν από ιατρικές εξετάσεις του Ελληνικού κράτους και να δείξουν το έγγραφο ταυτότητας της κοινότητας ή του δήμου. Το επόμενο βήμα ήταν η επιβίβαση στο καράβι. Συνήθως τα καράβια είχαν προορισμό κάποιο λιμάνι στην Ευρώπη και από κει μετεπιβίβαση σε υπερωκεάνιο ατιμολοίο για Νέα Υόρκη. Μια πηγή ανα-

πέκτησε σύγχρονη επικοινωνία κατευθείαν από τον Πειραιά στη Νέα Υόρκη με το εντελώς καινούριο ατιμολοίο «Μωραϊτής» χωρητικότητας 6045 κόρων, ιδιοκτησίας Μωραϊτή από την Άνδρο.

Στη περίπτωση μας προορισμός ήταν η Χάβρη στη βορειοδυτική Γαλλία. Εδώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ενδιάμεσος προορισμός να ήταν η Μασσαλία και μετάβαση στη Χάβρη, στην άλλη άκρη της Γαλλίας, σιδηροδρομικά.

Στη Χάβρη οι χωριανοί μας θα πρέπει να περίμεναν κάποιο διάστημα για να επιβιβαστούν στο HUDSON. Στο διάστημα αυτό κατά πάσα πιθανότητα έμεναν στοιβαγμένοι σε κάποιες πανσιόν, ειδικές για μετανάστες, μέσα στη βρώμα και την απλυσία τρεφόμενοι με αλλόκοτα γ' αυτούς φαγητά. Ήταν μάλλον το πρώτο πολιτισμικό φαερόπ που πάθαιναν.

Ο διάπλους του Ατλαντικού ήταν δύσκολος, όπως ήδη είδαμε. Όσον αφορά τους Κροκυλιώτες ο Δ. Υφαντής αναφέρει στο βιβλίο του «ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΟΚΥΛΙΟ» ότι δύο αδελφια ο Αντρισαλέξης και ο Αντρισοχαράλαμπος πέθαναν απ' τις ταλαιπωρίες του ταξιδιού. Ας σκεφτούμε την ειρωνεία της τύχης τα τέκνα των ορέων να αναπαύονται στο βυθό του Ατλαντικού.



Εικ. 3: Το λιμάνι της Χάβρης.

της θέσης μεταφέρονταν με πορθμείο στο νησί ELLIS έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου καταγράφονταν και πέρναγαν ιατρική και νομική εξέταση. Οι χωριανοί μας έφτασαν στις 14 Απριλίου 1907 και καταγράφηκαν την επόμενη μέρα 15 Απριλίου. Το έτος 1907 αποβιβάστηκε στις ΗΠΑ ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών, μάλλον γ' αυτό πήρε μια ολό-

σιδηροδρομικές γραμμές, που τότε ανοίγονταν παντού και υπήρχε οργασμός, εκεί βολεύονταν οι πιο πολλοί, όπου δούλευαν σε σκλάβοι κοντά 10 ώρες, πεινασμένοι και διψασμένοι, μέσα στο λιοπύρι κάτω από την επίβλεψη κάποιου άγριου και σκληρού επιστάτη. Και τις νύχτες, ξεθεωμένοι απ' την εξαντλητική δουλειά, τις πέρναγαν σε τίποτα παράγκες ή υπόγειες αποθήκες, όπου

ζούσαν κοινοβιακά καμιά δεκαριά μαζί. Και τότε πλενόntonουσαν, μπάλωναν τα ρούχα τους, μαγειρεύαν κάνα φαγάκι και κοιμόntonουσαν λίγες ώρες... Για κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη και κάτι τέτοια, δεν γινόταν λόγος την εποχή εκείνη, κι όποιος είχε την ατυχία να αρρωστήσει πήγαινε σαν το σκυλί στ' αμπέλι.

Αυτή ήταν περίπου η διαδρομή των συγχωριανών μας που μάλλον όλοι πέρασαν από το νησί ELLIS. Εδώ παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Οι εγκαταστάσεις εισόδου στο νησί ELLIS εγκαινιάστηκαν το 1892. Από το 1890 μέχρι το 1892 ήταν σε ένα άλλο μέρος. Μέχρι το 1890 κάθε πολιτεια των ΗΠΑ χειριζόταν το θέμα εισόδου μεταναστών χωριστά. Οι εγκαταστάσεις εισόδου στην πολιτεια της Νέας Υόρκης ήταν στο CASTLE GARDEN (κάστλ γκάρντεν). Το όνομα αυτό έχει περάσει και στα κροκυλιώτικα και εξηγεί τι εννοούσε ο φίλος μας ο Πλάτων όταν στο καρτέρι για τις φάσεις αντί να πει εδώ είναι πέρασμα, έλεγε «εδώ είναι καστιγκάρ». Η λεπτομέρεια αυτή είναι επίσης ένδειξη ότι οι Κροκυλιώτες άρχισαν να ταξιδεύουν στην Αμερική πριν το 1890 που έκλεισε το CASTLE GARDEN.



Εικ. 4: Το ταξίδι.

Όταν έφταναν στη Νέα Υόρκη το ατιμολοίο άραζε στο λιμάνι, Εκεί μετά από πρόχειρη και σύντομη επί του πλοίου εξέταση αποβιβάζονταν οι επιβάτες της πρώτης και δεύτερης θέσης. Η συλλογιστική των Αμερικανών ήταν ότι όποιος είχε να πληρώσει πρώτη ή δεύτερη θέση

κληρη μέρα να περάσουν οι χωριανοί μας. Υπάρχει μαρτυρία για μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Κανιά βδομάδα πριν φτάσουν στη Νέα Υόρκη πολλοί ξύριζαν το μουστάκι τους για να δίνουν καλλίτερη οπτική εντύπωση. Μόλις έφταναν οι μετανάστες κάθονταν στην ουρά για το πρώτο μέρος της διαδικασίας που ήταν πλύσιμο, τρίψιμο των μαλλιών με κηροζίνη, και ψεκάσμός στα ρούχα. Όπως βλέπουμε οι πρόγονοί μας γίνονταν δεκτοί «εν δόξει και τιμή». Μετά πέρναγαν από γιατρούς. Οι γιατροί αυτοί ήταν τόσο εξειδικευμένοι στην οπτική εξέταση των «έξι δευτερολέπτων» που, λέγεται, ότι με μια ματιά μπορούσαν να διαγνώσουν αν ο μετανάστης υπέφερε από αναιμία μέχρι κήλη και κισρούς. Η νομική εξέταση που ακολουθούσε άρχιζε με την εξέταση των εγγράφων του μετανάστη. Μετά τον εξέταζαν με βάση 29 ερωτήσεις που είχαν απαντηθεί στο λιμάνι επιβίβασης. Αφού τελείωναν αυτές τις διαδικασίες με επιτυχία (το ποσοστό απόρριψης ήταν περίπου 2% ενώ περίπου 25% επέστρεφε σε σύντομο χρονικό διάστημα στη χώρα ποέλευσης) ήταν ελεύθεροι να εισέλθουν στη χώρα. Μετά οι χωριανοί μας έπρεπε να φροντίσουν για δουλειά, Ο Δ. Υφαντής γράφει σχετικά:... Υπήρχαν δυσκολίες για την εξεύρεση δουλειάς. Και μονάχα στις

πιομέρεια. Οι εγκαταστάσεις εισόδου στο νησί ELLIS εγκαινιάστηκαν το 1892. Από το 1890 μέχρι το 1892 ήταν σε ένα άλλο μέρος. Μέχρι το 1890 κάθε πολιτεια των ΗΠΑ χειριζόταν το θέμα εισόδου μεταναστών χωριστά. Οι εγκαταστάσεις εισόδου στην πολιτεια της Νέας Υόρκης ήταν στο CASTLE GARDEN (κάστλ γκάρντεν). Το όνομα αυτό έχει περάσει και στα κροκυλιώτικα και εξηγεί τι εννοούσε ο φίλος μας ο Πλάτων όταν στο καρτέρι για τις φάσεις αντί να πει εδώ είναι πέρασμα, έλεγε «εδώ είναι καστιγκάρ». Η λεπτομέρεια αυτή είναι επίσης ένδειξη ότι οι Κροκυλιώτες άρχισαν να ταξιδεύουν στην Αμερική πριν το 1890 που έκλεισε το CASTLE GARDEN.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δημήτριος Κ. Υφαντής
ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ.
2. Ελεν Παπανικόλα
ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΥΣΗ, Εκδόσεις Εστίας.
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Τόμος 5ος, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
4. Προφορικές διηγήσεις χωριανών μας.
5. www.ellisland.org
6. Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25-10-08.



Εικ. 5: Το λιμάνι της Νέας Υόρκης με το νησί ELLIS και το Καστιγκάρ'.

φέρει ως ενδιάμεσο προορισμό τη Νάπολη. Από τον Ιούνιο του 1907 η Ελλάδα

δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στη νέα του πατρίδα. Οι επιβάτες της τρί-