



ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ
“ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ”



Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώσ' αν θέλωμεν να φτιάσωμεν χωρίον, να ζήσωμεν όλοι μαζί

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 • Τηλ. & Fax: 210 7654 555 • ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΕΑ 106, Τ.Κ.: 162 33
www.krokilio-makrygiannis.gr • e-mail: katafygio@krokilio-makrygiannis.gr, syllogos@krokilio-makrygiannis.gr

Μου κάνανε μια βλάχα λοιπόν για προξενιά, δεν ήθελε τα γίδια μα ούτε και τ' αρνιά. Παντρεύτηκε στους κάμπους, μαζεύει τα καπνά. Αυγέρος

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ 2010

Ο καιρός περνάει και μπαίνει η άνοιξη. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Δυστυχώς δεν υπήρξε απόφαση για το θέμα αυτό στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ζητήσει, μέσω της εφημερίδας μας, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, από τα μέλη του να σκεφτούν το θέμα ώστε στη Γενική Συνέλευση να πάρουμε απόφαση. Αυτό που κατάφερε η Γενική Συνέλευση είναι να ορίσει επιτροπή να μελετήσει το θέμα. Εμείς επομένως στο Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσουμε με τα ισχύοντα, ώσπου η επιτροπή να κάνει τις προτάσεις της.

Οι ημερομηνίες που καθορίστηκαν είναι, προσεγγιστικά, 12-16 Αυγούστου. Ο λόγος είναι ότι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χωριανών την έχουμε το βράδυ στις 14 Αυγούστου. Δεν είναι λογικό να κάνουμε τις εκδηλώσεις σε άλλες ημερομηνίες που η συγκέντρωση χωριανών δεν είναι η μέγιστη. Ακόμα, τότε δεν υπάρχει και μεγάλη βοήθεια στη διοργάνωση.

Η πρώτη και κύρια εκδήλωση είναι η ανάδειξη των ερειπίων του σπιτιού του Ιωάννου Μακρυγιάννη στο Αβορίτι. Νομίζουμε ότι είναι αδικία προς το Μακρυγιάννη να μην το κάνουμε. Ακόμα δεν είναι τιμητικό για μας, ως κροκυλιώτες, να μην το αναδείξουμε. Η πρώτη φάση της ανάδειξης, για φέτος, περιλαμβάνει να κάνουμε το μέρος επισκέψιμο. Τα ερείπια είναι σε μέρος σχετικά απόκρημνο. Για να γίνει επισκέψιμο χρειάζεται να διορθωθεί ένας καρδόδρομος διακοσίων περίπου μέτρων. Σε προκαταρκτική συνάντηση με το Δήμο πήραμε τη διαβεβαίωση ότι αυτό θα το κάνει ο Δήμος και ευχαριστούμε προκαταβολικά. Μένει ένα μονοπάτι άλλων διακοσίων μέτρων. Το μονοπάτι αυτό είναι εγκαταλεημένο σαράντα χρόνια και χρειάζεται καθάρισμα και αποκατάσταση. Νομίζουμε ότι και το μονοπάτι είναι μνημείο. Το μονοπάτι αυτό πήρε η μάνα του Μακρυγιάννη φορτωμένη το μωρό της. Το μονοπάτι αυτό πήρε η φαμελιά στη φυγή της. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε τον καθαρισμό και την αποκατάσταση από συνεργεία μελών του Συλλόγου κάποια Σαββατοκύριακα. Η πρώτη φάση δεν θα είναι πολύ κουραστική. Πρώτος στόχος είναι η ανάδειξη. Όποιος θέλει να βοηθήσει να έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει αδιαφορία ακόμα και για το Μακρυγιάννη.

Μια άλλη εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε είναι μια γιορτή νεολαίας. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο Σύλλογο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα ο Σύλλογος έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν υπάρχει συμμετοχή νέων κροκυλιωτών. Με την εκδήλωση αυτή ελπίζουμε να φέρουμε σε επαφή τους νέους μας μήπως και θελήσουν να παραλάβουν τη σκυτάλη από μας. Ζητάμε νέους κροκυλιώτες που θα αναλάβουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Άλλη εκδήλωση που σκεφτόμαστε είναι η διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας. Το κύριο θέμα θέλουμε να είναι το κροκυλιώτικο τοπίο χωρίς να αποκλείονται και άλλα θέματα. Οι όροι συμμετοχής, χονδρικά, είναι: Το ελάχιστο μέγεθος είναι το Α4 [20x30 εκατοστά]. Από και και πάνω μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέγεθος. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πάνω σε κάτι σκληρό ώστε να μπορούν να αναρτηθούν. Πρέπει επίσης να υπάρχει και κάποιος τίτλος και ίσως και κάποιο λεκτικό. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι έτοιμες περίπου ένα μήνα πριν. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έλθουν σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο μεταξύ ζητούμε κάποιον υπεύθυνο να αναλάβει τη διοργάνωση της έκθεσης.

Άλλη εκδήλωση που σκεφτόμαστε είναι κάποια δημιουργική απασχόληση νεολαίας στη πλατεία. Ίσως η διδασκαλία κατασκευής ψηφιδωτών.

Αυτονόητο είναι βέβαια ότι θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε, όπως κάθε χρόνο, το εντευκτήριο στο Λιβάδι, αλλά και το παζάρι.

Στις 16 Αυγούστου προγραμματίζουμε, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γαμπρών και Νυφών το καθιερωμένο χορό.

Έχουμε ακόμα συζητήσει, στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ Συλλόγων, τη διεξαγωγή, όπως και πέρυσι, τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα με την ομάδα της Αρτοτίνας.

Θα γίνει ακόμα και μια εκδήλωση-γλέντι με κάποιο συγκρότημα, πάλι όπως και πέρυσι με συμμετοχή του Δήμου.

Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο σκεφτόμαστε να κινηθούμε. Μπορεί βέβαια να υπάρξουν αλλαγές που εξαρτώνται από την ύπαρξη η μη χρηματοδότησης και από τη συμμετοχή των μελών στη προετοιμασία των εκδηλώσεων.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΠΙΤΑ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη στέγη του Συλλόγου η ετήσια Γενική Συνέλευση. Έξω έριχνε γαζέπ' αλλά μέσα η συνέλευση προχώραγε κανονικά. Παραβρέθηκαν πάνω από πενήντα μέλη. Πρώτα, όπως συνηθίζεται, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Συλλόγου μέσα στο 2009. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν αναφερθεί στην εφημερίδα μας και δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε ξανά. Μετά έγινε ο οικονομικός απολογισμός που εγκρίθηκε. Μετά έγινε ήρεμη συζήτηση μεταξύ των μελών για κάποια παράπονα μέλους του Συλλόγου χωρίς η Συνέλευση να καταλήξει σε ιδιαίτερα συμπεράσματα.



Εικ.1. Άποψη της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση αποφασίστηκε να γίνει συνέλευση το καλοκαίρι στο χωριό για θέματα του Συλλόγου. Ακόμα η Γενική Συνέλευση ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο να στείλει επιστολή στο Δήμο σχετικά με το εάν άλλαξε πρόσφατα το καθεστώς του ξενώνα Κροκυλείου. Μετά τέθηκε το θέμα των εκδηλώσεων του Συλλόγου. Δηλαδή πόσο συχνά θα γίνονται τα Μακρυγιάννεια. Η απόφαση να παραπεμφθεί το θέμα σε επιτροπή υπήρξε μεγάλη απογοήτευση για το Διοικητικό Συμβούλιο. Είχαμε ζητήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέσω της εφημερίδας, από τα μέλη του Συλλόγου να σκεφτούν το θέμα ώστε να πάρουμε απόφαση στη Συνέλευση. Τελικά δεν το καταφέραμε. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος στη Συνέλευση.

Στο τέλος κόψαμε και τη πίτα μας ή μάλλον τις πίτες μας. Είχαμε τέσσερις πίτες, όλες προσφορά. Οι δύο προσφέρθηκαν από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελένη Μπακαρέζου. Οι άλλες δύο από την Παναγιώτα Κυριαζή. Το φλουρί και το συνοδευτικό δώρο [ένα ακριβό στυλό, προσφορά ανώνυμου] πήγε στην Ασημίνα Καλμαντή-Μαγούλα.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ



Γενική άποψη της αίθουσας.

Είναι Παρασκευή απόγευμα 12 Φεβρουαρίου και οι συνήθεις ύποπτοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι στη κορυφή στη Παναγία και τακτοποιούν το καταφύγιο. Το Σάββατο έρχεται κόσμος. Ο καιρός βροχερός. Την άλλη μέρα ξημέρωσε με χιόνι. Τα μηχανήματα του Δήμου και του Παράδεισου ξεχύθηκαν προς τα βόρεια. Το

απογευμα φτάνουν και τα παιδιά για το καταφύγιο. Λίγο πριν τη στροφή στο Κάμπο τα αυτοκίνητα σταματούν. Δεν πάνε άλλο το χιόνι είναι αρκετό. Δύο από τη παρέα μπαίνουν στο αγροτικό του προέδρου και πάνε μέχρι τη κορυφή για να σταθμίσουν τη κατάσταση.

Συνέχεια στη σελ. 4

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ

Οι χορευτικές μας ομάδες, με πολύ μεγάλες παραστάσεις στο ενεργητικό τους, ήταν πάντα το καμάρι του συλλόγου μας. Δυστυχώς λόγω διαφόρων συγκυριών τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα αυτή έχει αδρανήσει. Στη Γενική Συνέλευση πήραμε την απόφαση να προσπαθήσουμε να ξαναδημιουργήσουμε το χορευτικό. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, μικροί και μεγάλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους:

Μανώλη Κορρέ	6972621548
Νίκη Σαϊτή	6944680635
Μάνια Παπανδρέου	6974889956, 210 7710407

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

Ο **Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος** και η **Μαίρη Αλειφτήρα**, ετέλεσαν πολιτικό γάμο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 στο Δήμο Ευπαλίου.

Η **Ψεύτη Κων/να του Νικολάου** και ο **Σαραντόπουλος Κων/νος του Σαράντη**, παντρεύτηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 2010 στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Πετρούπολης.

Το Δ.Σ. τους εύχεται να ζήσουν με υγεία και χαρές.



Ο **Γεώργιος Μαχάς του Κων/νου** συνταξιούχος αστυνομικός, απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη στου Παπάγου και η ταφή έγινε στον Χολαργό.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο **Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος** και η **Μαίρη Αλειφτήρα** απέκτησαν κοριτσάκι στις 6 Φεβρουαρίου 2010.

Η **Βασιλική Ε. Μπαρμπούτη** και ο **Βασίλης Καραγιώργος** απέκτησαν αγοράκι στις 18 Ιανουαρίου 2010.

ΤΟ Δ.Σ. εύχεται να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ο **Κωνσταντίνος Γ. Γραββάνης** προσφέρει στο Σύλλογο Κροκυλιωτών το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ στη μνήμη του αδελφού του Βασιλείου Γ. Γραββάνη.

Ο **Κωνσταντίνος Γ. Γραββάνης** προσφέρει στο Σύλλογο Κροκυλιωτών το ποσό των εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ε. Αρμάου

ΠΕΝΘΗ

Ο **Βασίλειος Γραββάνης του Γεωργίου** Σμήναρχος Αεροπορίας που γεννήθηκε το 1921 στο Κροκύλειο, απεβίωσε στις 17 Μαρτίου 2009 στου Παπάγου. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη στου Παπάγου όπου έγινε και η ταφή.



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Για τις ανάγκες των ιερών Ναών της ενορίας του Αγίου Γεωργίου Πρόσφεραν οι:

Γεώργιος Δ. Υφαντής 500 δολάρια Καναδά
Σκούρα Βίκυ του Ιωάννου 500 »
Χαράλαμπος Δ. Μπρούμας 100 »
Ιωάννης Ν. Σαϊτής 100 »

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στο προηγούμενο φύλλο με τα ονόματα και τις συνδρομές από παραδρομή δεν περιλάβαμε τους:

	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	ΑΛΛΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Καπέλλας Γ. Δημήτριος	20	80
Μποβιάτση Μαρία	20	
Παγώνης Γ. Μιλτιάδης	20	
Παγώνη Γ. Τασία	20	

Ζητούμε συγγνώμη για τη παράλειψη.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

Στο θέμα που ανέκυψε τον Ιανουάριο με την ξαφνική απομάκρυνση της ιατρού από το Αγροτικό Ιατρείο Κροκυλείου το Τοπικό Συμβούλιο αντέδρασε γρήγορα, και επιτυχημένα όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, υποστηριζόμενο από το Σύλλογο.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το θέμα δεν αφορούσε μόνο το Κροκύλειο αλλά και τα πέντε χωριά που εξυπηρετεί το Αγροτικό Ιατρείο Κροκυλείου. Τελικά η γιατρός επέστρεψε στο Ιατρείο. Εδώ σας παραθέτουμε τις δύο επιστολές που στάλθηκαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ, 15/01/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 1

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
3. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
4. ΠΕΣΥΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
6. ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
7. ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
8. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Κροκυλείου του Δήμου Βαρδουσίων Νομού Φωκίδας, μετά την εγκατάλειψη του Αγροτικού Ιατρού από την οργανική του θέση σαν αγροτικός Ιατρός Κροκυλείου, ισχυριζόμενος απόσπαση στο Νοσοκομείο Άμφισσας Ν. Φωκίδας.

Με την παρούσα επιστολή μου - διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους, θέλω να στηρίξω το δίκαιο αίτημα των συγχωριανών μου.

1. Θεωρώ τον ισχυρισμό της απόσπασης παράνομο και απαράδεκτο, εγκαταλείποντας η πολιτεία στην καρδιά του Χειμώνα τους κατοίκους και των πέντε χωριών που εξυπηρετούνται από το Αγροτικό Ιατρείο Κροκυλείου

(Κροκύλειο, Κουπάκι, Ζωριάνο, Αλποχώρι και Περιβόλι) χωριά της Βορειοδυτικής Φωκίδας απομακρυσμένα από το Νοσοκομείο Άμφισσας 85 χιλιομέτρα.

2. Η απόσπαση αυτή έρχεται σε αντίφαση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα θέματα υγείας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Οι λίγοι κάτοικοι που απέμειναν στα χωριά μας έχουν μεγάλη ανάγκη του Αγροτικού Γιατρού. Πρόκειται για Αγροτικό Ιατρό χωρίς ειδικότητα που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και γράφει και φάρμακα.

Αποσπασμένος στο Νοσοκομείο Άμφισσας, τίποτε περισσότερο δεν μπορεί να προσφέρει.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Παρακαλούμε την άμεση επιστροφή του αγροτικού Ιατρού στην οργανική του θέση, τον έχουν ανάγκη οι κάτοικοι των πέντε χωριών.

Μετά τιμής

Χρήστος Παναγιωτόπουλος
Πρόεδρος Τ. Σ. Κροκυλείου

ΤΟ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου
Κροκυλιωτών
"Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Λεωφόρος Καρέα 106, 162 33 Καρέας
Τηλ. & Fax: 210 7654 555 - 693 9455 617

Σύνταξη:

Δ.Σ. Συλλόγου

Υπεύθυνος προς το Νόμο:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ

Εμβάσματα Εσωτερικού - Εξωτερικού
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
00088949756-7
BIC: GPSBGRAA
IBAN: GR700961133000000889497567

Συνδρομές:
Εσωτερικού: 20 Ευρώ
Εξωτερικού: 30 Δολάρια ΗΠΑ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
G. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

B. Ηπείρου 24, 121 33 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 5710 199, 210 8222 400
Fax: 210 8250 636
info@nikolaouarts.gr • www.nikolaouarts.gr

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΟΣ ΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΠεΣΥΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΥΝ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΔ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ

Κυρία Υπουργός,

Με την επιστολή μας αυτή εκφράζουμε, ως εκπρόσωποι των Κροκυλιωτών, την έκπληξη και αγανάκτησή μας για την ξαφνική και εν κρυπτώ απομάκρυνση της αγροτικής γιατρού του Αγροτικού Ιατρείου Κροκυλείου που, σημειωτέον, εξυπηρετεί πέντε δημοτικά διαμερίσματα. Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση ούτε προηγούμενη ενημέρωση των, κατά πλειοψηφία μεγάλης ηλικίας δημοτών. Φαίνεται ότι δεν θεωρήθηκαν άξιοι τέτοιας πολυτέλειας από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει η ελάχιστη πληροφόρηση για το αν και πότε θα αντικατασταθεί ο γιατρός. Σημειώνουμε ότι ο προσφορότερος τρόπος πληροφόρησης των δημοτών είναι ο πίνακας ανακοινώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκε και συνεχίζει να μην χρησιμοποιείται από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για το παραπάνω γεγονός. Παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να φροντίσετε να υπάρχει γιατρός στο Κροκύλειο.

Με τιμή,
για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Παρασκευάς Μπακαρέζος

Ο Ειδικός Γραμματέας
Μανώλης Κορρές

Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Είμαστε στο μέτωπο στη θέση Μπουγάζι Τυρνάβου. Μεταξύ Λάρισας και Ελασσόνας. Το Μπουγάζι είναι μία από τις τρεις διαβάσεις μεταξύ Μακεδονίας και Θεσσαλίας όπου έφταναν τα τότε σύνορα της Ελλάδας. Είναι η 6 Απριλίου 1897 και οι ελληνικές θέσεις αρχίζουν να δέχονται τα τουρκικά πυρά από τα πυροβολεία της Βίγλας. Οι δύο ελληνικές πυροβολαρχίες ανταποδίδουν. Το ελληνικό πεζικό αρχίζει πυρ. Ο λοχίας Δημήτριος Καραμπέλος είναι επικεφαλής της διμοιρίας του. Ο λόχος ανήκει στο 1 τάγμα του 4ου συντάγματος πεζικού. Μπροστά στο συνδυασμένο πύρ πεζικού και πυροβολικού οι Τούρκοι εγκαταλείπουν τους μεθοριακούς σταθμούς τους. Τα πράγματα μέχρι εδώ είναι καλά. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Ο συνταγματάρχης Χ. Μαστραπάς κάνει ολέθριο λάθος και διατάζει υποχώρηση. Μετά επεμβαίνει το αρχηγείο και σταματά κάθε υποχώρηση αφού οι Τούρκοι δεν είχαν επιτεθεί. Είναι η αρχή της απίστευτης σύγκυσης που δημιουργήθηκε στον πόλεμο αυτό. Στις 7 Απριλίου τουρκικό πεζικό επιτίθεται στο Μπουγάζι αλλά αποκρούεται από το ελληνικό πεζικό. Ο λοχίας Δημήτριος Καραμπέλος «επέδειξε λαμπράν διαγωγή». Η νησίδα όμως του στρατεύματος τότε δεν επέδειξε την ίδια διαγωγή και τελικά ο ελληνικός στρατός υποχώρησε τη νύχτα της 11 προς 12 Απριλίου στη Λάρισσα. Στις 13 Απριλίου οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Λάρισσα και οι Έλληνες υποχώρησαν στα Φάρσαλα και μετά στο Βελεστίνο. Στη μάχη των Φαρσάλων που ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του πεζικού και του πυροβολικού δεν έλαβε μέρος. Ούτε και ο λοχίας Δημήτριος Καραμπέλος. Και η μάχη αυτή ήταν ατυχής και ο αρχιστράτηγος, διάδοχος του θρόνου, διάταξε υποχώρηση στην ισχυρότερη θέση του Δομοκού. Η υποχώρηση ευτυχώς έγινε με τάξη. Ο Πάγκαλος γράφει για την απόφαση αυτή: «... ο πόνος που ησθάνθη κάθε τιμία Ελληνική ψυχή...». Η μάχη του Δομοκού που ακολούθησε, στις 5 Μαΐου, κρίθηκε στη δεξιά πτέρυγα. Οι Τούρκοι έστειλαν δύο μεραρχίες και μία ταξιαρχία. Η πρώτη κρούση έγινε στη διάβαση Κίτικι που την υπεράσπιζαν δύο λόχοι του 4ου συντάγματος. Οι Τούρκοι έκαναν συνεχείς επιθέσεις και χρησιμοποιήσαν ορειβατικό πυροβολικό. Οι δύο λόχοι όμως κράτησαν τις θέσεις τους. Ο λοχίας Δημήτριος Καραμπέλος και πάλι «επέδειξε λαμπράν διαγωγή». Δυστυχώς όμως άλλα ελληνικά τμήματα υποχώρησαν και άφησαν ακάλυπτο το τάγμα στο Κίτικι που μέχρι τότε νικούσε τον εχθρό. Το τάγμα αναγκάστηκε να υποχωρήσει με τη σειρά του. Οι εφεδρείες που στάλθηκαν ήταν από αγύμναστους στρατιώτες που διαλύθηκαν μόλις είδαν την υποχώρηση. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι το 4ο σύνταγμα εγκατέλειψε στους Τούρκους τη διάβαση Κίτικι και συγκεντρώθηκε στη θέση Βούζι χωρίς καμία προστασία από προφυλακές από λάθος του συνταγματάρχη Μαστραπά. Τελικά αποφασίστηκε υποχώρηση προς Λαμία αλλά ταυτόχρονα αναγγέλθηκε η σύναψη ανακωχής. Η τραυματική ήττα του 1897 προφανώς επέδρασε καταλυτικά στη ψυχολογία των στελεχών του στρατού και οπωσδήποτε και στο Δημήτριο Καραμπέλο που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για το συνάνθρωπο και τη πατρίδα. Τα αίτια της ήττας έχουν να κάνουν με τη πραγματικότητα της δεκαετίας πριν το 1897. Πρώτα, λόγω της χρεοκοπίας του 1893 επί Τρικούπη υπήρξε δραστηρίως μείωση του στρατού και των δαπανών. Οι στρατιωτικοί αντιμετώπιζονταν ως «συνοικιακοί γόητες». Η δημιουργία της Εθνικής Εταιρείας και η ανταπόκριση του κοινού ανάγκασε τη κυβέρνηση να προετοιμασθεί για πόλεμο. Οι αφορμές ήταν η εισβολή ατάκτων σωμάτων, που οργανώθηκαν από την Εθνική Εταιρεία, στη Μακεδονία αλλά και το Κρητικό ζήτημα. Ο πόλεμος ξέσπασε τελικά παρόλο που οι μεγάλες δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει πως: «Είναι διατεθειμένοι να μην επιτρέψουν, εν ουδεμία περιπτώσει, όπως ο επιτεθείς καρπωθεί το ελαχιστον όφελος εκ της επιθέσεώς του». Οι καλύτεροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί δεν «χώνεψαν» την ήττα αυτή που είχε το «καλό» να είναι από τις κύριες αιτίες της επανάστασης του 1909 που έβαλε τις βάσεις για τους θριάμβους του 1912-13. Ο Δημήτριος Καραμπέλος ακολουθεί τη καριέρα του στρατιωτικού. Τη 1η Μαρτίου 1910 προάγεται σε επιλοχία «δ' εξετάσεων». Τη 1η Ιουλίου 1910 προάγεται πάλι «δ' εξετάσεων» σε ανθυποασπιστή. Ο Δημήτριος Καραμπέλος του Γεωργίου γεννήθηκε το 1870 στο Κροκύλειο. Είχε δύο ακόμα αδελφούς, τον Αθανάσιο και τον Χαράλαμπο. Είχε ακόμα μια αδελφή την Ελένη. Το 1891 ο Δημήτριος κληρώνεται να υπηρετήσει στο στρατό. Κατατάσσεται ως κληρωτός, τη 1η Οκτωβρίου, στο 4ο πεζικό σύνταγμα στο Βόλο. Όπως είδαμε ο στρατός τότε ήταν ανοργανωμένος. Δεν υπήρχαν ούτε στρατόπεδα, Σκηνές και τίποτα κτίρια όλα κι όλα. Στο Βόλο σε αυτές τις συνθήκες ο Δημήτριος προάγεται τη 1η Μαρτίου 1892 «δ' εξετάσεων» σε οκτώμηνο. Την 1η Ιουλίου 1893 προάγεται «δ' εξετάσεων» σε λοχία. Από ότι φαίνεται στο Βόλο έμεινε μέχρι το 1910. Μετά πήρε μετάθεση για Λάρισσα. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι βρίσκουν τον Δημήτριο Καραμπέλο ανθυποασπιστή. Στις 3 Νοεμβρίου 1912 προάγεται σε ανθυπολοχαγό στο 10ο Λόχο του 11ου πεζικού συντάγματος της 4ης μεραρχίας. Στο μεταξύ, στις 5 Οκτωβρίου 1912 έχει ξεσπάσει ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος. Ο στρατός της Θεσσαλίας κινήθηκε έχοντας στη πρώτη γραμμή τις μεραρχίες 1η, 2η, 3η και 4η. Εδώ θα παρακολουθήσουμε τη δράση της 4ης μεραρχίας που υπηρετεί ο Δημήτριος Καραμπέλος. Στις 6 Οκτωβρίου καταλαμβάνεται η Ελασσόνα ποιος ξέρει τις σκέψεις του ανθυπολοχαγού Καραμπέλου που ξαναβρήκε νικητής στα μέτρα της οδοντικής ήττας του 1897. Ο Ελληνικός Στρατός έπρεπε να παραβιάσει τα στενά του Σαρανταπόρου. Η 1η, 2η, 3η μεραρχίες κάνουν επίθεση κατά μέτωπο. Η 4η μεραρχία προήλασε δυτικότερα για να αποκόψει την υποχώρηση του εχθρού. Τα στενά του Σαρανταπόρου είχαν οχυρωθεί με τις οδηγίες Γερμανών και ο Ελληνικός Στρατός έπρεπε να προχωρήσει περίπου 8 χιλιόμετρα κάτω από εχθρικά πυρά χωρίς να μπορεί να ανταποδώσει. Στις 10 Οκτωβρίου η 4η μεραρχία καταλαμβάνει τη Σέρβια και αιχμαλωτίζει όλο το τουρκικό πυροβολικό του Σαρανταπόρου που είχε εγκαταλειφθεί. Επίσης δίνει τρίωρη μάχη με τουρκικό τάγμα που δεν είχε ειδοποιηθεί να υποχωρήσει. Μετά το Σαρανταπόρο ο Ελληνικός Στρατός είχε δύο επιλογές: Να συνεχίσει βόρεια προς Μοναστήρι ή να στραφεί ανατολικά προς Βέροια και Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση Βενιζέλου αποφάσισε, παρά τις αντιρρήσεις του Διαδόχου, τη προέλαση προς Θεσσαλονίκη. Η 4η μεραρχία κινούμενη σύμφωνα με τις διαταγές, βρήκε αντίσταση στον αυχένα της Μαγούλας και στα υψώματα πάνω από τη κοιλάδα του Βρωμοπήγαδου στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας. Οι Τούρκοι υποχώρησαν. Στις 19 Οκτωβρίου οι ελληνικές μεραρχίες συνεχίζουν τη προέλαση προς Γιαννιτσά με την 4η στο κέντρο. Τότε δέχθηκαν πυρά από τις τουρκικές προφυλακές και ο Ελληνικός Στρατός παίρνει διάταξη μάχης. Υπήρχε όμως το μεγάλο εμπόδιο από το ρέμα της Μπαλιντζας με μια μόνο άθικτη γέφυρα. Το πρωί της 20ης Οκτωβρίου ολόκληρη η ελληνική παράταξη έκανε επίθεση και στις 11 το πρωί ο στρατός μπαίνει στη πόλη. Η ραγδαία βροχή και η κόπωση από τη διήμερη μάχη εμπόδιζε τη καταδίωξη του εχθρού. Στις 27 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά, αφού είχε εξασφαλισθεί



Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

Γράφει ο Παρασκευάς Μπακαρέζος

η Θεσσαλονίκη, ο στρατός στράφηκε δυτικά για ξεκαθαρίσει τη Δυτική Μακεδονία από τους Τούρκους. Ως τις 2 Νοεμβρίου η 4η μεραρχία, μέρος του κεντρικού τμήματος της στρατιάς, είχε φθάσει στη περιοχή της Έδεσσας. Στις 6 Νοεμβρίου η 4η μεραρχία συμμετέχει στη κατάληψη των στενών Κιρλί-Δερβέν. Στις επόμενες μέρες απελευθερώθηκε η Καστοριά. Μετά τις 20 Νοεμβρίου η Ελλάδα συνεχίζει το πόλεμο μόνη της αφού οι σύμμαχοι υπέγραψαν ανακωχή με τους Τούρκους. Τώρα ο Ελληνικός στρατός είχε δύο στόχους: Να φρουρήσει τη Θεσσαλονίκη από τους Βούλγαρους, και να καταλάβει τα Γιάννενα. Η κατάληψη σήμαινε την εκπόρθηση των οχυρών του Μπιζανίου που δέσποζαν στα περάσματα για τα Ιωάννινα. Στις 20 Δεκεμβρίου 1912 ο Στρατός Ηπείρου αναδιοργανώθηκε και η 4η μεραρχία αποτέλεσε το αριστερό της παράταξης. Όλο τον Ιανουάριο ο στρατός πολιορκούσε το Μπιζάνι με επιθέσεις και αντεπιθέσεις. Ο χειμώνας του 1912-13 ήταν από τους βαρύτερους εκείνων των χρόνων και οι απώλειες από κρουαπαγήματα ήταν υψηλές. Τελικά το στρατηγείο αποφάσισε επίθεση στις 20 Φεβρουαρίου. Η 4η μεραρχία επιτέθηκε στον τομέα του στενού της Μανωλιάσας. Η μεραρχία κατέλαβε το στενό και το βράδυ βρέθηκε έξω από τα Ιωάννινα. Στις 21 το πρωί διατάχθηκε κατάπαυση πυρός και στις 22 τα Ιωάννινα παραδόθηκαν. Στο μεταξύ στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Ελλήνων που την κατείχαν και Βουλγάρων η κατάσταση κατέληξε στον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο του 1913. Η 4η μεραρχία είχε μετακινηθεί και πάλι από την Ήπειρο στη Θεσσαλονίκη. Στις 19 Ιουνίου 1913 Η 4η μεραρχία ξεκίνησε προς Κιλκίς. Στις 21 Ιουνίου, με όλες τις μονάδες στη πρώτη γραμμή, κατέλαβε με τη λόγχη ένα-ένα τα εχθρικά χαρακώματα με μεγάλες απώλειες. Εκεί ο Δημήτριος Καραμπέλος θα έχασε αρκετούς φίλους, αφού σε όλη τη διάρκεια του πολέμου υπηρετούσε στη 4η μεραρχία. Η προέλαση όμως προς τα βόρεια συνεχίστηκε. Η 4η μεραρχία έφτασε στις νότιες προσβάσεις του όρους Μπέλες. Τη νύχτα της 25 προς 26 Ιουνίου οι Βούλγαροι υποχώρησαν από όλες τις θέσεις τους στο όρος Μπέλες. Η μεραρχία μας καταδίωξε τους Βούλγαρους και είχε 6 πυροβόλα ως λάφυρα. Μετά η μεραρχία στράφηκε ανατολικά και έφθασε στη περιοχή Πετριτσίου. Τη νύχτα της 6 προς 7 Ιουλίου η μεραρχία αντιμετώπισε αιφνιδιαστική επίθεση και το πρωί έφθασε στα υψώματα Ροζολίν (Κασιλίνης) και τα εκπόρθησε με τη λόγχη. Στις 11 Ιουλίου εκτόπισε, πάλι με τη λόγχη, μια βουλγαρική ταξιαρχία από τα υψώματα του Ρούγεν. Στις 13 Ιουλίου οι Βούλγαροι υποχώρησαν προς Τζουμαγιά. Στις 18 Ιουλίου έγινε ανακωχή και η υπερπροσπάθεια του στρατού πήρε τέλος.



Εικ. 1. Οι Βαλκανικές Εκστρατείες του Δημητρίου Καραμπέλου.

Στις 25 Μαρτίου 1914 ο Δημήτριος Καραμπέλος προάγεται, «κατ' αρχαιότητα», σε υπολοχαγό. Στις 7 Αυγούστου 1914 του απονέμονται: Μετάλλιο μετά «δύο διεμβολιών» για τη μάχη Αετοράχης και Ιωαννίνων της Ηπείρου. Δεύτερο μετάλλιο μετά «τριών διεμβολιών» για τον πόλεμο του 1913 με τους Βούλγαρους στο Κιλκίς, Λαχανά, Μπέλες, Κρέσνας και Τζουμαγιάς Μακεδονίας. Στις 30 Ιανουαρίου του απονέμονται ο Αργυρούς Σταυρός της Ιπποσύνης του Β. Τάγματος του Σωτήρος «δια την ευδόκιμον υπηρεσίαν του». Στις 21 Μαΐου 1916 προάγεται, πάλι «κατ' αρχαιότητα», σε λοχαγό. Η εποχή εκείνη ήταν ταραγμένη, η εποχή του διχασμού, με δύο κυβερνήσεις μια στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη, του Βενιζέλου. Ο Δημήτριος Καραμπέλος βρίσκεται το 1917 στη Μακεδονία και συμμετέχει στο συμμαχικό πόλεμο ως λοχαγός στο 29ο πεζικό σύνταγμα και μετά στο 8ο πεζικό σύνταγμα Κρητών ως διοικητής του 10ου λόχου και μετά διοικητής του 3ου λόχου πολυβόλων.



Εικ. 2. Το μετάλλιο μετά «τριών διεμβολιών».

Το 1917 αφού αναχώρησε ο βασιλιάς και θερμάστηκε ο διχασμός, έγιναν εκκαθαρίσεις στο στρατό. Το 40% των αξιωματικών απομακρύνθηκε. Για να καλυφθούν τα κενά έγιναν αθρόες προαγωγές. Ο Δημήτριος Καραμπέλος ούτε απομακρύνθηκε ούτε πήρε προαγωγή. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ήταν επαγγελματίας στρατιώτης. Ίσως οι ανωτερό του να τον έβλεπαν ουδέτερα σαν παλαιοελλαδίτη. Υπήρξαν τότε πάμπολλα προβλήματα με μονάδες από τη Παλαιά Ελλάδα που στασίαζαν, γιατί δεν ήθελαν το Βενιζέλο, με συνέπεια αρκετές εκτελέσεις πρωταίτιων. Ο Δημήτριος Καραμπέλος έλαβε μέρος στους αγώνες χαρακωμάτων Λουμνίτης [Σκρά] στις 19 προς 20 Ιανουαρίου 1918. Η επίθεση άρχισε με σφοδρό βουλγαρικό βομβαρδισμό τριών ωρών των ελληνικών θέσεων. Κατόπιν ακολούθησε βουλγαρική επίθεση. Η ελληνική αντεπίθεση έτρεψε τους Βούγαρους σε φυγή. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Δημήτριος Καραμπέλος βρισκόταν σ' αυτά τα μέρη. Η πρώτη ήταν το 1913. Η τελευταία μάχη που έλαβε μέρος ο λοχαγός Καραμπέλος ήταν της Planga Planina, δεξιά της λίμνης Δοϊράνης. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1918 τραυματίστηκε από βλήμα εχθρικού πολυβόλου στη διάρκεια μάχης ως διοικητής του 3ου λόχου πολυβόλων του 29ου συντάγματος πεζικού. Διακομίστηκε αρχικά στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και μετά στο παρόργανο του Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού στο Βόλο, όπου κάπου τριάντα χρόνια πριν είχε καταταγεί ως κληρωτός. Στο νοσοκομείο έμεινε μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Φαίνεται ότι το τραύμα ήταν οσοδήποτε βαρύ. Στις 10 Ιουνίου 1919 του απονέμεται το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας για την αφοσίωση στο καθήκον κατά τη πολυήμερη υπηρεσία στο μέτωπο. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1919 του απονέμεται από την αγγλική κυβέρνηση ο Πολεμικός Σταυρός του Βρετανικού Στρατού για διακεκριμένες πράξεις στα

πεδία των μαχών της Μακεδονίας από 29 Νοεμβρίου 1917 και εντεύθεν. Στις 14 Φεβρουαρίου 1920 προάγεται σε ταγματάρχη «δια διακεκριμένα πράξεις επί του πεδίου της μάχης κατά τις επιχειρήσεις εν Μακεδονία το 1918». Το 1920 μετατίθεται στο 9ο σύνταγμα πεζικού. Το 1921 μετατίθεται στη Σμύρνη και το Μάιο του 1922 στην Αθήνα. Ουσιαστικά δεν έλαβε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ίσως το βαρύ τραύμα του 1918 αλλά και η σχετικά προχωρημένη ηλικία του δεν του επέτρεπαν μάχη υπηρεσία. Στις 20 Αυγούστου 1921 του απονέμεται το Διασυμμαχικό Μετάλλιο Νίκης για τη δράση του στο Μακεδονικό Μέτωπο κατά τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο.



Εικ. 3. Ο Δημήτριος Καραμπέλος στη Σμύρνη.



Εικ. 4. Το Διασυμμαχικό Μετάλλιο Νίκης

Το 1923, στις 22 Μαρτίου, ο Δημήτριος Καραμπέλος αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα και εγκαθίσταται μόνιμα στο Κροκύλειο όπου ζει πλέον με την αδελφή του Ελένη. Την 1 Νοεμβρίου 1927 προάγεται σε αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία. Ο αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Καραμπέλος περνά στο κροκυλιώτικο υποσυνείδητο με το όνομα καπετάνιος. Άνθρωπος δράσης ο καπετάνιος αποφασίζει να βοηθήσει τους συχωριανούς του. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται σε καθυστερημένες και υπερουντηρητικές κοινωνίες όπως ήταν τότε και το Κροκύλειο. Αυτοί που βοηθιούνται αντιδρούν συνήθως με ειρωνία γιατί οι ίδιοι δεν θα έκαναν το ίδιο αν οι ρόλοι ήταν αντιστραμμένοι.

Ο καπετάνιος έπινε καφέ στο καφενείο με το χασάπη. «Πότε θα σφάξεις». «Το Σάβατο». «Λοιπόν θα μ' κρατήσεις πέντε οκάδες μπροστινό. Θα μ' το κόψεις σε πέντε κομμάτια, της οκάς και θαρθώ να τα πάρω». «Εντάξει». Το Σάβατο το μεσημέρι ο καπετάνιος πήρε τα πέντε θέματα και τράβηξε κατά τη Κάργιανη. Μοίρασε τα δέματα σε πέντε σπίτια πολυφαμελίτικα. Την άλλη, παράλλη βδομάδα έκανε το ίδιο σε άλλη γειτονιά. Οι «έξυπνοι» είρωνες είχαν και εδώ να πουν τη χαζομάρα τους. «Όπου πάει ο Καραμπέλος να κ' ένα σκλί από κουντά».

Ο καπετάνιος έκανε βόλτα στη πλατεία. Ο φτωχοκοκοκύρης τον είδε και πλησίασε: «Καπετάνιε έμαθα θα πας στη Πάτρα. Θέλω να μ' φέρ' ένα τσαπί». «Εντάξει». Ο καπετάνιος μια-δυο φορές το χρόνο διάδιδε ότι κανόνιζε ταξίδι στη Πάτρα και σημείωνε τις «παραγγελίες». Εκεί καθόταν καμιά βδομάδα και ψώνιζε όλες τις «παραγγελίες», κυρίως γεωργικά εργαλεία και μαγειρικά σκεύη. Το αντικείμενο που προσπαθούσε να αγοράσει σε όλους όσους δεν μπορούσαν ήταν το «φανάρι». Το κλουβί για τρόφιμα με τη σίτα για να βάζουν ο κόσμος μέσα τα τρόφιμα να μη «ρίξουν» μύγα. Μετά πέραγε από το Ψαθόπυργο στο Μοναστηράκι όπου τον περιμεναν οι αγωγάτες από το Κροκύλειο που είχαν ειδοποιηθεί από πρωύτερα. Ένας από τους αγωγάτες που γνωρίζουμε ήταν ο Ιωάννης Πολυζώης. Λέγεται ότι αν η παραγγελία ήταν από άνθρωπο που είχε τα μέσα να την αγοράσει ο ίδιος ο καπετάνιος δεν έλεγε όχι. Όταν γύριζε και τον ρώταγε ο ενδιαφερόμενος του έλεγε απλά: «Είδες μωρέ το ξέχασα».



Εικ. 5. «Φανάρι».

«Αργύρ' θέλω να ματαχτίσω τη παλιά μάντρα κάτω στο γιορτί. Να πάμε να την ιδούμε να μου πεις πόσα θέλ'». «Πάμε». «Θα χτίσεις αποκάτω το πεζούλι μέχρι τους 80 πόντους, μετά θα τραβήξεις μέσα άλλους 80 πόντους και θα συνεχίσεις από κει κ' απάν'». «Αυτή η μάντρα θέλει γύρω στα δεκαπέντε μεροκάματα θ' κ' μ'. Θέλω και το Γληγόρ' για εργάτ'». «εντάξει, όπως κανονίσεις». «Η μάντρα αυτή θέλει και σκαλωσιά». «Εντάξει αρχίνα όποτε μπορείς». Ο καπετάνιος βοηθούσε τους χωριανούς και μ' αυτό τον τρόπο. Έφτιανε έργα με μαστόρους και εργάτες που ήταν φαμελίτες και είχαν ανάγκη. Όταν τελείωνε το έργο και ήθελε να βοηθήσει κ' άλλο προφασίζονταν ότι έκανε λάθος. «Να μωρέ εκεί στην άκρη τ' μάντρα τ'ν ήθελα δέκα πόντους παραόξου». Ο λόγος ήταν η ευγένεια της ψυχής του που δεν τον άφηνε να παριστάνει το αφεντικό στους συχωριανούς του.



Εικ. 6. Μια από τις μάντρες του Καπετάνιου

«Γιάνν' θέλω να πάρ' κάνα δυο εργάτες και το μπλάρ' αύριο να πάμε στα Μαντέμια κάτω στις Σεργούλες για αγρελίδια». «Εντάξει καπετάνι». Όπως είναι στο Κροκύλειο τα πουρνάρια έτσι είναι εκεί τα αγρελίδια. Τα μάζευαν τα έβαναν σε τουσβάλια και τα έφεραν στο Κροκύλειο. Έδινε στο κόσμο να τα φυτεύει και μετά να τα κεντρώνει. Ακόμα έφτιαχνε συνεργεία και τα φύτευε στις πλαγιές. Ακόμα σε κάποια περίοδο πλήρως συνεργεία και κέντρωσαν αγλαδιές στις αγροτσιές. Οι τοσπάνηδες όμως δεν άφησαν τίποτα.

Η τελευταία φορά που φαίνεται το όνομα του καπετάνιου είναι στην έκκληση της κοινότητας για βοήθεια στη κατασκευή του δρόμου στις 15 Νοεμβρίου 1931. Το όνομά του είναι στο τέλος της έκκλησης μαζί με άλλα ονόματα γνωστών κροκυλιωτών. Το αναπόφευκτο τέλος έφτασε το 1939. Αναπαύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 1939 στην Αθήνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός. Ιστορία των Ελλήνων, Εκδόσεις Δομή. Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Καραμπέλου. Προφορική αφήγηση Γεωργίου Γιαννακόπουλου βασισμένη σε παλαιότερη διήγηση Ιωάννου Πολυζώη.

«ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»



Εικ.1. Αποψη «δεξιά τω εισερχομένω».

Τη Κυριακή στις 14 Μαρτίου ο Σύλλογος έκανε το τραπέζι στους χωριανούς. Το λέμε τραπέζι γερόντων για να το συνδέσουμε με παλαιότερη εκδήλωση του Συλλόγου που όμως γινόταν το καλοκαίρι. Εξ αντικειμένου, αυτή την εποχή του χρόνου, τραπέζι στους χωριανούς και τραπέζι στους γέροντες του χωριού είναι έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. Το τραπέζι

αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια του προηγούμενου στις 13 Δεκεμβρίου. Έχουμε λοιπόν φέτος μέσα στο βαθύ χειμώνα δύο μαζεύσεις χωριανών γύρω από ένα τραπέζι. Στο Σύλλογο προσπαθούμε να μοιράζουμε τις εκδηλώσεις στα καταστήματα του χωριού μας. Το προηγούμενο τραπέζι έγινε στου Γ. Ράπτη, ο αποκριτικός χορός στη πλατεία, και το δεύτερο τραπέζι στη Βιολέτα. Το τραπέζι έγινε μεσημέρι. Το μενού ήταν πλούσιο και περιλάμβανε σουπιές με σπανάκι, κοτόπουλο στη λαδόκολλα, ρύζι, πατάτες φούρνου, πίτες, σαλάτα, χαλβά, καρυδόπιτα. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν πολυσυμμετοχική εκδήλωση. Δεν πληρώσαμε απλά για να μας ετοιμάσουν φαγητά. Ο Σύλλογος φρόντισε να υπάρχουν προσφορές σε είδος και σε εργασία. Πιο συγκεκριμένα: Οι αδελφοί Δημήτριου Ζωγράφου συμμετείχαν με χρηματική εισφορά καθώς και η Ιουλία Χαβάτζα. Η Παναγιώτα Κυριαζή αγόρασε τα τρόφιμα και συμπλήρωσε το υπόλοιπο της δαπάνης. Ένας ανώνυμος φίλος μας έκανε, από την κάβα του, δωρεά το κρασί. Η Άννα Βλασίου, παρόλο που δεν μπόρεσε να έλθει, πρόσφερε μια πίτα, η Βάσω Ράπτη το χαλβά, η Σία Γιαννακοπούλου μαγείρεψε τις σουπιές. Η Γιώτα Παπανδρέου έφτιαξε άλλη μια πίτα. Η Γιώτα Παρασκευοπούλου έφτιαξε τη καρυδόπιτα. Η Βιολέτα μαγείρεψε το ρύζι και πατάτες φούρνου. Σαν κατάσταση, είχε αναλάβει μόνο το σερβίρισμα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανάλαβε το μαγείρεμα του κοτόπουλου στη λαδόκολλα. Τελικά μαζευτήκαμε περίπου

είκοσι άτομα και περάσαμε δύο ευχάριστες και χορταστικές ώρες. Βοήθησε και ο καιρός. Έξω έριχνε χιόνι κατά διαλείμματα, πράγμα που μας μάζεψε μέσα. Νομίζουμε ότι ήταν χρειαζόμενη εκδήλωση και θα προσπαθήσουμε σκληρά να την επαναλάβουμε του χρόνου.



Εικ.2. Πρώτη άποψη «αριστερά τω εισερχομένω».



Εικ.3. Παραπέρα άποψη «αριστερά τω εισερχομένω».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

παλαιά διώροφος οικία στο Κροκύλειο.
Πληροφορίες: Τηλ. 2107516729, 6973551338

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στο Κροκύλειο, εντός οικισμού, εκτάσεως
τριών στρεμμάτων.
Πληροφορίες: Τηλ. 2634029071, 6947859717

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

προνομιούχο οικόπεδο στο κέντρο του χωριού.
Πρόσβαση με αυτοκίνητο. Έκταση 950 τ.μ.
Πληροφορίες: Τηλ. 2266041233, 2634029642, 210 9919466

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΘΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.krokilio-makriyiannis.gr

ΑΚΟΜΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (20€) ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ (20€)

ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η δραστηριότητα του συλλόγου «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» είναι αναγνωρισμένη και μακρόχρονη. Αυτό αποδεικνύει και ένα βραβείο που του απονεμήθηκε πρόσφατα, χωρίς να το περιμένει. Τα χρόνια περνούν και οι παράγοντες του συλλόγου, έχοντας το νου τους να αντεπεξέλθουν στους στόχους του σωματείου καθημερινά, δεν τα μετρούν. Όμως φαίνεται ότι τα "μέτρησε" για λογαριασμό τους η καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο των γραφικών τεχνών G. NIKOLAOU GRAPHIC ARTS. Δεδομένου του ότι σχεδόν



κάθε δραστηριότητα του συλλόγου έχει ανάγκη τα έντυπα και την έκδοση της εφημερίδας για να προβληθεί ή για να υποστηριχθεί πρακτικά, ο σύλλογος βραβεύθηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία ως ο παλαιότερος πελάτης της για την 25χρονη επιτυχημένη συνεργασία τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος κος Π. Μπακαρέζος και ο ταμίας κος Γ. Καλμαντής. Επίσης, παρευρέθηκε και ο κος Αθανάσιος Αθανασόπουλος ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του συλλόγου, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η συνεργασία.



ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Συνέχεια από τη σελ.1

Το χιόνι είναι πολύ. Έχει πέσει κι' ένας βράχος και το αυτοκίνητο ίσια που περνάει. Δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα αν ξεχιονιστεί ο δρόμος. Κατεβαίνοντας βρίσκουμε το Γεώργιο Ράπτη που πέρανε με το εκχιονιστικό του. Του συζητάμε τη κατάσταση. Υπόσχεται να φροντίσει με το Δήμο ώστε να καθαριστεί

ο δρόμος το απόγευμα πράγμα που έγινε. Ο Σύλλογος ευχαριστεί. Τελικά τα παιδιά του καταφυγίου έμειναν στο χωριό και την άλλη μέρα ήρθαν και στο χορό μας. Τους ευχαριστούμε και αυτούς.

Την άλλη μέρα βροχή και κρύο. Ο χορός όμως χορός. Κατά τις οχτώ η ώρα άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος. Τη μουσική τη χειριζόταν ο συχωριανός μας Δημήτριος Αθ. Μπαρμπούτης τον οποίο και ευχαριστούμε. Η εξυπηρέτηση ήταν υποδειγματική. Το φαί καλό και κατάλληλο για τα ήθη και έθιμα της περιοχής, δηλαδή κοψίδι. Μετά το φαί άρχισαν να πέφτουν οι σερπαντίνες απάνω στην αποκριτική διακόσμηση του καταστήματος και στους συνδαιτημόνες. Ακολούθησε χορός και εμφανίστηκαν και καμόσοι μασκαράδες. Ο Σύλλογος όπως πάντα έκανε και λαχειοφόρο, με τέσσερα δώρα. Ένα ασημένιο κόσμημα, συσκευή αναπαραγωγής DVD, δύο βιβλία. Το κόσμημα πρόσφερε η Σοφία Ρίζου[Μπακαρέζου] και τα βιβλία η Αλεξάνδρα Παπαδάκη-Μαγούλα[Καλμαντή] τους οποίους και ευχαριστούμε. Στο χορό που συνεχίστηκε έγινε κέφι πολύ. Από την αίθουσα εκείνο το βράδυ πέρασαν περίπου εκατόν είκοσι άτομα. Απροσδόκητος αριθμός αν αναλογιστούμε τον καιρό. Από τις αρχές παραβρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Γεώργιος Ράπτης και από το Τοπικό Συμβούλιο ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου παραβρέθηκαν ο πρόεδρος, ο ταμίας και ο ειδικός γραμματέας και το μέλος Ελένη Μπακαρέζου. Σας περιμένουμε και του χρόνου.



Εικ.2. Ο Αυγέρος με το αποκριτικό μαλλί ξεφαντώνει.



Εικ.3. Ο Αυγέρος και η παρέα συνεχίζουν.



Εικ.4. Ο Γιωργάκης παίρνει τη σκυτάλη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει την υποβολή γραπτών για την εφημερίδα. Πρέπει όμως να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Πρώτον το γραπτό πρέπει να είναι πρωτότυπο. Νομίζουμε ότι είναι αντιπαραγωγικό να δημοσιεύουμε ανατυπώσεις όταν μπορούμε να μην το κάνουμε. Δεύτερον Το γραπτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο για να μπορεί να το καταλαβαίνουν όλοι οι αναγνώστες. Τρίτον θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν προστριβές μεταξύ του Συλλόγου και άλλων φορέων ή προσώπων καλόν είναι να μην υποβάλλονται.

Τέταρτον το ιδανικό είναι να φροντίζουμε ώστε τα θέματα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή γιατί υπάρχει πρόβλημα πληκτρολόγησης. Πέμπτον τα γραπτά πρέπει να είναι ενυπόγραφα και το όνομα θα εμφανίζεται στην εφημερίδα. Αν δεν συμβαίνει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει ευθύνη για κάτι που δεν έχει γράψει, πράγμα που δεν είναι σωστό. Έκτον πρέπει να είναι κατανοητό ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι και υπεύθυνο απέναντι στο Νόμο.