



ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 49 - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1992 - ΔΡΧ. 200 - ΤΗΛ.: 69.13.414 - 76.54.555 - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΕΑ 106, Τ.Κ. 16233

28 ΟΚΤΩΒΡΗ 1940 ΩΡΑ 3η ΠΡΩΪΝΗ

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι έπαιξε μπριτζ, το θράδι εκείνα ώσπου να' ρθει η ορισμένη από τη Ρώμη ώρα, να δώσει το κατάπτυστο έγγραφο που είχε από πολύ νωρίτερα στην τάπη του, το τελεσίγραφο, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Στις 2.30' έφυγε και στις 3 παρά 10' έφτασε στο σπίτι του Ιωάννη Μεταξά στην Κηφισιά, ο οποίος τον δέχτηκε με τα νυχτικά και τις παντόφλες του.

Όταν διάβασε το τελεσίγραφο ο Μεταξάς επακούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Μεταξάς: Όστε λοιπόν έχουμε πόλεμο.

Γκράτσι: Δεν είναι απαραίτητο. Η Ιταλική κυβέρνηση ελπίζει ότι θα δεχτείτε την αξίωση της και θα αφήσετε τα Ιταλικά στρατεύματα να περάσουν για να καταλάβουν τα στρατηγικά σημεία της χώρας.

Μεταξάς: Και ποια είναι τα στρατηγικά αυτά σημεία για τα οποία μιλάει η Διακοίνωση;

Γκράτσι: Δεν είμαι σε θέση να σας πω εξοχώτατε. Η Κυβέρνησή μου δεν με ενημέρωσε.

Μεταξάς: Και σε πόσο χρόνο περιμένετε την απάντηση;

Γκράτσι: Μέχρι της όης πρωινής.

Μεταξάς: Επομένως η διακοίνωση αυτή αποτελεί κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας.

Γκράτσι: Όχι εξοχώτατε. Είναι τελεσίγραφο.

Μεταξάς: Ισοδύναμο με κήρυξη πολέμου.

Γκράτσι: Ασφαλώς όχι, γιατί πιστεύω ότι θα



πάρασχτε τις διευκολύνσεις, τις οποίες ζητεί η κυβέρνηση μου.

Μεταξάς: Ούτε λόγος μπορεί να γίνει για ελευθερή διάθεση. Ακόμο όμως κι αν υποθεθεί ότι

θα έδιδα μια τέτοια διαταγή - που δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω - είναι τώρα τρεις το πρωί. Πρέπει να ετοιμαστώ, να κατέβω στην Αθήνα, να ξυπνήσω το Βασίλειο, να καλέσω τον Υπουργό των Στρατιωτικών και τον αρχηγό όλων των Επτελειών, να θέσω σε κίνηση όλες τις στρατιωτικές τηλεγραφικές υπηρεσίες, έτσι ώστε μια τέτοια απόφαση να μπορεί να γίνει γνωστή και στο πιο προχωρημένα τμήματά μας των συνόρων. Όλα αυτά είναι πρακτικό αδύνατο. Η Ιταλία η οποία δε μας παρέχει και τη δυνατότητα να εκλέξουμε μεταξύ πολέμου και ειρήνης, κηρύσσει ουσιαστικά τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας.

Εδώ τελείωσε η αποστολή του Γκράτσι. Τον συνοδεύε ως την πόρτα του κήπου του και του είπε παραβιάζοντάς τον: "Είστε οι πιο δυνατοί!"

Τι έγγραφο το ιαμότατο εκείνο τελεσίγραφο; Να το πλήρες κείμενο:

"Η Ιταλική Κυβέρνηση αναγκάστηκε επανειλημμένα να διαπιστώσει ότι κατά την εξέλιξη του πολέμου η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε στάση που αντικεινται όχι μόνο προς τις οραλές σχέσεις ειρήνης και γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και προς τα καθορισμένα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα της Ελλάδας ως ουδέτερου Κράτους.

Πολλές φορές η Ιταλική Κυβέρνηση δρέθηκε στην ανάγκη να ανακαλέσει την Ελληνική Κυβέρνηση στην εκπλήρωση των καθήκόντων της και να διαμαρτυρηθεί για τις συστηματικές και εξαι-

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το πρώτο τρίμηνο του 1993 ληγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και κατά τη Γενική μας Συνέλευση θα γίνουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Συμβούλων.

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας που νομίζουν ότι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και στο Χωριό μας να υποβάλλουν υποψηφιότητα με μίαν απλή αίτηση προς το Σύλλογο.

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες.

Το Δ.Σ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου μας καλεί τις Κροκυλιώτισσες στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των γυναικών που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη μας την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 1992 στις 6 το απόγευμα.

Θα γίνει ανταλλαγή δώρων και θα εμψανίστουν ευχάριστες εκπλήξεις.

Το Τμήμα Γυναικών σας περιμένει με μεγάλη χαρά

Για δηλώσεις προσφορών, δεσμών κλπ. τηλεφωνήστε στην κ. Έφη Ψήττα τηλ.: 751 6463.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

Πήραμε το 29ο φύλλο της εφημερίδας Δωρική Αδελφότης με την πλοίσια και ενδιαφέρουσα ύλη. Διαβάζουμε:

- Η Πρωτεύουσα της Δωρίδας, το Λιδωρικό, έγινε Δήμος. Η προσπάθεια πολλών ετών και πολλών ανθρώπων δρjκε πρόσφορο έδαφος και έφερε τα καλά της αποτελέσματα.

Κατά το Νόμο εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Π.Δ/τος θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου. Θα θέλαμε να τονίσουμε στους Λιδωρικούς, ότι δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να αρχίσουν πόλεμο μεταξύ τους για την κατάληψη του νέου Δήμου.

Με αγάπη, ομόνοια και ηρεμία να σκεφτούν και να υποδείξουν με την ψήφο τους τον καλύτερο Δήμαρχο, που θα είναι ικανός να θύλακι το χωριό τους απ' την αφάνεια και να το μεταρρυθμίσει σε παράδεισο με έργα και προγράμματα που θα δώσουν ζωή, όχι μόνο στο Λιδωρικό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του."

Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών και όλοι οι Κροκυλιώτες εκφράζουν τη μεγάλη τους χαρά για την ανάδειξη της Κοινότητας Λιδωρικού σε Δήμο, και υποθέτει πλήρως τη συμβουλή της Δωρικής Αδελφότητας για αγάπη, ομόνοια και ηρεμία, ιδιαίτερα τώρα που ο νέος Δήμος θα κάνει τα πρώτα του βήματα.

- Με απόφαση του Νομάρχη έγινε δημοπρασία στις 2-7-92 για το έργο "Κατασκευή Τεχνικών - Διαμοίξεις - Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κροκύλιο - Κουπάκι - Ζωριανό - Αλποχώρι (Δ' Φάση), προϋπολογισμού μελέτης και πίστωση για το τρέχον έτος 23.000.000 δρχ.

- Φράγμα εκτροπής στον Εύηνο. Η θεμελίωση του έργου έγινε στις 25 Ιουνίου. Θα κατασκευαστεί απέναντι από την γέφυρα του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας. Θα έχει χωρητικότητα 9,7 εκατομμ. κυβικά μέτρα νερού, θα δεσμεύει 200 εκατομμύρια κ.μ. νερό το χρόνο που θα διοχετεύεται στη λίμνη του Μέρνου με σήραγγα μήκους 31 χιλιομέτρων και διαμέτρου 3,5 μέτρων. Η υπό-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Φέτος αντί για τον Αποκριάτικο χορό θα κάνουμε την ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ μας στο Κοσμικό Κέντρο KASTELLO στην οδό Καυταντζόγλου και Δ. Ραλλή 26 στα Πατήσια στις 21-11-92. Πρόκειται για ένα πολύ ευρύχωρο και ωραίο Κέντρο Διασκέδασης, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει καταξιωμένα ονόματα του Ελληνικού πενταγράμμου.

Τραγουδούν η Γιώτα Λυδία, ο Γιάννης Ντουάνιας, ο Κώστας Σκοκοβίτης, η Νανά Σεργή, η Αλέκα Μαντά και ο Θανάς Αλεξανδρής.

Κλαρίνο θα παίξει ο εκλεκτός κλαρινίστας Σπύρος Βασιλόπουλος.

Το μενού περιλαμβάνει: Ορεκτικό, μισοχάρι νουά με γαρνί, σαλάτα, τυρί και φρούτα.

Κρασιά: Δεμέστιχα και Καμπά στην τιμή των 2.500 δρχ.

ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Τ' ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΣ ΚΙ ΟΥ ΤΡΥΓΟΥΣ

Λημπίλιον, στον Αβουρίτ', α' σούλις ε'ς Λοιγγίς, σε' Μπιαιά, κι σε πολλές άλλες μίριες, π' δεν ε'ς θωάρι, γίνονταν ποιλιά κι καλά σταφύλια. Τώρα ξεσβήσανε' αν.

- Ρολίτες ή Σαββατιανά ήταν τα σταφύλια μπάριμα;

- Τώρα τι να σου ειπού, Σεβ' ισά κανένα τέτοιον κλήριμ στον χωριό μας; Σκλαυπηχνία είχαμε. Κι όθι βρισκίτε κανένα ακόμα σκλαυπηχνί' είναι. Σε' κανία Κριβατίνα ήταν για φαί ασταφύλις, φουδάριμα κι τα περισίττω' αφανισχίμα γιατί' ήταν όθμα κι αντοσχίς κι' τα κρέμαγμα σ'ς' τεμπλίς κι τα πάττω για του χ'όμου, μαζί με κανα ζερωνκούβουν' κι κανα μπλου.

- Κι πως τα φούζει απ' το κλιφίς τα σταφύλια;

- Σε' Βαρβά είχαμε Δραγάτ'!

Έρκιανί να καββόλιμα με πλατόνια για δραγατάκι στον Περισπέλ' σουσιάν' απ' τα Στρατίκα, στον καρισόλ', κι άειντι να κλέβ' χωρις να οι ειδεί. Θα μου πειτίς ποίος ήβηι αν είναι μέσα ή όχ'. Σε' ούβους φάει τα έρμα. Κι ξε'ς' άμα έπαινον κάνα μεκό να λέρν' κανά τιά' απου, τό γδουνα, τήθησαν τα ρούχι κι τον παρτάρακι σκλό' γουφου. Πήνι η μαργαλιότ' τι μουβί.

- Κι αν τρύγους μπάριμα πός γινισαν;

- Τρυγώγαμι ούλ' εν ίδια μέμα. Μιλί'σ'ον κοσμον. Μερσι μισόλ'. Άτικίς τα τρυγώλια κι σ' έπην' η χωρία. Λεπώνταν κι τα παλιόρια με τις κοιλίλις κι τς' αναβες το άμμου. Έκουδεν ούλο τα σταφύλια. Δεν άφηναν ούτε κουριό' κι τα κβαλίαν στα αστίια κι τα πάταραν στον πατ'άρ' με τα παλιόρια.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Συμπαράσταθείτε στο Σύλλογό μας και ενισχύστε τον οικονομικά. Έχε τόσες ανάγκες από υποχρεώσεις των Μακρυγιάννειων, από την κατασκευή της Μόνιμης Θεατρικής Σκηνής στο Κροκύλιο. Έχει τόσες δραστηριότητες να κάμει ακόμα και η αίθουσα μας θέλει πολλά ακόμα για να τακτοποιηθεί.

Μπορείτε να καταθέτετε όποιο ποσό στους παρακάτω λογαριασμούς μας:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθ. Λογαριασμού 31185990
Κατάστημα 121 Πλ. Προσκόπων Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Αριθ. Λογαρ. 101-002101-334051

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στο κύριο άρθρο του προηγούμενου τεύχους (αριθ. 48) με τίτλο ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ κατά τη σελιδοποίηση έγινε μια σοβαρή παράληψη. Μετά τη φράση "... όπως είναι του Λούκα ο μύλος.", πρέπει να προστεθεί η φράση: "Η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Και πρώτα - πρώτα σ' αυτούς που περνάτε τα σκουπίδια." Υστερα στους κοινοτικούς μας άρχοντες που ως... τώρα δε υπέρεσαν να βρουνε μια λύση."

Ζητάμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας για το λάθος που κατέσχεσασαφί τη φράση.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

Παρακαλούμε θερμα τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους μας:

- 1) Να μας στέλνουν τις συνδρομές τους για την Εφημερίδα και το Σύλλογο.
- 2) Να μας στέλνουν τα νέα τους για δημοσίευση.
- 3) Όταν η' άξουν διευκόλυνση και τηλέφωνο να μας, τα γνωστοποιούν.

ΠΕΝΘΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΚΑΠΕΛΛΑΣ

Συμποθέστατη και εξεχούσα φυσιολογία έφυγε από κοντά μας στις 28.7.1992, ο αειμνήστος Γεώργιος Δημητρίου Καπέλλας, ο πρόωρος θάνατος του οποίου βύθισε σε βαρύ πένθος τη γυναίκα του, το γιο του, τη μάνα και τα αδελφία του και άφησε κενό δυσαναπλήρωτο στην Κροκυλιώτικη Κοινότητα, επίλεκτο μέλος της ομοίας σπαστελούσας.

Πρωτότοκος γιος του Δημητρίου και της Κωνσταντίας Καπέλλα, μεγάλωσε σε περιβάλλον με πατριωτικές αρχές μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε ο εξαιρετικός του χαρακτήρας και η πνευματική και ηθική του ολοκλήρωση.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εξάσκησε το Ιατρικό επάγγελμα σαν λειτουργήμα επί πολλά έτη, με συνέπεια, ώσπου λόγω υγείας τον ανάγκασαν να το εγκαταλείψει και να στρέψει από τις πολύτιμες υπηρεσίες του την πολύπληθη πελατεία του.

Εξαιρετικά κοινωνικός ο Γεώργιος Καπέλλας αγαπούσε το χωριό μας και τους Κροκυλιώτες και δεν έλειπε από καμιά κοινωνική μας εκδήλωση.

Μέλος του Συλλόγου Κροκυλιωτών από τα πιο δραστήρια, πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του ως αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί 11 συνολικά χρόνων.

Ευτύχησε να δημιουργήσει μια υποδειγματική οικογένεια με τη σύζυγό του κ. Ντίνα Μπρικόλα, με την οποία απέκτησε ένα γιο, το Δημήτρη. Δεν μπόρεσε όμως να τον δει δημιουργημένο και να τον χαρεί.

Ο αειμνήστος Γεώργιος υπήρξε εξαιρετικός φίλος. Γλυκομίλητος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη του, καταδεχτικός, με την ευγένειά και την καλσύνη του σκοπούσε γύρω του ευφορία και χαρά.

Βαρύτατο το πένθος για την οικογένειά του, για τη χαράκαμνη μάνα του και για τα αδελφία του, Βορία και η λύπη των φίλων του και των χωριστών τους που τον ξεχωρίζαν μεταξύ τους και τον αγαπούσαν.

Θα μένει πάντα τυπωμένη στη μνήμη μας η ευγενική του μορφή και στην καρδιά μας η αγάπη που είχαμε γι' αυτόν.

Ευχόμαστε την αιώνια γαλήνη για την ψυχή του και τα θεία γλυκασμό της βαθείας αδύνης τους στην αποφανοθείσα οικογένεια, τη μάνα και τα αδελφία του.

Α.Ι.Α.



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΑΠΕΛΛΑ

Πρόσφεραν αντι για στεφάνι στη μνήμη του Γεωργίου Δ. Καπέλλα, για την ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου μας τα παρακάτω ποσά:

Ντίνα Γ. Καπέλλα και Δημήτριος	δρχ. 100.000
Γ. Καπέλλας	δρχ. 50.000
Ηλίας και Ελένη Καπέλλα	δρχ. 50.000
Ιωάννης, Σπυριδούλα, Ευθυμία και Ερτώ Λατούδη	δρχ. 15.000
Αλεξάνδρος και Φωνή	δρχ. 10.000
Καλαντζοπούλου	δρχ. 10.000
Ασπασία Σαρβίδου	δρχ. 10.000
Χαράλαμπος Ασημακόπουλος	δρχ. 10.000
Ιωάννης και Κώστας	δρχ. 10.000
Ασημακόπουλος	δρχ. 10.000
Βούλα Μουκατεμίδη	δρχ. 5.000
Πολύτιμη Καβαγκα	δρχ. 5.000

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις αρχές και τους κατοίκους του χωριού Κροκυλίου Δωριδος για τη συμπαραστάση τους, με κάθε τρόπο, στη θλίψη μας για το χαμό του αιδεμένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η σύζυγός του Ντίνα, ο υιός του Δημήτριος, οι γονείς του Κωνσταντίνου Καπέλλα και Κούλα Μπρικόλα, τα αδελφία του Ιωάννα και Δημήτριος Μπουραγιτζάς Ελένη και Κωνσταντίνος Τρακάκης, Ηλίας και Ελένη Καπέλλα, Γεώργιος Μπρικόλας.

• Στη μνήμη του Γεωργίου Δ. Καπέλλα πρόσφεραν αντι για στεφάνι τα παρακάτω ποσά για το έργο της ανακοίνωσης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίας Κροκυλίου:

Κωνσταντίνος Δημ. Καπέλλα	δρχ. 30.000
Ηλίας και Ελένη Καπέλλα	δρχ. 50.000
Κούλα Μπρικόλα	δρχ. 25.000
Γεώργιος Μπρικόλας	δρχ. 25.000
Ιωάννα και Δημήτριος Μπουραγιτζάς	δρχ. 15.000
Ελένη και Κωνσταντίνος Τρακάκης	δρχ. 15.000
Αντρέας και Ντίνα Μπουραγιτζά	δρχ. 5.000
Αθηνά και Μανώλης Μπουραγιτζάς	δρχ. 5.000
Μαίρη και Σωτήρης Φραούλας	δρχ. 5.000
Δημήτριος Κων. Τρακάκης	δρχ. 5.000

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



Ο Παναγιώτης Β. Βάρσος πρόσφερε για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου 5.000 στη μνήμη της μητέρας του Τασούλας Βάρσου που πέθανε στη Λάρισα και κηδεύτηκε στο Κροκύλιο.

Ευχαριστούμε θερμά το φίλο και καλό πατριωτή Παναγιώτη.

• Η Παναγιώτα Αναστασία Μαυραγώνη πρόσφερε στη μνήμη του συζύγου της Αναστασίου Μαυραγώνη 100 δολ. ΗΓΑ για τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κροκυλίου.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο την ευχαριστεί θερμά.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΛΙΤΣΑ ΑΘ. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ

Αγαπημένη μας Λίτσα

Βασκανή Μοίρα, σκληρή, αιδωσίμητη, σε πήρε αεθνα από την αγκαλιά των αγαπημένων σου προσώπων και έφυγες για πάντα από κοντά τους, από κοντά μας, για το μακρινό και αγύριστο ταξίδι. Και ενώ είχες επιτύχει στις υπεράνθρωπες προσπάθειες και μαζί με την πίστη-μη επέτυχες να ολοκληρώσεις την οικογενειακή ευτυχία, την απόκτηση της κόρης σου έφυγες και χάθηκες στο σκοτεινό βασίλειο του 'Αδη... "Άλλες είναι οι βουλές των θνητών και άλλα ο Θεός κελύει" και έτσι η μικρή νεογέννητη κόρη σου δεν θα φανταστεί ποτέ τη γλυκιά λέξη "Μάνα" και σαν μεγαλώσει θα την ακολουθεί η σπρια γιατί Μάνα; γιατί έφυγες τόσο γρήγορα και δεν περιμένες να μεγαλώσει λίγο να νοιώσει και εγώ την αγάπη σου, την στοργή σου, την ζεστή αγκαλιά σου; Και τώρα όλοι εδώ οι συγγενείς σου, ο αγαπημένος σου σύντροφος που είναι απρηγόρητος, οι χωριανοί στεκόμαστε αφανείς, θουβί καταπληκτικοί στο σκληρό χτύπημα της μοίρας σου και την άδικη απόφαση του κριτή εκείνου που παρακαλούμε όλοι και ικετεύουμε να είναι δικαίος.

Η Λίτσα γεννήθηκε στο

Κροκύλιο από πατέρα από το Χρυσόβο Ναυπακτίας Γιάννη Ζαχαρόπουλο και μητέρα την Γιαννούλα Σπυροπούλου ανηψιά του Μπαλάσκου. Πήρε τα πρώτα βοηθήματα από τους καλούς γονείς και υπό το σχολείο τα πρώτα γράμματα, ώστε να αποκτήσει τα προσόντα που την βοήθησαν στην πόλη όταν με θάρρος και αυτοπεποίθηση ρίχτηκε στην βιοπάλη και στον αγώνα της ζωής και πέτυχε ως ιδιωτικός υπάλληλος Προικισμένη με σπάνια προσόντα και προτερήματα, με καλσύνη ψυχική ευγένεια, πάντα γλυκομίλητη, χαρούμενη, καταδεχτική την εκλείνει στην καρδιά σου μόλις την γνώριζες. Παντρεύτηκε τον εξαιρετικό χωριανό της θανάση Καρκαβίτσα, στελεχος του Ο.Τ.Ε. και δημιούργησε οικογένεια και με το τελεώμα του σπιτιού τους και την απόκτηση της κόρης, πιστέψαν ότι συμπληρώσαν την ευτυχία την οικογενειακή και την κοινωνική, αλλά τώρα θρήνος και οδύρνος είμαστε μπροστά στην σκληρή πραγματικότητα η αγαπητή Λίτσα πάνω στην δημιουργική της ηλικία έφυγε για τον άλλο κόσμο της μακαρίας ζωής και της αιωνιότητας και άφησε στους δικούς της, στον άνδρα της, στην αδελφή της, αβασταχτό πονο και δυ-



σκολα θα παρηγορηθούν.

Ας πιστέψουμε πως ο δικαίος κριτής θα την οδηγήσει στον αιώνιο παραδεισο για να βρει η παραγμένη ψυχή της την αιώνια γαλήνη.

Όλοι εδώ που μαζευτήκαμε να κηδεύσουμε την Λίτσα στο τελευταίο της ταξίδι ας αποτυπώσουμε στην μνήμη μας την γλυκιά μορφή της και ας ευχθούμε την ψυχή της να γλυκάνει η ουράνια μελωδία των αγγέλων όπου στην χωρία τους δικαία και επόξια θα καταλάβει την θέση της.

Αιωνία σου η Μνήμη
Μ.Ζ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο κ. Ηλίας Δ. Καπέλλας πρόσφερε στη μνήμη της Γαρυφαλίας Καρκαβίτσα - Ζαχαροπούλου, αντι για στεφάνι για την ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου δρχ. 10.000.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στην αγωνία στη διάρκεια της ασθένειας και στο βαρύ πένθος μας για το χαμό της πολυαγαπημένης μας Γαρυφαλίας Καρκαβίτσα - Ζαχαροπούλου.

Ο συζυγος θανάσης. Η μητέρα Γιαννούλα. Τα αδελφία και τα ανήψια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο Γιάννης Δ. Μπαρμπούτης και η Ελένη Τραουμπούκη βάφτισαν τα κοριτσάκια τους στην Παναγία και του έδωσαν το όνομα Βασιλική.

Ευχόμαστε να τους ζήσει

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πέθανε στις 2 Ιουνίου και ενταφιάστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών ο Αθανάσιος Χριστοδουλόπουλος σύζυγος της Ντίνας Σπύρου Κατσιμπα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συλλυπείται θερμά τη σύζυγό του, τα δυο του παιδιά, τους γονείς του και τα αδελφία του.

— Πέθανε και ενταφιάστηκε στο Κροκύλιο ο Νικόλαος Β. Υφαντής.

πλήρης ημερών, όπου ζούσε μόνιμα μετά την πριν από πολλά χρόνια επιστροφή του από την Αμερική όπου μετανάστης από νεαρή ηλικία σταδιοδρόμησε. Με τη σύζυγό του Παναρία απόχτησαν ένα γιο, το Βασίλη.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια στους συγγενείς του.

— Πέθανε και ενταφιάστηκε στο Κροκύλιο η Βασιλική Π. Σαράμπαλου. Συλλυπούμαστε τους οικίους της θερμά και ευχόμαστε να είναι ελαφρό το χέμα που τη σκεπαζει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘ. ΜΑΝΙΩΤΗ



Πέθανε στις 19.7.92 η Αλεξάνδρα Αθ. Μανιωτή, τα γένος Αθανασίου Γ. Σερέλη στην Αθήνα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου συλλυπείται θερμά τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τα αδελφία της Γιώργα και Παρασκευά Αθ. Σερέλη και Βαγγέλω Καρόμπαλη.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η Νάντια Ηλία Καπέλλα πήρε το πτυχίο της (Οικονομικά) από το Πανεπιστήμιο GRENOBLE της Γαλλίας.

Η Αντιγόνη-Λουίζα Δημητρίου Πάνου, κόρη της Ευθυμίας Λάμπρου Ψήττα, αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος DEERE και πήρε το δίπλωμα «BACHELOR OF SCIENCE IN BUSSINESS ADMINISTRATION».

Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών απευθύνει στις δυο νεαρές Επιστήμονες τα πιο θερμά του συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές για μια λαμπρή σταδιοδρομία.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΕΡΛΙΓΚΑΣ

Πέθανε απροσδόκητα ο εκλεκτός χωριανός μας Γεώργιος Ιωάννου Περγλιγκας στις 28.8.92 και κηδεύτηκε στην Άμφισσα. Ο θάνατός του μας άφησε κυριαλεκτικά άναυδους γιατί λίγες μέρες πριν, στις 13 Αυγούστου τον συναντήσαμε στην Άμφισσα, κουβεντιάσαμε αρκετά, θυμηθήκαμε πολλά από τότε που ήταν μικρός και τίποτα δεν εδειχνε πως σε λίγες μέρες θα τον χάναμε.

Γιος του Ιωάννη Γ. Περγλιγκα και της Αλεξάνδρας Λιοδημου, ο Γεώργιος γεννήθηκε το 1934 και σταδιοδρόμησε σαν υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας από όπου συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Διευθυντή, πρόσφατα.

Παντρεύτηκε στην Άμφισσα με την Κορίνα, με την οποία απόχτησαν μια θυγατέρα, την Αλεξάνδρα, για την οποία ήταν πολύ περήφανος. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να την οδηγήσει στη χαρά του Υμεναίου.

Με οικογενειακή αγωγή και σωστή ανατροφή ο Γεώργιος υπήρξε ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, εξαιρετικός οικογενειαρχης, στοργικός πατέρας, εξαιρετικός συγγενής και αξιαγάπητος φίλος.

Ο θάνατός του βύθισε σε βαρύ πένθος τη χαροκαμένη μάνα του, την άμοιρη σύζυγό του, την κορούλα του, και τον αγαπημένο του αδελφό.

Λύπησε δε βαθύτητα του συγγενείς και τους φίλους του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη μάνα του, την οικογένειά του, τον αδελφό του και τους συγγενείς του και ευχόμαστε να είναι ελαφρό το χέμα που τον σκέπασε.

Α.Ι.Α.

ΤΟ
ΚΡΟΚΥΛΙΟ

Περιοδική Έκδοση
Του Συλλόγου Κροκυλιωτών
Δωριδος
Ο.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ-
Γραφεία Αθηνών
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΕΑ 105
Τ.Κ. 18233
Τηλέφωνο: 8913.414 - 7654.555

Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Μπουραγιών 14, 115 24 Αθήνα
Τηλ. 5913.414

Εμβόσματος Εσωτερικού:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. ΣΕΡΒΑ
Χίου 32 15552
Τηλ.: 6535.272

Εμβόσματος Εξωτερικού
ΤΣΟΥΛΙΑ ΧΑΒΑΤΖΑ - ΚΑΠΕΛΛΑ
Πάντου 19, 164 52
Αργυρούπολη Αττικής
Τηλ.: 8919.465

Συνδρομές
Εσωτερικού: 1.000 δρχ
Εξωτερικού: 20 δολάρια
FILMS - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σταυροπόρ 57
Τηλ.: 5225.129 - 5229.950



Η ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Παλιά μας φωτογραφία είναι από τους γάμους του Χαράλαμπου Χρήστου Τριανταφύλλου και της Μαρίας Ιωάν. Αθανασόπουλου, που τελέστηκαν στις 8 Ιουλίου 1928, δηλαδή πριν από 64 χρόνια.

Στην αναμνηστική αυτή φωτογραφία είναι όσοι παραβρέθηκαν στο γαμήλιο γεύμα. Αυτό άλλωστε φαίνεται από τα ποτήρια με το κοκκινέλι που κρατάνε στα χέρια τους, μικροί, μεγάλοι, κι απ' τους δύο μεθυσμένους, τον Δημ. Κ. Αρμάο πάνω αριστερά και το Γιάννη το Γιαννακόπουλο πάνω δεξιά.

Επιβλητική είναι η παρουσία του Γεωργίου Τ. Τριανταφύλλου, του γερό-Γιωργούλα, με την παραδοσιακή του φορεσιά, απαραίτητο στοιχείο της οποίας ήταν η σκούφια.

Από τους 50 περίπου της φωτογραφίας είναι ζωντανοί 13.

Εκτός από τους νεόνυμφους διακρίνονται: Δίπλα στη νύφη ο πατέρας του γαμπρού Χρήστος, δίπλα στο γαμπρό ο πατέρας της νύφης Γιάννος, μπροστά κρατώντας το δίσκο με τα στέφανα (λίγο μεγαλύτερος από το δίσκο) ο Παναγιώτης Δ. Αρμάος,

ΔΩΡΕΕΣ

ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

Οι Ομογενείς μας Η.Π.Α. και Καναδά πρόσφεραν για τα Τετάρτη του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κροκυλίου τα παρακάτω ποσά.

Αυγερός Αυγερόπουλος	50
Γεώργιος Σκούρας	50
Γεωργίας Μπαρταλάκη	50
Τασία Τσαλουχά	20
Σπύρος Σιδάρας	20
Παναγιώτα Δενδρινού	50
Χρυσάνθη Σαίτη	50
Σωτήρης Τσατούχας	20
P.T.B.R.M.	50
Δολ. ΚΑΝΑΔΑ	
Γεώργιος Ταμβακας	10
Θεοδόσης Κονταμάνης	20
Λόλα Νικα-Σακκαρέλου	20
Δέσποινα Ρόγου-Σακκαρέλου	10
Βασίλικη Μαργαρίτη	5
Δημήτριος Χριστόπουλος	50
Ιωάννης Ζωγράφος	10
Χρήστος Τσέλιος	10
Νικήτας Τσαλουχάς	100
Βούλα Παγώνη	10
Γεώργιος Παγώνης	10
Δολ. ΗΠΑ	
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κροκυλίου αισθάνεται υποχρεωμένο να ευχαριστήσει θερμά τους εκλεκτούς Ομογενείς μας γιατί η προσφορά τους αυτή είναι πραγματικά πολύτιμη.	
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Πατήρ Ευθόμιος Τσαύσης	

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΡΙΑΝΙΤΩΝ

Ο Σύλλογος Ζωριανιτών κατά την πρόσφατη γενική του συνέλευση έκανε αρχειώσεις και ανέδειξε νέα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

- Αθανάσιος Β. Καρκαβίτσας, Πρόεδρος
- Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, Αντιπρόεδρος
- Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Γενικό Γραμματέα
- Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Ταμιά
- Αντώνιος Βήττα, Μέλος
- Παροσκευή Ζωγράφου, Μέλος
- Νικόλαος Κόκκας, Μέλος

Συγχαίσαμε θερμά το νέο Δ.Σ. του αδελφού Συλλόγου και του ευχόμεστε επιτυχία στο έργο που ανάλαμβάνει.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Κροκυλιώτης καθηγητής κ. Κώστας Παν. Σακκαρέλλας αναδείχτηκε Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τον συγχαίρει θερμά και του εύχεται υγεία και σε ανώτερα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδο τριών περίπου στρεμμάτων στη θέση Πυργό Κροκυλίου, ολόκληρο ή τμηματικά.
Πληροφορίες: Τασία Ηλιά Μουραγιά, Τηλ.: 785.2300

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΗΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΕΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΟΣ)

ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ



Με το συναίσθημα που έχουμε όλοι μας για τους δασκάλους μας στους οποίους οφείλουμε το ευ ζην, σκέφτηκα ότι είχα καθήκον να κάνω ένα φιλολαγικό μνημόσυνο, να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης και να προσφέρω ένα αντίδωρο στην ψυχή του παλιού μου δασκάλου ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, από τον οποίο είχα το ευτύχημα να μάθω τόσο εγώ όσο και οι συνηλικιώτες μου, τα πρώτα γράμματα, στη γεντειρά μου το Κροκύλιο, που αποτέλεσαν τη βάση στη μετέπειτα απρόσκοπτη πρόοδό μας.

Ο ασίγητος εκείνος δάσκαλος ο "δάσκαλος ο Γιάννος" όπως συνήθιζαν τότε να τον αποκαλούν, ήταν πολύ καλός, είχε αρτιότητα διδασκαλική μόρφωση, ήταν ενάρετος, ακεραίου χαρακτήρας, ηθικός, ειλικρινής, σοβαρός, αξιοπρεπής, ανιδιοτελής, άψογος στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά του και μετρημένος σε όλα του. Ήταν πολύ εργατικός και είχε πλήρη αίσθηση της αποστολής του ως δασκάλου.

Είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά και ήταν αφοσιωμένος ψυχή τε και σώματι στη μόρφωσή τους. Είχε ισχυρή θέληση και επιβλητικότητα και επέμενε να μεταδίδει στα παιδιά τις απαραίτητες γνώσεις για μια καλή σταδιοδρομία, να διαμορφώσουν καλό χαρακτήρα και να γίνουν χρήστοι και ενάρετοι πολίτες. Ο μεγάλος του έρωτας ήταν η μόρφωση των παιδιών. Εξεπλήρωσε δε στα ακέραια τον ανθρώπινο προσρισμό του σ' όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του.

Δεν υπήρχαν βέβαια τότε τα σημερινά μέσα διδασκαλίας, ούτε βιβλία είχαμε, εκτός από ένα μορφωτικό αναγνωστικό που είχαμε εμείς και το βιβλίο με την "πύση ύλη" που είχε εκείνος, ο οποίος χρησιμοποίησε πολύ καλό σύστημα και μέθοδο διδασκαλίας ώστε να αφομοιώνουν στο νου τους όλα τα παιδιά τα διδασκόμενα μαθήματα, είτε παθοφορικά, είτε έγγραφε τη διδασκτέα ύλη στους πίνακες στα διαλείμματα με τα φρασα εκείνα καλλιγραφικά και ευανάγνωστα γράμματα του και εμείς τα αντιγράφαμε στα τετράδιά μας και κατόπιν μας ανέπτυσε και μας διευκρίνιζε το περιεχόμενο το οποίο μαθαίνα-

με σχεδόν μέσα στο σχολείο, χωρίς να κοπιάζουμε πολύ διαβάζοντας το στο σπίτι.

Θυμάμαι που μας έλεγε ότι όλα τα επαγγέλματα του ανθρώπου είναι αναγκαία για να προσφέρουν οι επαγγελματίες τις ειδικές γνώσεις της εργασίας των στα συνολο της κοινωνίας μας, αλλά θα έπρεπε, οποιοδήποτε επάγγελμα κι αν ακολουθήσουμε, οι επαγγελματίες γνώσεις να είναι σωστές και επαρκείς και ότι για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόταν θέληση, προσπάθεια εντατική, κόπος, επιμονή και ευαισθησία.

Την εποχή εκείνη επικρατούσε μεγάλη γραμματισμική, λόγω της προηγούμενης μακροχρόνιας τουρκικής σκλαβιάς και οι γονείς, σχεδόν όλοι έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο για γράμματα και ήταν πολλά τα παιδιά γιατί το κεφαλοχώρι μας τότε αριθμούσε περίπου χίλιους κατοίκους, όμως με όσκη και εντατική διδασκαλική εργασία, ο δραστήριος δάσκαλος μας προώθουσε την εκμάθηση πολύ ικανοποιητικά. Ήσαν όμως και ελάχιστοι γονείς, ιδίως γεωργοκτηνοτρόφοι που παρά τον υποχρεωτικό νόμο και παρά την επέμβαση της αστυνομίας, δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά τα κρατούσαν και τα χρησιμοποιούσαν για τις δουλειές τους και για την περίπτωση εκείνη, όπως θυμάμαι, ο δάσκαλός μας καλούσε τους γονείς στο σχολείο, τους εξηγούσε την αξία της γραμματικής μόρφωσης των παιδιών και, επικαλούμενος και την υποχρέωσή τους από το νόμο, τους επέμενε, τους έπειθε και τα έστελναν.

Γενικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, πρόσφερε στα παιδιά καραμέλες και λουκουμά, για να προσελκύει το ενδιαφέρον τους και τα υποδεχόταν με γέλια και χαρές.

Η φήμη του ως καλού δασκάλου είχε φτάσει μέχρι τους Κροκυλιώτες που είχαν

αθροα ξενιτευτεί, τα χρόνια εκείνα στην Αμερική για "καζάνι", όπως έλεγαν και με ταξυ των ξενιτευμένων ήταν και ο πατέρας μου ο οποίος του έστειλε ένα ευχαριστήριο γράμμα, για το ενδιαφέρον του (πρωίσαμε στο σχολείο δυο αδελφία και μια αδελφή) και μέσα στο γράμμα του είχε βάλει και 2 με 3 δολάρια για ένα μικρό κερασματούκι στο καφενείο. Και μου λέει η μάνα μου, "έλα να πάμε να στρατοκαρτερέσουμε το δάσκαλο, όταν τελειώνει το σχολείο, να του δώσουμε το γράμμα απ' τον πατέρα σου". Πήγαμε, του το δώσαμε, τ' άνοιξε, κράτησε το γράμμα, αλλά τα δολάρια μας τα επέστρεψε και λέει στη μάνα μου: "Γιωργαίνα πάρτα πίσω τα δολάρια για τις ανάγκες σου. Δεν τα κρατάω γιατί αυτοί οι χωριανοί μας που λέγονται Αμερικάνοι εργάζονται κληρά για να τα βγάλουν, ενώ εμένα ως δάσκαλο με πληρώνει το κράτος". Και το περιστατικό αυτό δείχνει ότι η ανιδιοτελής του ήταν ένα ακόμη προτέρημα της εντιμότητας του.

Στους αμελείς και άτακτους μαθητές επέφερε αυστηρές τιμωρές, όπως έπρεπε και ο φόβος εκείνος συμμόρφωνε τα άτακτα παιδιά. Οι τιμωρίες του ήταν, είτε μεσημεριώτικη ολιγόωρη νηστεία, είτε με τη βέργα στις παλάμες για τα παιδιά που

επαιζόν το "ατριφτό" με τις μεγάλες της εποχής εκείνης χαλκινές δεκάρες "καρών-γράμματα", το λεβέριο εκείνο τυχερό παιγνίδι, που συνήθιζόταν τότε.

Με ιδιαίτερη σημασία μας ενέπνεε την αγάπη προς τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια καθώς και τους συνανθρώπους μας αδιακρίτως.

Όταν μας έκανε το μάθημα της ωδικής, μας μάθαινε και τραγουδούσαμε διάφορα πατριωτικά άσματα (θύμια) και μας ενστόλαζε στις τρυφρές ψυχές μας να υπερέτα το καθήκον μας για την ένδοξη Ελληνική μας πατρίδα, που καλύτερη άλλη στον κόσμο ολόκληρο δεν υπήρξε, όπως μας ετόνιζε και όπως είναι στην πραγματικότητα.

Ήταν εμπόλεμη τότε η κατάσταση, περίπου στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του λήγοντος αιώνα, και ο στρατός μας πολεμούσε νικηφόρα και θυσιαζόταν για την απελευθέρωση της Ελλάς, που καλύτερη άλλη στον κόσμο ολόκληρο δεν υπήρξε, όπως μας ετόνιζε και όπως είναι στην πραγματικότητα. Ήταν εμπόλεμη τότε η κατάσταση, περίπου στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του λήγοντος αιώνα, και ο στρατός μας πολεμούσε νικηφόρα και θυσιαζόταν για την απελευθέρωση της Ελλάς, που καλύτερη άλλη στον κόσμο ολόκληρο δεν υπήρξε, όπως μας ετόνιζε και όπως είναι στην πραγματικότητα. Ήταν εμπόλεμη τότε η κατάσταση, περίπου στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του λήγοντος αιώνα, και ο στρατός μας πολεμούσε νικηφόρα και θυσιαζόταν για την απελευθέρωση της Ελλάς, που καλύτερη άλλη στον κόσμο ολόκληρο δεν υπήρξε, όπως μας ετόνιζε και όπως είναι στην πραγματικότητα.

και Εθνικό φανατισμό.

Για να μην ξεχνάμε δε ιδίως τον προαιώνιο εχθρό της Ελληνικής μας φυλής και τότε και σήμερα και πάντοτε, τους Τούρκους, στο μάθημα της ωδικής μας εξύμνασε τα θραυματογύα όπλα (το ντουφέκι και το σπαθί) που χρησιμοποιούσαν οι ηρωικοί πρόγονοί μας κατά την Εθνική Επανάσταση του 1821, και μας σπελευθέρωσαν απ' τους Τούρκους, και μας το υπενθύμιζε με το εξής υπέροχο πατριωτικό άσμα: "Ω λυγερόν και κοφτερόν σπαθί μου / και συ ντουφέκι φλογερόν παυλί μου / Εσεις τον τούρκο σφάξατε τον τύρανο σπαράξατε / αναστήθει η πατρίς μου / Να ζήσει το σπαθί μου", και άλλα πολλά έντονα και ζωηρά και με την προτροπή "όλοι μαζί" επαλλέ η ψυχή μας από έραση και πατριωτικό ενθουσιασμό.

Τέλος γνωρίζω ότι τα λίγα αυτά λόγια είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον αξεχαστο εκείνο δάσκαλο μας που η ζωή του υπήρξε μια συνεχής προσφορά προς τον άνθρωπο, το δε αξιόλογο και σημαντικότερο διδασκαλικό του έργο καθώς και τα προτερήματά του αποτελούν τίτλο τιμής για τους απογόνους του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος γεννήθηκε στο Κροκύλιο το 1864. Σύμφωνα με το Μητρώο Κοινότητας και τη Στρατολογία το 1869. Τελείωσε το Δημοτικό στο Κροκύλιο, το Σχολαρχείο και το Γυμνάσιο στη Ναύπακτο όπου ήταν εγκαταστημένη η αδελφή του πατέρα του και αποφοίτησε το 1888 αριστούχος από το Τριτάξιο Διδασκαλείο της Τρίπολης. Πρωτοδιορίστηκε στη Σίμου Ναυπακτίας, όπου ανέλαβε υπηρεσία στις 7-11-1888. Ύστερα μετετέθηκε και υπηρέτησε στην Πενταγιάου και το 1892 μετετέθηκε στο Κροκύλιο όπου παρέμεινε συνολικά 29 χρόνια ως το 1921. Το 1921 μετετέθηκε στη Ζωριάνου. Το 1923 στο Ανώγειο Παληοξάρη (τώρα Ποτιδάνεια). Το 1924 στο Κάτω Παληοξάρη (τώρα Παληοξάρη). Τέλος το 1925 μετετέθηκε στην Περιθεώσισα όπου υπηρέτησε ως το Δεκέμβριο του 1932 οπότε παραιτήθηκε έχοντας συνολική συντάξιμη υπηρεσία (από 25/10/1888 μέχρι 4/12/1932) 44 χρόνια, 1 μήνα και 10 μέρες.

Πέθανε στις 18 Απριλίου 1948 σε ηλικία 84 ετών.

A.I.A.

28 ΟΚΤΩΒΡΗ 1940 ΩΡΑ 3η ΠΡΩΙΝΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ρετικά σοβαρές παραβιάσεις, δεδομένου ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δέχτηκε ο Αγγλικός Στόλος να χρησιμοποιεί τα χωρικά της ύδατα, τα παράλια της και τα λιμάνια της...

Η Ιταλική Κυβέρνηση κατέχει αποδείξεις ότι η συνεργασία αυτή είχε προβλεφεί και κανονιστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση...

Η Ιταλική Κυβέρνηση θυμίζει στην Ελληνική τις προκλητικές ενέργειες εναντίον του Αλβανικού έθνους με την τρομοκρατική πολιτική έναντι...

του πληθυσμού της Τσαμουραγίας και τις έμμενες προσπάθειες για τη δημιουργία ανωμαλιών πέρα απ' τα σύνορά της.

Η Ιταλική Κυβέρνηση δε μπορεί πια να το ανεχτεί όλα αυτά. Η ουδετερότητα της Ελλάδας έγινε απλά και καθαρά φαινομενική. Η ευθύνη πέφτει πρώτα στην Αγγλία και στην πρόθεσή της να περιπλέκει κι άλλες χώρες στον Πόλεμο.

Η Ιταλική Κυβέρνηση θεωρεί ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης τείνει να μεταβάλλει το Ελληνικό έδαφος, ή τουλάχιστο να επιτρέψει να μεταβληθεί σε βάση πολεμικής δράσης εναντίον της Ιταλίας.

Η Ιταλική Κυβέρνηση λοιπόν κατέληξε στην απόφαση να ζητήσει από την Ελληνική Κυβέρνηση, σαν εγγύηση για την ουδετερότητα της Ελλάδας και σαν εγγύηση για την ασφάλεια της Ιταλίας, το δικαίωμα να καταλάβει με τις ένοπλες δυνάμεις της...

Τα στρατεύματα αυτά δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του Ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνηση δεν προτίθεται με την προσωρινή κατοχή μερικών στρατηγικών σημείων, που επιβάλλεται...

από την ανάγκη των περιστάσεων και έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, να δίξει την κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Η Ιταλική Κυβέρνηση ζητάει από την Ελληνική να δώσει αμέσως στις στρατιωτικές αρχές τις αναγκαίες διαταγές ώστε η κατοχή αυτή να μπορέσει να πραγματοποιηθεί με ειρηνικό τρόπο.

Αν τα Ιταλικά στρατεύματα συναντήσουν αντίσταση θα κομφτεί με τα όπλα και η Ελληνική Κυβέρνηση θα έφερε τις ευθύνες που θα προκύψουν απ' αυτό.

Ιταμώτερη νότα δεν έχει επιδοθεί ποτέ στην ιστορία της διπλωματίας. Απροσχημάτιστα με μικροδικαιολογίες ανυπόστατες και προφάσεις γελοίες μια μεγάλη Ευρωπαϊκή δύναμη ζήτησε να κατακτήσει, και μάλιστα ομαχτεί, ξένα εδάφη χωρίς να καθορίζει καν ποια και πόσα ήταν αυτά...

Η Ιταλική επίθεση εκδηλώθηκε σε όλο το μέτωπο μισή ώρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία του τελεσιγράφου.

Στις 6 του πρωί οι σειρήνες αναγγέλανε την κήρυξη του πολέμου κι ολόκληρος ο λαός ξεσηκώθηκε χωρίς ίχνος ηττοπάθειας και αγωνίας. Και έγραψε μερικές από τις ωραιότερες σελίδες της ιστορίας του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αποπερατώθηκε το αποχτετευτικό δίκτυο της παραχώρας πάνω από τη Μεγάλη Βρύση, εξοπλιζόμενες όλες τις κατοικίες από τα Μανθειας ως τα Λαμπροκωστέικα.

Δαπανήθηκαν συνολικά 3.000.000 από πιστώσεις της Νομαρχίας Φωκίδας.

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ "ΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ"

Η Νομαρχία Φωκίδας διέθεσε πίστωση 1.500.000 δρχ. για διάφορες εργασίες που έγιναν στο "Λειβάδι". Επίσης παραχωρήθηκαν στην Κοινότητα από το Δασαρχείο Λιδωρικίου 6 Τραπεζοπάγκοι...

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

Με ενέργειες της Κοινότητας Κροκυλίου παραχωρήθηκε από το οικοπεδο το ΟΤΕ λωρίδα πλάτους 1,20 μ. για τη διανομή του δρόμου προς Μεγάλη Βρύση. Η Νομαρχία Φωκίδας διέθεσε πίστωση 500.000 για τη διάνοιξή του.

Για την υπόθεση του δρόμου είχαμε γράψει στο 47ο φύλλο της εφημερίδας μας. Ο Σύλλογός μας, είδε το ζήτημα με μεγάλο ενδιαφέρον και θεώρησε υποχρεωσή του να φροντίσει για την αποκατάσταση της αδικίας...

Οι ενέργειές μας προς την κατεύθυνση αυτή ήταν οι εξής:

Πήγε ο πρόεδρος του Συλλόγου με τον δραστήριο χωριανά μας Μ. Ζαγγάφο και συναντήσανε τον εθαιρέτο πατριώτη μας (κατάγεται από τη Στύλια) Γενικό Διευθυντή του Ο.Τ.Ε. καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Κουρεμένο. Τού υπενθύμισαν την επιστολή - αναφορά προς τον ΟΤΕ του κ. Δ. Κωνσταντόπουλου και του ανέπτυξαν τη σημασία που είχε ο δρόμος αυτός για πολλούς κατοίκους του χωριού μας.

Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΤΕ Ασπίας κ. Γιαννακόπουλο ο οποίος πήγε στο Κροκύλιο για να εξετάσει το ζήτημα επί τόπου. Με τη συμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε την παραχώρηση της λωρίδας για τη διανομή του δρομίσκου.

Η ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙ

8. Ο Εκπρόσωπος επισημοποιημένης επιτροπής Νοσοκομείου Φωκίδας κ. Ηλίας Παπαδρόσου. 9. Ο Εκπρόσωπος Δ. Συμβουλίου Ιατρών Φωκίδας κ. Αντ. Λωρέτης. 10. Ο Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Φωκίδας Γραμματέας κ. Κων. Κουλόπουλος.

18. Ο Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου, σύμβουλοι, τούτου. Καθώς και πολλοί παράγοντες διαφόρων υπηρεσιών του Νομού Φωκίδας καθώς πρόεδροι και κάτοκοι των γειτονικών χωριών της Αρτοτίνας. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτοτίνας κ. Βασίλειος Κατρώνης ευχαρίστησε τους παρισταμένους και μεταξύ των άλλων είπε τα εξής: Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Οι κάτοικοι της Αρτοτίνας, το Κοινοτικό Συμβούλιο, και εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος, ευχαριστούμε θερμά από τα βάθη της καρδιάς μας τόσο όλους όσους τιμάνε σήμερα με την παρουσία τους τη μικρή αλλά ένδοξη Αρτοτίνα, όσο και σας ειδικά κ. Υπουργέ, γιατί χάρη στις σκευές φροντίδες και προσπάθειές σας, τελούμε σήμερα τα εγκαίνια του όμορφου, απλά αλλά τόσο αναγκαίου Ιατρείου, στο χωριό μας.

Και έδωσε το λόγο στην καθηγήτρια Τριβήλου (φυλόλογος) η οποία αναφέρθηκε στη σημασία του έργου. Ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου κ. Θεοχαρόπουλος που μίλησε εν συνεχεία, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα υγείας του Νομού έτσι όπως έχει χαραχθεί. Όλας όμως, καλύψε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Νικόλαος Γκελεστάθης ο οποίος λεπτομερστά αναφέρθηκε στο αμέριστο ενδιαφέρον για τη Δωρίδα και κυρίως την ορεινή, αλλά και γενικότερα της Κυβερνήσεως για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ποιότητα ζωής του λαού της υπαίθρου. Δεν παρέλειψε ο κ. Υπουργός να δώσει τις συμβουλές του για εθνική ενότητα και ομοψυχία που είναι Προϋπόθεση της προόδου και της αναπτύξεως του τόπου. Δια την Κοινότητα Ο Πρόεδρος Βασίλειος Κατρώνης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εκλεκτή Κροκυλιώτισσα κ. Όλγα Μαρμάρα πρόσφερε στη μνήμη των πεθερικών της Βασιλικής και Αργυρή Μαρμάρα την ιματισθήκη της για την παρασάση του χορευτικού μας στη μεγάλη χορευτική εκδήλωση της 9.5.92. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κ. Μαρμάρα πρόσφερε στο χορευτικό μας την ιματισθήκη της. Το Δ.Σ. του Συλλόγου την ευχαριστεί θερμά, για την αγάπη της και το ενδιαφέρον που πάντοτε δείχνει για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Ευχαριστούμε θερμά τον εκλεκτό συγγραφέα και φίλο του Κροκυλίου κ. Σταμάτη για την προσφορά των βιβλίων του με τα οποία εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας. Η οικογένεια Κωνσταντίνου Μπακορέζου ευχαριστεί την οικογένεια Κωνσταντίνου Σαΐτη για τη φιλοξενία που πρόσφερε στα γιορτά τους χρόνια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 για διαδρομή της σφραγας θα είναι: Άγιος Δημήτριος, Αμπελακιώτισσα, Τερψιθέα, Κροκύλιο, Κάκκινος (παροπόμενος του Μόρνου) όπου και η έξοδος της προς τον ταμειωτήρα του Μόρνου. - Κατανομή πιστώσεων του προγράμματος ΣΑΤΑ/1992. Στις κοινότητες της Β.Δ. Δωρίδας χορηγούνται: 1) Αλποχώρι 677.000 δρχ. 2) Αρτοτίνα 1.752.000 3) Διχώρα 587.000 4) Ζωρίδα 908.000 5) Κερασιά 1.750.000 6) Κάκκινος 596.000 7) Κουπάκι 449.000 8) Κριάτσι 225.000 9) Κροκύλιο 1.209.000 10) Πενταγιάσι 978.000 11) Περιβάλι 370.000 12) Τρίστιανο 387.000 και 13) Υψηλό Χωριό 392.000 δρχ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Πήραμε τα φύλλα Ιουλίου - Αυγούστου της Περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας Εκκλησιαστικού Βήμα, με την τόσο πλούσια και ανώτερης πνευματικής στάθμης ύλη. Η Δραστηριότητα της Ιεράς μας Μητροπόλεως εμφανίζεται πλούσια και προς κάθε κατεύθυνση. Ξεχωρίσαμε και παρουσιάζουμε το

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Σημείωμα: «ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΝΟΜΑΔΕΣ» - Δεν νομίζουμε πως η ιστορία είχε ξαναγράψει τέτοια σελίδα στο παρελθόν. 10.000 παιδιά ορφανά στο Σουδάν περιφέρονται στις άγονες ερημίες των συνόρων Σουδάν - Κένυας, ψάχνοντας στηρηγμένα ζωής και κάποια ελπίδα για το αύριο... Τα παιδιά αυτά έχασαν τους γονείς τους... και έχουν αφείσει σε μια τραγική μοναξιά να ψάχνουν τα στοιχειώδη έστω μέσα διαβίωσης. Οι άγονες περιοχές του Νότιου Σουδάν και της Βόρειας Κένυας, δεν μπορούν να καλύψουν τις αυτονόητες βασικές ανάγκες των παιδιών. Οι ξένοι ανταποκριτές αναφέρουν την πορεία των παιδιών ως μια συνεχή εξέοδο στο "πούθενά". Οι αρρώστιες και η πείνα ολοκληρώνουν την απελτισμένη πορεία των τραγικών αυτών Νομαδών υπογράφοντας τον αναμνημένο θάνατό τους. Η Διεθνής κοινότητα λίγα γνωρίζει γι' αυτό τα παιδιά. Η παρουσία τους και

ο βαθμιαίος αφανισμός τους καλύπτεται πίσω από ένα πέπλο σιωπής. Είναι η σιωπή της ντροπής της Διεθνούς Κοινότητας μπρος στα γεγονότα που δεν φαίνεται να την ενδιαφέρουν τόσο όσο η δημιουργία μιας "νέας τάξης" πραγμάτων σε πιο "κρίσιμες" πολιτικές ισορροπίες. Και προσθέτουμε μεις πως οι πτοχολογίες των χρηματιστηρίων και των πολυεθνικών, που κοιμούνται τις τύχες του κόσμου, προτιμούν το θαψίμο εκατομμυρίων τόνων φρούτων, λαχανικών και άλλων αγαθών και την κατασπατάληση του πλούτου που συγκεντρώνουν, αδιαφορώντας προκλητικά για την πείνα και το θάνατο που βασίλει ολόκληρους λαούς που σε τελευταία ανάλυση αυτοί τους έβρισαν στη διηλυτική των πολέμων και καταστροφών. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ Στην εφημερίδα του αδελφού Συλλόγου Πενταγιωτών διαβάσαμε ότι έγιναν εκλογές και αναδείχθηκαν τα νέα

διοικητικά όργανα του Συλλόγου. Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Αθανάσιος Γ. Τούρης Πρόεδρος Γεώργιος Ι. Πενταγιωτής Αντιπρόεδρος Ευθύμιος Β. Μανίκας Γ. Γραμματέας Ευθύμιος Γ. Καίλιας Ειδικός Γραμματέας Κωνίνας Ευθ. Σανιδός Ταμίας Θωμάς Α. Καραδήμος Γεν. Έφορος Νικόλαος Ζηρ. Αγγελής Μέλος Δημήτριος Κ. Καρράς Μέλος Νικόλαος Α. Καταόγιαννος Μέλος Ευφροσύνη Α. Αετιρινιώτη Μέλος Ευθύμιος Α. Μαυρέλης Μέλος Χρήστος Κ. Σούκος Μέλος Για την εξελεγκτική επιτροπή Δημήτριος Ι. Καρασάκης Κωνίνας Π. Αγγελής Δημήτριος Ε. Παπακώστας Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών συγχαίρει το νέο Δ.Σ. των Πενταγιωτών, εύχεται επιτυχία στο έργο του και πλήρη συνεργασία των Συλλόγων μας, καθώς και με τους Συλλόγους όλων των Χωριών της Β.Δ. Δωρίδας. Δεν παραλείπουμε να ευχαριστήσουμε και τους απερχόμενους Σπύρο Σούκο Πρόεδρο, Κώστα Παπατσούρη Γ. Γραμματέα και τα άλλα μέλη για τη μεγάλη τους δραστηριότητα που επέδειξαν και την εξαιρετική μας συνεργασία.