

ΤΟ ΧΡΕΟΣ

ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ

Ο άνθρωπος, κατά τον Έλληνα φιλόσοφο του αρχαίου κόσμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, είναι αν λογικό, κοινωνικό και οικονομικό και γι' αυτό, οι ανάγκες του, του επιβάλλουν να ζει μέσα σε κοινωνία και όχι μόνος, στις ερημιές και τις σπηλιές, σαν άγριο θηρίο. Επομένως, ως μέλος της κοινωνίας, έχει ευθύνη απέναντι στον κοινό του να δημιουργηθεί, μέχρι να αποκτήσει μια επάρκειά του από αγαθά και μετά να αρχίζει να ενδιαφέρεται και για τους άλλους και να μη μένει αδιάφορος και ασυγκίνητος μπροστά στη δυστυχία των συνανθρώπων του. Δεν πρέπει να λέει «δεν θαριόσα» ή «τι με νοιάζει;» ή «αυτό δεν ενδιαφέρει εμένα» ή «ωχ αδελφέ, εγώ θα θυλάω το φίδι απ' την τρύπα» ή άλλα παρόμοια εγωιστικά. Πρέπει να ευαισθητοποιείται και να λέει ότι «πέρα απ' τα αποτελέσματα που πέτυχα, μέχρι τώρα στη ζωή μου για τον εαυτό μου, πρέπει να ακαθάρω, πως θα μπορέσω να ωφελησω, με τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες, το ευρύτερο σύνολο των περασμένων, των αδυνάτων και δυστυχισμένων συνανθρώπων μου».

Όποιος αγαπάει και βοηθάει τους άλλους, θεωρείται «ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ» και κατά την Αγία Γραφή κάνει θεάρεστη πράξη και αναμφισβήτως δεν υπάρχουν νόμοι, που να καθιστούν υποχρεωτική τη βοήθεια, έχουμε όμως το «Νόμο της καρδιάς», που είναι ο πιο ανθρωπιστικός, ο πιο ιστικός, ο πιο υγιής, ο πιο δημοκρατικός, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος «νόμος μη έχοντες, ευρισκόμενοι το έργο του Νόμου γραπτόν εν τοις καρδίαις ημών».

Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η Κοινωνία, έχει στρατιές αλόκληρες από «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ», γιατί λοιπόν να μην είμαστε κι εμείς μέσα σ' αυτούς τους πολλούς «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ»; Που είναι περιήρητοι ξεκουσμένοι και διάσημοι; Έτσι θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι επιτελούσαμε τον προορισμό μας, στη μικρή διάρκεια της ζωής μας, εδώ επάνω στη γη και θα είμαστε ψυχικά ξελασπωμένοι, όταν θα πάμε για οριστική ανάπαυση, στη ακία των κυματισμών και με το αίμα μας θα προσφέρουμε τροφή στο

σκουλήριο των πτωχών (τα αβάρη και κολόπτερα).

Ας ακεφτούμε λοιπόν τι πρόσφερε στη ζωή μας, στη ζωή όλων των ανθρώπων της γης, ένας ΠΑΣΤΕΡ, ένας ΚΩΧ, ένας ΦΕΛΜΙΓΚ και τόσο άλλοι. Και πως θα είμαστε εμείς σήμερα, αν αυτοί οι άνθρωποι κλείονταν στον κοιτώβη τους, στην καλοπέρα-

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΥΦΑΝΤΗ

σή τους και τα προσωπικά τους συμφέροντα: Εδώ μπορεί κάποιος να πη «Μα εγώ δεν είμαι επιστήμονας, ούτε καμία ιδιότητα». Είναι λάθος αυτή η σκέψη. Η κοινωνία έχει ανάγκη και του οποιοδήποτε, του κάθε ανθρώπου της, που συνεισθάνεται τον προορισμό του. Όποιος θέλει να δώσει νόημα στη ζωή του, ας ριχτεί στη μάχη, ας μη σταματήσει, προσφέροντας, δημιουργώντας, νοουθετώντας, πολεμώντας.

Πρέπει οι άνθρωποι να αφήσουν τους κόπους, τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες και από μέσα τους - ενδόμυχα - να ακούσει μια φωνή να τους λέει: «Μη αρραπαγαίνεστε, μη διατάζετε, προχωρείτε αποφασιστικά, βοηθήστε, με όποιο τρόπο μπορείτε, ας έχει κάθε βιοή, για να πετύχετε το ανθρωπιστικό και θεάρεστο έργο της ανακούφισης των συνανθρώπων σας».

Μέσα στο νόημα για τη βοήθεια στους συνανθρώπους μας είναι και η πρόσφορα οικονομική ενίσχυση για γενικά κοινωνικά έργα, γιατί κι αυτά αποδίδουν στον ίδιο σκοπό, γι' αυτό δε το λόγο γράφω όλα τα παραπάνω. Κι εμείς οι Κροκυλιώτες, έχουμε χρέος, είτε στο χωριό μας μένομε, είτε αποδηγήκατε αλλού (κυριότερο - εξωτερικό) να συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε και να βοηθήσουμε τον δραστήριο Συλλόγο μας Κροκυλίου Δωριδών, για να φέρει σε πέρας τα γνωστά σε όλους μας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΗΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, που είναι γενικού ενδιαφέροντος, για να μη αίσθησε το άμορφο αυτό χωριό και να υπάρχει εσοδή, εκεί, σ' εκείνη την περιοχή που το τοποθέτησαν οι αρχαίοι κάτοικοί του και που το σκαλιάκι και το λαμπράκι η εκεί γέννηση της μεγάλης και σπώνιας μορφής της ελληνικής επανάστασης του 1821, του ηρωικού και ενδόξου στρατηγού και μεγάλου δημοκράτη ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ.

Και ας έχουμε υπ' όψιν μας ότι κάποιος σφάξει «ό,τι ο άνθρωπος πράττει για τον εαυτό του, αυτό συναποθνήσκει μετ' αυτό, ενώ ό,τι πράττει για τους άλλους μένει αθάνατο».

Ο δε Πλουτάρχος είπε το απόδηγμα «προσπάθει να ζήσει κύριος και όχι δούλος των χρημάτων σου».

Εμπρός λοιπόν, ας απολλαγοίμε από το τρίλεξο «εγωισμός - φιλανθρωπία - φιλοχρηματία» και ας ενστερνισθούμε και ας πιστέψουμε στον όρο «ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ», που σπινθήρισε από τον Γάλλο κοινωνιολόγο Α. Κοζνι και που σημαίνει αγάπη για τους άλλους (του πληρόν κατά την Αγία Γραφή) και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Για εφημερίδα

Σαΐτης Χαράλαμπος του Νιλία	500
Χούσος Γεώργιος	500
Κακαβούτσος Γιάννης	500
Σαΐτης (Παπαρήγας) Κώστας	500
Καφούρας Αγγέλικη	500
Μπαλοφούτη Χρυσάφη (διάρθρωση)	1000
Φαναράς Βασίλειος	500
Σπηλιόπουλος Γεώργιος	500
Σακαρέλλαν Ευαγγελία	1000
Ζέρβα Ιριγένεια	1000
Λαμπραπούλου Τασία	500
Ψήτα Αθηνά	1000
Αλεξίου Αίλη	500
Ζαργάφου Βασιλική	500
Πολίτης Στάθρος	500
Σταθοπούλου Μαίρη	1000
Καπέλλα Κούλα	1000
Γεωργιοπούλου Παναγιώτα	500
Κλωνιά Ευδοκία	500
Κατοίμας Στέφανος	1000
Λημάζου Σωτηρία	1000
Αρμάς Ητοιμάσιος	1000
Αρμάς Αλέκος	1000
Ζαρονίτης Δ.	500
Δημήτριος Κ. Υφαντής	1500
Κωνίνος Ιωάν. Δασκαλόπουλος	1500

(Οι συνδρομές για την εφημερίδα θα συνεχιστούν στο επόμενο φύλλο)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

- Λουκά Δημ. Λουκοπούλου

Το BIO-CHECK-INTERN A.E.	
Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο (Βεντήρη 1) δεξ.	15.000
Η σύζυγός του	
Μιμίβα Λουκοπούλου δεξ.	10.000
Οι Δημήτριος και Λονίζα Λουκοπούλου δεξ.	10.000
Οι Κώστας και Μαρίαννη Κλωνιά δεξ.	10.000
Η κυρία Ιωάννα Κλωνιά δεξ.	5.000
Η κυρία Τούλα Προβίδη δεξ.	5.000

- Πρεσβυτέρα Γιαννούλα Γρηγ. Κρίτσα

Ο κ. Θάνος Ενεργολόγος δεξ.	3.000
-----------------------------	-------



Πρεσβυτέρα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΡΗΓ. ΚΡΙΤΣΑ

Ετών 85

Στις 9 του Γενάρη, έφυγε από κοντά μας η Πρεσβυτέρα Γιαννούλα Γρηγ. Κρίτσα.

Η επί πολλές δεκαετίες παπαδιά του χωριού μας και ακούρατος σύντροφος του σεϊμηνατού Παπα-Γρηγόρη πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Κροκύλιο ανάμεσα στα παιδιά της, γαμπρούς της, νέφες και εγγόνια της που τη συνοδεύσαν στην τελευταία της κατοικία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει στην οικογένειά της τα πιο θερμά του συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η οικογένεια Βασιλείου Γρηγ. Κρίτσα, εκφράζει τις θερμές κι ειλικρινείς ευχαριστίες της σε όλους τους συγγενείς, τους χωριανούς και φίλους, για τη συμμετοχή τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας, της προσφιλοῦς μας μητέρας και γιαγιάς, Πρεσβυτέρας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓ. ΚΡΙΤΣΑ.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Στη μνήμη της Πρεσβυτέρας Γιαννούλας Γρηγ. Κρίτσα, προσφέρουν τα παρακάτω ποσά, οι:

1. Οικογένεια Βασιλείου Γρηγ. Κρίτσα Δρχ.	5.000
2. Οικογένεια Παναγιώτου Σινόπουλου Δρχ.	3.000
3. Οικογένεια Ιωάννου Καταράκη Δρχ.	5.000
4. Οικογένεια Γεωργίου Αθ. Κρίτσα Δρχ.	5.000
5. Οικογένεια Κωνίνου Τρακάκη Δρχ.	2.000
6. Οικογένεια Δημ. Μπουρατζιά Δρχ.	3.000
7. Ντίνα Αθ. Κρίτσα Δρχ.	5.000
8. Πηνελόπη Δημ. Καπέλλα Δρχ.	2.000
9. Κωνσταντία Δημ. Καπέλλα, εις μνήμην των αδελφών της Γρηγορίου και Γιαννούλας Κρίτσα Δρχ.	5.000
10. Οικογένεια Κωνίνου Λουκοπούλου Δρχ.	3.000
11. Οικογένεια Πηνελόπης Παπαδημητρίου Δρχ.	3.000
Σύνολο	41.000

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της παιδικής χαράς του χωριού.

ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΙΟ

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Κροκυλιωτών Δωριδών «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

Γραφείο Αθηνών: Εόρσους 39 - Παγιάτι, τηλέφ. 67.17.178 - 72.91.241/4

Εκδόματα, εκπαιδευτικό ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Δαμάσκους 19, Αθήνα 11633, Τηλέφ. 75.18.852

Συνδρομή: Επιστημονικό 500 δεξ. — Εφημερικό 15 δολάρια.

★

Υπεύθυνος για την έκδοση ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γυθίου 19 - Χαλάνδρι, Τηλέφ. 67.17.178

★

Τεχνική επιμέλεια Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Μεσολίου 10 - Γηρ., 3602.361

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επικήδειος που εκφωνήθηκε στην κηδεία του από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου στις 30.12.86

Θλιβερή αποστολή μου ανέθεσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Κροκυλιωτών να αποχαιρετήσω εκ μέρους του τον Λουκά Δημ. Λουκοπούλου, ο οποίος υπήρξε εκλεκτό μέλος του Συλλόγου αλλά και εξαιρετός Κροκυλιώτης.

Ο ξαφνικός και ανεπάντυχος θάνατός του προξένησε βαθιά λύπη όχι μόνον στους χωριανούς Κροκυλιώτες των Αθηνών αλλά και σ' όλους τους γνωστούς και φίλους του οι οποίοι ήταν τόσο πολλοί και οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ να τον αποχαιρετήσουν στο μακρινό και αιώνιο ταξίδι και να αποτιμωθούν για τελευταία φορά στη μνήμη τούτης την γλυκιά μορφή του.

Ο Λουκάκης, όπως τον αποκαλούσαν όλοι στο χωριό, γεννήθηκε στο Κροκύλειο της Δωριδών το έτος 1904 και ήταν το μονακόριο παιδί της οικογένειας του Δημ. Λουκοπούλου. Τις γυμνασιακές του σπουδές τελείωσε στο Μεσολόγγι και στο Αίγιο και νεαρός μήκη στην Ανωτάτη Δασολογική Αθηνών από όπου απεφοίτησε με άριστα.

Ο νεαρός Δασολόγος Λουκάκης γεμάτος ζωή, με μεγαλειότητα σχέδια και τέλεια επιστημονική κατάρτιση μπαίνει στην Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικών έργων με παθολογική αγάπη για αυτή ρίχνεται στη δουλειά. Ανέθηκε γρήγορα τις βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας και τον βρίσκουμε Δασάρχη στην Πάτρα, μετέπειτα στην Καβάλα σαν υποδιευθυντή στην υπηρεσία Παραγωγικών έργων Μακεδονίας και Θράκης. Δικά του είναι τα μεγάλα έργα στη Θάσο και η μεγάλη αναδόσωση στην Καβάλα. Μετά αναλαμβάνει την επιθεώρηση Δασικών τεχνικών έργων στην ίδια περιοχή. Τον περισσότερο χρόνο υπηρέτησε στη Μακεδονία και μετατέθηκε στην Αθήνα αναλαμβάνει επιθεωρητής Δασών και τέλος στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ως Διευθυντής εκτελέσεως Δασικών έργων σε αλόκληρη την Ελλάδα.

50 σχεδόν χρόνια προσφοράς υπηρεσιών. Σε όλα τα μεγάλα δασικά έργα υπήρξε η σφραγίδα της προσωπικότητάς του Λουκά Λουκοπούλου.

Η βαθιά του επιστημονική κατάρτιση, η υποδειγματική εργατικότητα του, η ανεξάντηλη σε ώρες, η τέλεια συνεργασία του με ανώτερους του και κατώτερους εδράσαν την βεβαιότητα σε όλους με όσους συνεργάζονταν ότι ο άνθρωπος που ήταν προικισμένος με τα μεγάλα προσόντα να διευθύνει, να καθοδηγεί, να δίνει λύσεις στα μεγάλα και άλυτα προβλήματα του τόπου και μαζί με αυτά και με τα μεγαλύτερα ακόμα ανθρωπιστικά του αισθήματα να προσφέρει αγάπη στους συνεργάτες του, βοήθεια στους έχοντες ανάγκη και τους πάσχοντες και συμβουλές και νουθεσίες στους λίγους.

Με αυτά τα μεγάλα προσόντα είχε εμπνεύσει τον Σεβασμό και την αγάπη όλων. Ο Λουκάκης γίνεται συνταξιούχος αλλά δεν σταματά την δράση του. Διατηρεί μαζί με στενούς συνεργάτες του γραφείο Δασικών-μελετών και δημοσιεύει πολλά άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες.

Ο Λουκάς Λουκοπούλος τρία πράγματα αγάπησε περισσότερο στη ζωή του - την Οικογένειά του - την Υπηρεσία του - και το Χωριό του.

Στην οικογένειά του προσέφερε το ανώτατο δυνατό και ευτύχισε να δει τα δύο παιδιά του να κατέχουν υψηλές επιστημονικές θέσεις στην Κοινωνία.

Στην υπηρεσία του προσέφερε όλη του την ζωή, διακρίθηκε σαν ένας άριστος επιστήμονας και σοφός καθοδηγητής αφού συνεδίβασε την παιδεία νοοτροπία με την νέα τεχνολογία.

Και στο χωριό του έδωσε αγάπη και βοήθεια. Το μεγάλο έργο του δρόμου της Παναγιάς και του Καταφύγιου, ο οποίος δρόμος λόγω της βραχυδούς τοποθεσίας και των δυσκολιών έγινε μόνον χάρις στην άκαμπτη επιμονή του στις αμοδίτες δασικές υπηρεσίες.

Αυτός υπήρξε ο Λουκάς Λουκοπούλος και λιπούμαστε σφόντα για τον ξαφνικό θάνατό του. Η σύζυγός του που την υπεραγαπούσε και τα παιδιά του έχασαν τον αγαπημένο σύντροφο και στοργικό Πατέρα και Παππού, οι χωριανοί του και ο Σύλλογος τον εκλεκτό συγχωριανό τους και οι φίλοι του και γνωστοί του τον αγαπητό Λουκάκη με τη χρυσή καρδιά και την αμέτρητη καλοσύνη.

Ας διατηρήσουμε στη μνήμη μας την μορφή του και ας ευχθούμε να αναπαυθεί η ψυχή του μεταξύ των Αγίων στον αιώνιο Παράδεισο.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννητούρια

που εκφράζει τα πιο ήλικμα του συλλυπητήρια.

Η Ντίνα Αθ. Βάραου γέννησε αγοράκι. Στους ευτυχείς γονείς ευχόμεστε «να τους ζήσετε».

Γάμοι

Στις αρχές του Γενάρη, παντρεύτηκαν στο Δημοτικό Βήθιο η Ελένη Ητοιμάς και ο Κώστας Σανιδάς, καθηγητής από το Δροσπηάρι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους εύχεται κάθε ευτυχία.

Πένθη

Πέθανε στις 9 του Φλεβάρη η Μανθούλα Β. Ράλλη-Περίλη και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Ζαργάφου στην Αθήνα. Στην οικογένειά της, το Δ.Σ. του Συλλό-

Μάκης Κονίδας ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ένας φίλος του χωριού μας και της εφημερίδας μας έφυγε ξαφνικά από τη Δωρική οικογένεια και άφησε τεράστιο κενό σαν προσωπικότητα, αγωνιστική με γρήγορα δουρικά αισθήματα και υπέρμοχος της Δωρικής ιδέας. Πέθανε την 1 Φεβρουαρίου στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Α' Νεκροταφείο. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει στην οικογένειά του τα πιο θερμά του συλλυπητήρια.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΝΗ

(Αθήνα Φ.Σ. «Παργασός» 1-15 Οκτωβρίου 1986)

Ο καταξιωμένος για το έργο του Αθηναίος ζωγράφος Σπύρος Ι. Πελλιούνης, (η μητέρα του Φωτός Ι. Πελλιούνης καταγόταν από το Κροκύλιο Δωριδών, το γένος Καγιά), αφιέρωσε την 7η ατομική του Έκθεση ζωγραφικής μ' εξαιρετική επιτυχία. Για 15 μέρες πολλές κόσμους θαύμασε τα έργα του και αρκετοί κριτικοί τον κοινώθηκαν, για να κομίσουν πιστεύει, Ιδρύματα, Οργανισμούς κλπ. Ο Στ. Πελλιούνης, που μαθήτευσε στα εργαστήρια τέχνης φασαμέντων καλλιγράφων δασκάλων και καθηγητών των εικαστικών τεχνών της Αθήνας, έγινε άριστος χειριστής των χρωστικών και στις σπουδαίες, για ν' αποτιμωθεί μ' επιτυχία τα έργα του πάνω σε μουσαμά και ξύλο. Κάποτε απόλαυσε τα μουσικά της ακρότητες, του φρεσ, του ζωμόσμου κι εφαρμόζει τις περσιμασίες στα σχέδιά του. Το έργο του πηγάζει μέσα απ' τη ζωή και τη φύση, με ποιητικά θέματα: αθή, ταξία



στερητά και ακρογιαλιές, προσωπογραφίες, συνθέσεις, παραδοσιακά σοκάκια, μουσική, χωριά και πόλεις. Στο έργο του ακολουθεί τεχνολογία εξπρεσιονιστική. Επιδιώκει καθημερινή επικοινωνία με το ύψαυθο, απ' όπου αντίκει και τα θέματα του, αποδίδει δε θεαματικά τα χρώματα της ατμόσφαιρας (ηλιοεπίδραση) και τα κοπία του έχουν μια επέχρη ζωοπλαστική ισχύτητα. Οργάνωση πρώτων ερωτάμετων πίνακες εξέθεσε στην 7η ατομική έκθεσή του, που ο καθένας είναι καλύτερος απ' τους άλλους. Ως τόσο είχε συμμετοχή σε 11 ομαδικές Εκθέσεις και οργανώνει 7 ατομικές του σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Ευμενίστατα υπήρξαν τα σχόλια στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο, έλεος τμηματικές διακρίσεις για το έργο του κι ΕΠΙΛΗΝΟ από την ΣΤ' Παγγελλήνη Έκθεση Ζωγραφικής του Φιλολογικού Συλλόγου «Παργασός» 1986.

ΓΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ



Θανάσης Αθανασιάδης



Λεωνίδης Αθανασιάδης



Γιώργος Πολίμερης



Χαράλαμπος Σιφάντος

ΣΤΟ ΚΡΟΚΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΗΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Η εφημερίδα μας, με πλήρη αίσθηση της αποστολής της για σωστή ενημέρωση των αναγνώστών της γύρω από την τρέχουσα επικαιρότητα, κυρίως τοπικού χαρακτήρα, πιστεύει ότι έχει επίσης υποχρέωση ν' αφησιει σωστά σημεία αναφοράς και στους μεταγενέστερους μελετητές του τρόπου ζωής, αλλά και των σύγχρονων ιστορικών γεγονότων της περιοχής μας. Για τους λόγους αυτούς, εγκαινιάζει από το φύλλο αυτό την καταχώρηση των γεγονότων της Αντίστασης στην περιοχή του Κροκυλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δωριδας και καλεί τους πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μετείχαν στα ιστορικά, αγωνιστικά καλέσματα της Εθνικής Εξέγερσης κατά των κατακτητών, να συνεισφέρουν στην σωστή ιστορική τεκμηρίωση των τοπικών γεγονότων. Α ν θ ρ ο τ η τ α από τον αντιστασιακό χώρο που ανήκα (ΕΛΑΣ, ΕΑΜ, ΕΔΕΣ ΕΚΚΑ κ.τ.λ.) και ανεξάρτητα αν είναι Κροκυλιώτες ή κατάγονται από άλλα μέρη.

Παρατηρήσεις, επιστολές, διορθώσεις και μεμνερές σε αυτά που γράφονται, θα είναι πολύτιμη συμβολή στην προσπάθειά μας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

αυξητότερη μαρτυρία για τη δράση των προγόνων μας στην επανάσταση του 1821 και μετά.

Για μας που ζήσαμε και βρεθήκαμε μέσα στα γεγονότα της εποχής, είναι δύσκολο να είμαστε αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, γιατί καθένος μας τα βλέπει με το δικό του μάτι και τονίζει ίσως το δικό του μέρος χωρίς να το αντικαθιστάται. Ας μας συγχωρηθεί αυτή η αδυναμία. Ο μόνος τρόπος να προσγγίσουμε την αλήθεια είναι η καταγραφή πραγματικών περιστατικών, η παρουσίαση γνησίων στοιχείων, όσο γίνεται χωρίς κριτικές και σχολία και αν μπορούμε ας μην κρύψουμε τα λάθη και τις παραλήψεις μας.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ

Το μεσημέρι μιας ηλιόλουστης μέρας, δε θυμάμαι αν πριν ή μετά το φαγητό, άκουσα το Χαράλαμπο τα Σιφάντο να μου φωνάζει από το δρόμο: - Θανάση, Θανάση, Πεταχθήκα έξω ξαναμαρμαίωσα, γιατί δεν τον περιμένα τέτοια όρα μια και δευκαπέντα μισά στην αγορά πολλές ώρες μαζί. - Έρχεσαι στον Καστανό το καφενείο;

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ε.Α.

Ο Νόμος και τα Διατάγματα για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης είναι: - Νόμος 1285/1982 - Προεδρικό Διάταγμα 379/1983 - Νόμος 1543/1984

Ηθε κάποιος ήλιος και θέλει να μας μιλήσει. Θα είμαστε εσύ, εγώ, ο Λεωνίδης και ο Πολίμερης. - Ναι Χαράλαμπε πάμε.

Πήγαμε και καθήσαμε στο καφεζάνο τραπέζι που ήταν δίπλα στο παράθυρο δεξιά και απέναντι από την πόρτα. Με την κλάση στο παράθυρο καθόταν ο Λεωνίδης, αριστερά τον ο Ένος, δεξιά στον Ένο ο Πολίμερης. Ο Χαράλαμπος κάθισε κοντά στον Πολίμερη και γι κοντά στον Αντρέη με την κλάση στον τοίχο.

- Να σας γυρίσω το φίλο μου τον Ηλία, είπε ο Λεωνίδης! Ήθε να μας μιλήσει για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Χαιρετήθηκα κι έρχετο η κομμάτι. Ο Καστανός έλειπε. Φάνταζε τον απαραιτήτως με τρόπο ο Λεωνίδης. Είμαστε μόνοι μας στο καφενείο.

- Αγαπητοί μου φίλοι, άρχισε ο Ηλίας. Μόνο το Λεωνίδη γνωρίζω κι αυτός κάλιστα σας τους άλλους σαν τα παιδάκια και κατάλληλα πρόσωπα. Γι αυτό θα μιλήσω ανοιχτά. Θα μου αρέσει στο θέμα.

Μας μιλήσει για την κατάσταση που δημιουργεί η πατρίδα μας, για τους κενόνους που διέτρεχε ο λαός μας από την κείνη, τη σκληρότητα και τη μίσση της εθνοπροδοσίας, τον μισοπροσητισμό και της κλειψιάς. Όλα όσα μας έλεγε τα ζούσαμε με και τα έζησαμε. Αλλά μας τα θύμει και μας έβγαζε ανοιχτές πληγές. Αναφέρθηκε και στην κρισμάτητα της κατάστασης στα μέτωπα. Τέτοιες συζητήσεις μας ματαίωζαν τότε την ψυχρή και μας γιγάντωναν το μίσος προς τον κατακτητή και τους συνεργάτες του.

- Μπορούμε στην κατάσταση αυτή, συνέχισε ο Ηλίας, οι αντικρατασιακές δυνάμεις δε μπορούσαν ν' αφορήσουν. Ίδρουν λοιπόν μια οργάνωση, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) με σκοπό την επιδίωξη του ελληνικού λαού την εθνική απελευθέρωση και την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας. Το ΕΑΜ άρχισε να εκπαιδεύεται όλη τη χώρα. Ήρθα να φτιάξουμε

τον πρώτο πυρήνα στο χωριό μας για τη Δωριδα. Αν είστε σύμφωνοι να συνεχίσω.

Η είδηση μας ξάφνιασε και μας συγκίνησε. Έλαμε φως στο βαθύ σκοτάδι της καταγκής νύχτας και νιώσαμε την περιφάνεια του μεριχή.

- Το ΕΑΜ συνέχισε ο Ηλίας οργανώνεται κατά το πενταετικό σύστημα. Εγώ με σας τους τέσσερις αποτελούμε την πρώτη πεντάδα στο Κροκυλί και αργότερα τον γύρω χωριών. Ο σύνδεσμος με την παρτίδα οργάνωση θα είναι εγώ. Καθένας από σας θα οργανώσει με τέσσερις ακόμα, άλλες πεντάδες και ο καθένας θα οργανώσει έναν το λαό. Το κάθε μέλος θα γνωρίζει μόνο τα μέλη της πεντάδας στην οποία ανήκει. Όλα αυτά για ν' αντιμετωπίσουμε απειλές, λιγνιχίες και προδοσίες που θα εξαθρόνιζαν την οργάνωση και θα 'παζαν σε κίνηση τους συνεργάτες.

Συζητήσαμε ύστερα όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο δουλειάς, για τον ΕΛΑΣ και χωριστά ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε με όλη την ορμή και τη σοβαρότητα.

Είναι αλήθεια πως δε συνεδέσθηκα με από την πρώτη στιγμή το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνω κι ούτε μας πέρασε από το μυαλό πως θα ήρθε μια τόσο μεγάλη αναπόκριση και εμπιστοσύνη από τους συμπατριώτες μας. Γι' αυτό μάγωμα κατάλληλο όταν σε λίγες μέρες έγινε η πρώτη συγκέντρωση του ΕΑΜ Κροκυλίου, ανοιχτά, στην αίθουσα του παλιού ελληνικού σχολείου, που χρησιμοποιούσε για τις συνεδριάσεις του το Ειρηνοδείο και αντικρίσαμε με αίσθημα γαλήνης.

Τη σύσκεψη εκείνη την οργάνωσε ο γραμματέας και του ΕΑΜ Κροκυλίου αιμνηστος Θανάσης Κοντής και οι πρώτοι του λέξεις ήταν:

- Συνεργατιστές χωριανοί. Σας κάλεσα απόψε όλους μαζί γιατί δεν υπάρχει λόγος και να χωριστούμε μεταξύ μας, μια και έχουμε ο ένας για τον άλλο, είμαστε όλοι αγνοί πατριώτες και δεν πιστεύω πως θα βρεθεί κανένας λιγνιχτός ανάμεσα μας.

Ο Ηλίας δεν ξαναφάνηκε στο Κροκυλί. Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια τραβα πως λέγονταν Ηλίας Γραβάνης και ήταν από το Μοναστήρι.

Ο Δήμαρχος Κροκυλίου πιστοποιεί ΟΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΣΤΑ 1865 Του Γιώργου Αθ. Σκούρα

Το Σεπτέμβρη του 1986 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ» το ενδιαφέρον άρθρο-έρευνα του Γιώργου Αθ. Σκούρα σχετικά με τους συγγενείς του ήρωα Αθανασίου Διακού. Το άρθρο αυτό πέρα από την ιστορική ερευνητική του αξία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας τους Κροκυλιώτες γιατί το έγγραφο πιστοποίησης εκδόθηκε από το Δήμαρχο Κροκυλίου το 1865 στην Πενταγιά. Επειδή η υπογραφή του Δημάρχου είναι δυσανάγνωστη, αν κάποιος γνωρίζει ποιος ήταν τότε Δήμαρχος ας μας γράψει σχετικά. Γράφει λοιπόν ο Γιώργος Αθ. Σκούρας:

Τελευταία είδα τον φως διάφορες μελέτες για τον τόπο καταγωγής και τους απογόνους του ήρωα της Αλαμάνος Θανάση Διακού. Δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες πολλές απόψεις, γνώμες και εκδοχές. Δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε έχω μελετήσει το θέμα ειδικά, για να εκφέρω γνώμη ή να εκθέσω τις απόψεις μου και να πάρω θέση. Μελετώντας τους φακέλους των αγωνιστών του '21, στο Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, για άλλη εργασία δική μου, έπεσε το μάτι μου τυχαία σ' ένα έγγραφο που αφορούσε το Θανάση Διακό. Ο ήρωας της Αλαμάνος, εμάς που ζήσαμε τα μαθητικά μας χρόνια στη Λαμία, όπου ο επιθλητικός του ανδριάντας μας άφησε έναν απέραντο θαυμασμό και πάντοτε το όνομά του μας συγκινεί και δεν φεύγει από τη μνήμη μας. Μου έκανε εντύπωση το έγγραφο αυτό που βρήκα, γι' αυτό το αντίγραφο. Βρίσκεται στο φάκελο του αγωνιστή Αποστόλη Κούστα από την Αρτοτίνη. Ο Αποστόλης Κούστας ήταν ανηψιός του Διακού από την αδερφή του Σοφία. Παλέμησε με το Σκαλτσούδη στον Αετό, στα Βασιλικά, στην Υπάτη, στο Μακροκάμπ κ.λ.π. Του απονεμήθηκε ο βαθμός του Υπαξιωματικού Β' με Α.Μ. 15565 και αρ. ν.μ. 4897. Στο φάκελο λοιπόν του αγωνιστή τούτου, ανάμεσα στα άλλα πιστοποιητικά των αγώνων και θυσιών του υπάρχει και ένα πιστοποιητικό του Δημάρχου Κροκυλίου της επαρχίας Δωριδος που εκδόθηκε στην Πενταγιά στις 10 Ιουλίου 1865. Στο πιστοποιητικό αυτό ο Δήμαρχος αναγράφει όλους τους πλησιέστερους συγγενείς του Διακού που ζούσαν κατά την ημερομηνία εκείνη. Αναφέρει με λεπτομέρεια από ποιο είναι ο καθένας συγγενής, καθώς και το αδέρφι του και τις αδερφές του. Δεν έβρω αν αυτό το πιστοποιητικό τα έχουν υπόψη τους οι κατά καιρούς ερευνητές και διαγράφοι του Διακού. Εγώ θέλοντας να συμβάλλω και να διευκολύνω την έρευνα παραβέτω το έγγραφο όπως το αντίγραφο:

«Αριθ. 687» Βασίλειον της Ελλάδος Ο Δήμαρχος Κροκυλίου Πιστοποιεί ότι Πλησιέστεροι και ζώντες συγγενείς του υπέρ Πατρίδος αγωνισθέντος και εν τω ερω αγώνι φανέντος Οπλαρχηγού είναι οι εξής:

- 1. Ποπαβασιλείος Κούστας Αρτοτίνια, ανηψιός επ' αδελφή ονόματι Σοφία, μη επίδικωσα. 2. Ιωάννης Κούστας ουϊάς. 3. Γκόλφω, σύζυγος Δημητρίου Τζωη κατόικου Κωστατζός. 4. Φέγγω, σύζυγος Αθανασίου Ζαρονίκου κατόικου Αρτοτίνης. 5. Αικατερίνη, σύζυγος Μήτρου Καλαβού, κατόικου Αρτοτίνης. 6. Ζωΐτσα, χήρα Δήμου Τζουδελέκα, κατόικου Κολακιδιάς Υπάτης, ανεψιά εκ της ιδίας αδελφής. 7. Κωσταντίνος, Γεώργιος, Νικόλαος, Αντωνίος και Αικατερίνη χήρα Ποπαδημητρίου, κάτοικοι Αρτοτίνης, τέκνα του αποδησάντος Αποστόλη Κούστα ανεψιός του πατρός Διακού επ' αδελφή. 8. Γκόλφω, σύζυγος Ιωάννου Ρουκού κατόικου Αρτοτίνης ανεψιά εκ ανεψιάς αυτού, ήτοι εγγονός της αδελφής της Σοφίας. 9. Δήμος Μασαβέτας, κάτοικος Άνω Μουσωνίας της Παρνασσίδας, ανεψιάς επ' αδελφά ονόματι Κούστα Μασαβέτας, φανευθέντος εις την ιδίαν μάχην. 10. Θεοδώρα, χήρα Γεωργίου Κελεστοπούλου κατόικου Άνω Μουσωνίας της Παρνασσίδας ανεψιά ήτοι



θυγάτηρ του πατρός Μασαβέτα 11. Προσέτι δυο τέκνα του αποδησάντος Γούλα Κωνσταντίνου Μασαβέτα, ήτοι του ρηθέντος αδελφού του των οποίων τα ονόματα δεν μας είναι ακριβώς γνωστά. 12. Κροστάλλω, χήρα Δρόσου Μώλου κατόικου Μαυροβαρίου της Παρνασσίδας. 13. Αικατερίνη σύζυγος Κ. Ρουφογάλα κατόικου Αρτοτίνης, Κωστούλα χήρα Ιωάννου Ζαβαλή κατόικου επίσης. Ευφροσύνη σύζυγος κ. Δ. Τζιτζή κατόικου επίσης, Ιωάννης Γεωργίου Σταμάτης κατόικου επίσης εγγονοί της ανωτέρω αδελφής του Καλουοίρας. Εν Πενταγιά την 10 Ιουλίου 1865 Ο Δήμαρχος Τ.Σ. (Υπογραφή Δυσανάγνωστη).

Εγώ δεν έχω να προσθέσω ή να σχολιάσω τούτο. Όσοι ασχολούνται με το θέμα, καθώς και οι σημερινοί απογόνοι θα βρουν σ' αυτό πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες μπορούν να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Νέος Ιερέας. Το θέμα αυτό, θέλωμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλοι τους ακούρατους ιερείς των γειτονικών χωριών μας Παπαμετόνια από τον Κόκκινο και Παπασιοντζόλο από τη Ζωριάνου, οι οποίοι από τότε που ο ασιμνήστος Παπαγιωργής (1/6/78) μας άφησε χρόνους, βοήθησαν το χωριό μας, σε κάθε περίπτωση χαράς ή λύπης, χωρίς να οκφωτούν τις ταλαιπώρες και τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούσαν κάθε φορά. Πολλές, επίσης, ευχαριστίες εκφράζουμε, στους σεβαστούς μας ιερείς Παπαγιάννη από την Γλάσια και Παπαγιάννη από την Πεντάπολη, οι οποίοι παρά τη μεγάλη τους ηλικία προσέτρεξαν πάντοτε στο κάλεσμά μας. Ο διορισμός του Παπαθανάση στο Κροκυλί, για τον οποίο πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τους σεβασμιότατους Μητροπολίτες Φειώτιδας και Φωκίδας, οι οποίοι βοήθησαν στην πραγματοποίησή του, έρχεται να πληρώσει το κενό 8,5 χρόνων - κενό και ανάγκης εξ αιτίας της οποίας το χωριό είχε χάσει το ρυθμό του κανονικού του παλμού. Καλωσήρθες, λοιπόν, Παπαθανάση, Εμείς, όλοι οι Κροκυλιώτες σε καλωσορίζουμε με αγάπη και πολύ συγκίνηση.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΑ. 1

από την Πόκιστα Ναυπακτίας, είναι παντρεμένος με δυο παιδιά και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του Παναγιώτη Γ. Υφαντή. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κροκυλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και όλοι οι Κροκυλιώτες, καλωσορίζουν το νέο ιερέα του χωριού μας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΣ 1834 ΘΩΡΩΝ ΕΛΕΘ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απονειμην εις τον Κύριον Μακρυγιάννην, εξ αρχής του αγώνος εις πολλές μάχαις διατρέχοντα και πολλούς τραυματισθέντα, μάλιστα δε κατά την εις τους Μίλους μάχην υπό τον Α. Υψηλάντην κατά των Αιγυπτίων, τον χριστόν σταυρόν του Ημετέρου Βασιλικού κάργματος του Σωτήρος και τον διεκθύνοντο προς αυτόν δια του παρόντος, όπως έχη και φέρη αυτόν κατά το α., Ιονίου μηνός Ημέτερον διάταγμα. Προς κέρριον πάντων εδίδωμεν τα παρών υποσηγγεμένον παρ' Ημίν και αποστογγεμένον παρ' τον Ημετέρου Γραμματέως της Εκκορατίας επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Ξεωτεριών. Εν Ναυπλίω την 20 Μαΐου/α' Ιουνίου 1834. ΘΩΡΩΝ Gr. Armasperg, v. Maurer, v. Heileck. (Τ.α.) Α. Μαυροκορδάτος

ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΔΩΡΙΔΑΣ

Φαίνεται ότι κάθε τόπος, μικρός ή μεγάλος, κρύβει μέσα του μια ιδιαίτερη δυναμική η οποία όταν βρει τον τρόπο να εκφραστεί κι αυτό γίνεται μέσα από τους ανθρώπους του, σφραγίζει με τη φωνή-γνωμία και τα χαρακτηριστικά του την ιδιαιτερότητά του.

Αυτό συμβαίνει και με τα Κουκούρα Δωριδές και ιδιαίτερα με τον Επιμορφωτικό και Εκπαιδευτικό Σύλλογο του που έχει έδρα το χωριό.

Εδώ τα ένα χρόνο, φτάνει στα γραφεία του Συλλόγου Κροκυλιών η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ». Στα γραφεία μας λαβαίνουμε πολλές ευχαριστήριες επιστολές των Συλλόγων της Φωκίδας. Η εφημερίδα, όμως, των Κουκούρων ξεχωρίζει. Δε μοιάζει με κομμάτι από τις άλλες. Χωρίς την πολυτέλεια της άρτιας ή καλύτερης εκτύπωσης, έχει την προσωπική σφραγίδα των ανθρώπων που τη γράφουν και την εμπνεύσανται. Υπάρχει καλλιτεχνική επένδυση στην εφημερίδα των Κουκούρων. Κάθε λέξη, ένταση ή γελοιοποίηση, κάθε τίτλος ή άρθρο προβάλλεται μέσα από μια καλλιτεχνική σύνθεση στίχων, φωτογραφιών και γραφικών συνδιασμών που κάνουν το φύλλο όχι μόνο ευχάριστο στον αναγνώστη, αλλά δείχνουν την ενσυναίσθησή, το μεγάλο μεράκι και τη φροντίδα των υπευθύνων σε κάτι που δημιουργούν οι ίδιοι και όχι οι μηχανές του τυπογραφείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κροκυλιών συγχαίρει τους πατριώτες απ' τα Κουκούρα για την υπερίσχυση δουλειά και τους εύχεται να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην κυρία Λουίζα Δημ. Λουκοπούλου, φιλόλογο, για το μεταγλωττισμό, στη Δημοτική, του ανασωρευμένου πλέον καταστατικού του Συλλόγου μας.

Επισκευή Ι.Ν. Σωτήρος

Οι συνδρομές για την επισκευή του Ιερού Ναού σωτήρος Κροκυλίων συνεχίζονται. Έτσι, μετά τον κατάλογο των συνδρομητών που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, πρόσθεσαν ακόμη και οι:

Γιαννακόπουλος Κώστας και Τασία (στη μνήμη των γονίων τους) δρχ 5.000, Λεκάκη Σοφία 1.000, Αλέξης Χ. 2.000, Σελή Κ. Ελένη 5.000, Σαλής γ. του Παναγιώτη (ΗΠΑ) 5.000, Νίτσου Βασιλική του Κων. (ΗΠΑ) 13.000, Καπέλλα Παρυσκή του Γ. 500, Βασιλακοπούλου Νίτση 500, Καρακατσάνη Αριστεία 1.000, Μελισσογιάννη Χριστίνα 1.000, Σπυροπούλου Αλέκτρα 1.000, Κολοκοτσά Στέλλα 1.000, Γιώργος και Βούλα Παγώνη στη μνήμη της θείας τους Γιαννούλας Κρίστη δολ. 20. (Οι εισφορές συνεχίζονται).

Το συνολικό ποσό μέχρι τώρα είναι 100 χιλιάδες δραχμές και 20 δολάρια.

Τα θαύματα της εποχής μου για τους νέους

Το έτος 1969 πήγαμε στο δημοτικό Σχολείο και μας πήρανε ο τότε διδάσκαλος Ιωάννης Αθανασάκης στο θέμα του Υμνου του Μήτσοφ ένα ένα τα παιδιά σε μια σκάλα από αυτές που ανεβαίνομε στα κτίρια δεν είχαμε γεγνημένα ποθητά στο χωριό και μέχρι τα Λιδορικά υπήρχαν μόνον ένα γεγνημένο στο Σεντό στα ποτάμια του Μόρνου. Αυτό ήταν θαυμάσιο φτεγμένο υπό Ενετών μεταξύ δύο λόφων που στένετε τα μέτρα. Το χάλασαν αυτό και κατασκευάσαν απεθνήνουν όταν έγινε ο δρόμος Λιδορικά-Μόρνου. Εκτός όμως των γεγνημένων υπήρχε και ο παραπάνω του Μόρνου, ο Κόκοκινο που τον ασπίαν υποχρεωτικά έφραξε να περάσουμε για να φθάσαμε στην γέφυρα. Ήταν δε λόγω των πολλών δραστηριοτήτων πολλές φορές αδιόδοτος. Ερείς εδώ παραλίνομε στο Λιδορικά για καλαμπόκι και για λιπορα φρούνα και ανδυνενάμε. Είχαμε πολλές βροχές. Τα χρόνια τα παλαιά και κατάβησαν τα έρματα. Φανταστείτε τι γίνεται. Πνίγμε ένα βόδι του Σέρφα στο ρέμα στη Βαρβά. Έκείνη τα χρόνια ζήνησα κι εγώ με την Μοριάν σίζηνον Κωνσταντίνου Παυτζίλη να πάμε στο Λιδορικά για καλαμπόκι. Φόγαμε από εδώ γόσκα και φθάσαμε στο ΚΟΚΚΙΝΟ νέστο. Το ποτάμι ήταν καταπονημένο και δογλάμε την απόφαση να κατεβούμε από το ρέο να φέζει για να βλεπούμε. Εγώ είχα ένα γάδομα γερόν. Αν πρόφθαση να κατεβίω μήκα ο γάδος μος μέσα στο ποτάμι εγώ πούστηνα καλά από τα περάει - αν πνίγαινο για τον άλλον κόσμο να πάρεσ κοντά μου και το γάδομα. Αλλά ο γάδομας είχε περιωπύωση γνώση από έρμα. Καταλάβαινε πως θα πνίγαινο και μήκα μέσα και με πήρασε καλά πέρα. Απρό πάρα κούνησε και της Μαριας να

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
γιορτές, να φτιάξουμε τις χαλασμένες βρύσες να ζητήσουμε χρήματα από φορείς, ιδιώτες, νομαρχίες, υπουργεία κ.τ.λ.

Ας δούμε, όμως, τα πράγματα και από μια άλλη οπτική γωνία, πιο ρεαλιστική. Τα 13 χωριά της Β. Δ. Δωριδές αποτελούν μια άρρηκτη γεωγραφική ενότητα. Η κεντρική οδική αρτηρία λειτουργεί. Τα Κροκύλιο, η Πενταγιού, η Κερασιά, η Αρτίνα διαβέτουν και ξενώνες. Τι θα γίνει, όμως, από και και πέρα; Βασανιστικά ερωτήματα διαπερνούν το νου, αλλά και την καρδιά μας.

Πιστεύουμε ότι τα 13 πανέμορφα αυτά χωριά αξίζουν καλύτερης μοίρας. Πρέπει τα Κοινοτικά Συμβούλια, οι Σύλλογοι και οι κάτοικοί τους να

Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑ Οι προοπτικές μας

ερασιθετοποιηθούν προς νέες συλλογικές κατευθύνσεις με κεντρικούς άξονες ενδιαφέροντος. Υπάρχουν και υπάρχουν τρόποι ανάπτυξης των χωριών αυτών. Το θέμα είναι να διατυπωθούν από όλους. Και η φωνή να θυαίνει και από τα 13 στόματα - όχι χωριστά απ' το καθένα.

Αρκεί π.χ. η Πολιτεία να τραβήξει το δρόμο Λαμία - Αρταίνος - Πενταγιού - Κροκυλίου - Ναυπόκετου και να ζωντανέψει όλους αυτούς ο τόπος. Έβαλαν τα Κροκύλιο την Πενταγιού και την Αρταίνα σε οικιστικό σχέδιο, λες και οι κάτοικοί τους ήταν τοιφλάκαδες με στρέμματα πολλά. Αλήθεια, με ποια κριτήρια, κύριοι της Νομαρχίας πήρατε τέτοιες αποφάσεις; Ποιοι ειδικοί αποφάνθηκαν γι' αυτό; Και πως είναι δυνατό να εντάσεις το χωριό αυτό σε οικιστικό σχέδιο για σωστή δόμηση και ανάπτυξη κι απ' την άλλη να τους αφαιρέσει π.χ. άλλα κίνητρα για δουλειά; Αλλά, θα επανέλθουμε στο επόμενο φύλλο μας με ποιο συγκεκριμένες προτάσεις.

ΝΕΑ από τη Φωκίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ

Ένα υπερέγγυχο Κέντρο Υγείας άρχισε να λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 1986 στο Λιδορικό, προσπαθώντας να καλύψει την ιατρική περιβήλη του Λιδορικού και της γύρω περιοχής.

ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Στα εγκαίνια της σχολής για να λειτουργεί με 41 μαθήτες για το έτος 1986-1987, έκανε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Στάθης Αλεξονδρόσης τον τόνο ότι ευλοποιείται η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την ίδρυση της σχολής και ότι η επίσημη αυτή δεν είναι τυχαία μίας και το Γαλαξιδί αποτελεί ιστορικό χώρο για την Εμπορική μας Ναυτιλία. Η ίδρυση δε της σχολής θα έχει σαν αποτέλεσμα την παράταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής του.

Στα εγκαίνια χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Φωκίδας, και παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Νομάρχης Φωκίδας Παναγιώτης Θεομύτης, ο Πρόεδρος Γαλαξειδίου, εκπρόσωποι από την ένωση Εφορικών Ελλάδας, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ετήσιος χορός

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έγινε ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας στις 25 Γενάρη στο κοσμικό κέντρο ΒΑΚΧΟΣ, στην Πλάκα.

Πολλοί οι χωριανοί και φίλοι που πήραν μέρος στο χορό μας και έντονο το κέφι της βραδιάς.

Πέρα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο κέντρο πήρε μέρος και η δεύτερη ομάδα του χορευτικού μας, η οποία και καταχειροκροτήθηκε απ' όλους.

Το χορό τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τον πρόεδρο του χωριού μας και την κυρία Παπανδρέου, ο πρόεδρος τους συλλόγου Πενταγιωτών και η κυρία Σούκου, καθώς και αντιπρόσωποι των προεδρείων των συλλόγων Κερασίας, Περιβολίου και της Νεολαίας Ζωριάνου.

Για πρώτη χρονιά έγινε αισθητή η απουσία μεγάλου μέρους της νεολαίας

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΥΚΡΕΣΣΟ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ

Στη διάρκεια της Πεν-Καναδικής Συνέλευσης στην Οτάβα του Καναδά που έγινε στις 12 και 13 Απριλίου 1986, η Οργανεία έκανε το πρώτο ιστορικό και ιστορικό βήμα για τη συνένωση του Καναδικού Ελληνισμού.

Υστερα από προσπάθειες 4 ετών και αφού υποστηρίχθηκαν εμπόδια και δυσκολίες συγκροτήθηκε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο.

Το πρώτο Συμβούλιο που αναδείχθηκε αποτελείται από 21 μέλη από τα οποία 7 είναι εκλεγμένα και 14 υποδείχτηκαν από τους Συνέδρους, ώστε να εκπροσωπηθούν σ' αυτό επαρχίες και πόλεις με μικρό αριθμό αντιπροσώπων.

Πέντε από τα μέλη του Συμβουλίου είναι από την περιοχή Φωκίδας και Νεοπειραίας, μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας μας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Χριστούγεννα '86

Όσοι είχαν την ευτυχία να βρίσκονται στο χωριό για Χριστούγεννα, έζησαν ανεπανάληπτες ώρες και μέρες σπουδαίας και χριστιανικής τοπίου. Το χωριό ήταν κάταστρο απ' το χιόνι. Και για πρώτη φορά φωτογραφίστηκε και ο πρώτος μεγάλος έλατος στο μνημείο του Μακρυγιάννη με πολέχουμα φέτα. Η χηματοδότηση του φωτισμού έγινε από τον Νέο Χαραλαμπίτσολο (δούλεσε 5.000) και τη βοήθεια του Βασίλη Σταύμου.

Επειδή πολλοί είναι πλέον οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να έρθουν στο χωριό μας και ιδιαίτερα εκδρομείς μέσω τουριστικών γραμμών για Σαββατοκύματα, το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος κάνουν έδωση σε όλους τους χωριανούς να δηλώσουν στην Κοινότητα διαθέσιμα επιπλωμένα διαμερίσματα, τα οποία θα μπορούν να ενοικιάζονται σ' αυτούς που θα έρθουν εφ' όσον πλέον δεν θα τίθεται θέμα φαγητού.

Αυτό γίνεται χρόνια τώρα σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και αποδίδει και προωθεί την τουριστική κίνηση και το οικονομικό όφελος των κατοίκων.

Τρία (3) εκατομμύρια για το ξενοδοχείο

Με την κατανομή των νέων νομαρχιακών κονδυλίων, η Κοινότητα παίρνει για το ξενοδοχείο τρία (3) εκατομμύρια δραχμές για να συνεχιστεί το έργο.

Δήλωση δοματίων

Με την ολοκλήρωση και σύντομη εντοκίση του εστιατορίου του ξενοδοχείου αξιοποιείται πλέον η πλατεια του χωριού μας πάρα πολύ.

Αντιπρόεδρος Κ.Σ. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΜΠΡΟΥΜΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου, έγινε και η εκλογή του αντιπροέδρου της Κοινότητας.

Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο εκλεκτός συγγραφέας μας Γιώργος Μιλτ. Μπρούμας, τον οποίο και συγχαίρομε θερμά.

ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Άρθρο 12: Ο μισθωτής υποχρεούται όταν ληξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 13: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρήσει την κατοχή του μισθίου της υπέρ αυτού δουλειές τα όρια αυτού, να προστατεύσει από κάθε κατάπτωση και γενικά να διατηρήσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 14: Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπερμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 15: Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ» Χρ. Λαδά 3-Αθήνα τα εβδομά της δημοσίευσης της

συντάξης του μισθωτού συμβολαίου ή συμφωνητικού θα δοθούν τον μισθωτή.

Άρθρο 16: Ο πλειοδότης με την υπογραφή του συμβολαίου εκμίσθωσης θα πρέπει να έχει ήδη καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο Λιδορικού ποσό 300.000 δραχμ., σαν εγγύηση για την φθορά των επίπλων και μηχανημάτων εξοπλισμού και γενικά την τήρηση των όρων του συμβολαίου και να προσκομίσει την απόδειξη αυτή.

Κροκύλιο, 15 Φεβρουαρίου 1987
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Σημείωση: Τα κλήρες κείμενα της Προκήρυξης καθώς και τους Ειδικούς Όρους που αφορούν κυρίως στον τρόπο λειτουργίας του εστιατορίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από το Κοινοτικό Κατάστημα.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΟΚΥΛΙΩΝ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ

Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί Κροκυλιώτες,
Όπως είχαμε προαναγγείλει, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας θα γίνει φέτος στην Αμερική στις 22 Φεβρουαρίου Κυριακή 12.30 μ.μ.
Η συνέλευση θα γίνει στο 4290 Hedgethorne Circle Flint-Burton, Michigan USA.
Τα θέματα της συνελεύσεως θα είναι τα ακόλουθα.
1.- Αναφορά Προέδρου.
2.- Οικονομικός απολογισμός, και 3.- Προστοιμασίες για τη σεζόν του 1987.
Ευχόμαστε να δούμε όλους τους Κροκυλιώτες και τους φίλους του Μακρυγιάννη στο FLINT-BURTON USA.
Παρακαλείστε όταν φθάσετε στα Βέρτν να τηλεφωνήσετε στον Γεώργιο Παγώνη (313) 743-3994 για ακριβείς οδηγίες προς τη γενική συνέλευση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Υφαντής
Πρόεδρος
Κ. Κονανδρέας
Γραμματέας